

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΥΠΟ ΝΕΑΝ ΜΟΡΦΗΝ

Αί οικονομικά και κοινωνικά μεταβολαί τών τελευταίων ἐτῶν ἠνάγκασαν τὰ δημοτικά ἀρχὰς νὰ υἰοθετήσουν μίαν νέαν διάρθρωσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ στηριζομένην εἰς τὸ δεκαδικὸν σύστημα, μέθοδος ἣν ἤδη ἀκολουθοῦν πολλαὶ τράπεζαι καὶ βιομηχαναὶ ὡς καὶ τὰ καντόνια τῆς Ζυρίχης, τῆς Βέρνης, τῆς Λουκέρνης καὶ τοῦ Σαίν Γκάλλ.

Ἡ Γενεὺς ὅμως εἶναι ἡ πρώτη ἑλβετικὴ πόλις ἣτις ἐφαρμόζει τὸ ὑπερμοντέρνον αὐτὸ σύστημα ὅπερ συντελεῖ τὰ μέγιστα εἰς τὴν καλλιτέραν κατανοήσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ἡ εἰσαγωγή τῆς νέας μεθόδου ὀφείλεται εἰς τὸν κ. Albert Dussoix. Αὕτη καθιστᾷ τὴν μελέτην τοῦ προϋπολογισμοῦ περισσότερον ἀπλήν καὶ ἐπιτρέπει τὴν κατάρτισιν ἱκανοποιητικῶν στατιστικῶν στοιχείων περὶ τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῆς διοικήσεως.

Οὕτω ἡ δεκαδικὴ κατάταξις δίδει εἰς κάθε λογαριασμὸν ἓνα ἀριθμὸν τοῦ ὁποίου ἡ ἀνάγκησιν πραγματοποιεῖται ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά. Δὲν ὑπάρχει ὄριον εἰς τὸ μέγεθος τῶν χρησιμοποιουμένων ἀριθμῶν. Ἡ πόλις τῆς Γενεύης κατατάσσει τὴν ὕλην εἰς δέκα ἀριθμούς, τοῦθ' ὅπερ δὲν μεταβάλλει τὴν διοικητικὴν διάρθρωσιν.

Ἐνῶ οἱ πέντε πρῶτοι ἀριθμοὶ ἰσχύουν διὰ τὴν διοικητικὴν κατάταξιν, οἱ τρεῖς ἄλλοι ἀφοροῦν τὴν Εἰδικὴν κατάταξιν τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων σύμφωνα μὲ τὴν κατάταξιν τῆς ὁμοσπονδιακῆς διοικήσεως. Οἱ δύο τελευταῖοι ἀριθμοὶ ἀφοροῦν τὴν ἐσωτερικὴν ἀρίθμησιν τῶν λογαριασμῶν.

Τοῦ λοιποῦ τὰ ἔσοδα θὰ ἐμφανίζωνται εἰς τὰς δεξιὰς στήλας καὶ τὰ ἔξοδα εἰς τὰς ἀριστεράς, μέθοδος ἣτις συμπίπτει μὲ τὴν ἔννοίαν τῆς «χρεοπιστώσεως».

Ἐπίσης ἐτροποποιήθησαν αἱ λεπτομέρειαι τῶν ἐγγράφων τῶν δαπανῶν. Τὸ σύνολον τῆς μεταρρυθμίσεως (εἰς ἣν συνήρρησαν ἓν πνεύματι εἰλικρινοὺς συνεργασίας δικαστικοὶ καὶ ἀνώτατοι κρατικοὶ λειτουργοὶ) ἔχει ὡς συνέπειαν ἀπλούστευσιν καὶ σαφήνειαν εἰς τὴν διάρθρωσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ.

Ὅλοι ὅσοι, ἐκ τοῦ λειτουργημάτων των ἢ τοῦ ἐνδιαφέροντός των διὰ τὰ κοινά, συμβουλευθῶν τὸ ἐτήσιον αὐτὸ ἐπίσημον στοιχεῖον θὰ ὀφείλουν χάριτας εἰς τὸν κ. Α. Dussoix καὶ τὰς ὑπηρεσίας του διὰ τὴν ἀξίεπαινον προσπάθειαν ἣν κατέβαλεν.

Ἐν ἄλλο στοιχεῖον ἱκανοποιήσεως διὰ τὸν φορολογούμενον εἶναι τὸ ὅτι τὸ σχέδιον τοῦ προϋπολογισμοῦ διὰ τὸ 1961 ἔχει εὐρέως ἰσοσκελισθῆ καθόσον προβλέπει 57.637.000 φράγκα διὰ τὰ ἔσοδα (ἦτοι 5,6 ἑκατ. ἐπὶ πλέον τοῦ 1959) καὶ 57.427.330 φράγκα διὰ τὰ ἔξοδα, ἦτοι 6 ἑκατομ. ἐπὶ πλέον (εἰς στρογγυλοὺς ἀριθμοὺς ἐν σχέσει μὲ τὸ παρελθὸν ἔτος).

Ἐπενθυμίζομεν ὅτι διὰ τὸ 1959 τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶχεν προβλέψει μίαν ὑπέρβασιν δαπανῶν πλέον τοῦ ἐνός ἑκατομμυρίου, μεταβληθεῖσαν ἀκολούθως, χάρις ἰδίως εἰς τὴν ἀπόδοσιν τοῦ προσθέτου ἑκατοστοῦ, εἰς πλεόνασμα ἐσόδων 708.000 φράγκων.

Συνεπῶς ἡ δημοσιονομικὴ κατάστασις τῆς πόλεως τῆς Γενεύης εἶναι ἀπολύτως ὑγιής.

Τοῦτο ὀφείλεται, κατὰ μέγα μέρος, εἰς τὴν σύνεσιν, τὴν πρόνοιαν, τὴν ὀξυδέρκειαν τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν ὑπουργοῦ μας κ. Παπακωνσταντίνου, ἀπολύτως γνωστοῦ τῶν ἀναγκῶν μῆδὲς πόλεως ἐν τῷ γίγνεσθαι.