

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ

‘Υπὸ τῆς κ. ΛΙΝΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Βουλευτοῦ, τ. ‘Υπουργοῦ

Παρευρεθεῖσα τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1958 εἰς τὰ ἔγκαίνια τοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Σπουδῶν τῆς Ανωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς, κατὰ τὰ ὅποια ἔξετέθησαν οἱ διὰ τῆς ἴδρυσεως του ἐπιδιωκόμενοι σκοποί, χάριν ἰδιαιτέρως βλέπουσα τὴν ἔξελιξιν καὶ τὴν ἐδραίωσιν τοῦ εἰδικοῦ τούτου ἐπιμορφωτικοῦ Κέντρου, χάρις εἰς τὸ ὅποιον θὰ συμπληροῦται ἡ μόρφωσις τῶν σπουδαστῶν εἰς τοὺς κοινωνικούς τομεῖς καὶ θὰ δίδεται εἰς τούτους ὁ κατάλληλος διπλισμὸς διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν πολλαπλῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, τὰ ὅποια θὰ συναντήσουν εἰς κάθε βῆμα των κατὰ τὴν μετέπειτα οἰανδήποτε σταδιοδρομίαν των.

Εἰς τὸ γενικὸν διάγραμμα τοῦ προγράμματος διδασκαλίας τῆς Ανωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς χαράσσονται αἱ γενικαὶ συγχρονισμέναι γραμμαὶ αἱ διέπουσαι τὰ τῆς ἐν τῇ Σχολῇ ἐκπαιδεύσεως, τονίζεται δὲ ἰδιαιτέρως ἡ σημασία τοῦ παράγοντος ἀνθρωπος, ὡς εἰσφορὰ τῆς Σχολῆς εἰς τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν κοινωνικὴν πρόοδον τοῦ τόπου. Διὰ τὴν κατανόησιν τῆς σημασίας τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος, καὶ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ συγχρονισμένου ἐκπαιδευτικοῦ τούτου προγράμματος, θὰ συμβάλῃ τὰ μέγιστα ἡ λειτουργία τοῦ Κέντρου Κοινωνικῶν Σπουδῶν. Μέσῳ τῶν σπουδῶν τούτων, θὰ δυνηθοῦν οἱ σπουδασταί, οἱ ὅποιοι θ' ἀποτελέσουν τοὺς αύριανοὺς φορεῖς τῆς προόδου καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς Χώρας μας, νὰ παρακολουθήσουν τὰς κοινωνικὰς ἀνάγκας καὶ τὰς κοινωνικὰς ἔξελιξις, τὴν κοινωνικὴν ψυχολογίαν καὶ τὴν κοινωνικὴν νομοθεσίαν, ὡς καὶ ὅλας τὰς νεωτέρας σχετικὰς ἐκδηλώσεις τοῦ δημοσίου βίου.

Μεταξὺ τῶν ἐκδηλώσεων τούτων τῆς κοινωνικῆς ἔξελιξεως τοῦ δημοσίου βίου τῆς Χώρας μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ δημοσίου βίου ἄλλων χωρῶν, ἰδιάζον ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἔξελιξις τοῦ γυναικείου παράγοντος εἰς τὴν σύγχρονον κοινωνίαν, τὸ θέμα δὲ τοῦτο θὰ ἐπιχειρήσω ν' ἀναπτύξω σήμερον ἐνώπιον ὑμῶν, ἵδιας ὅσον ἀφορᾶ τὴν ‘Ελληνίδα.

‘Η ἔξελιξις τῆς θέσεως τῆς γυναικὸς εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ ἔθνικόν μας σύνολον ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητως μέγαν σταθμὸν διὰ τὴν ‘Ελληνίδα, ἀλλὰ καὶ σημαντικώτατον γεγονὸς διὰ τὴν ἐλληνικὴν κοινωνίαν, τὴν Πολιτείαν καὶ τὸ ‘Ἐθνος. ‘Η δὲ θέσις αὐτη, τὴν ὅποιαν ἡ ‘Ελληνίς, ἔξελισσομένη συνεχῶς, ἔδη-

μιούργησε καὶ κατέκτησε, καὶ τὴν ὁποίαν ἐδραίωσε διὰ τῆς στάσεώς της· καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη δοκιμασιῶν τῆς Πατρίδος· μας, τῆς ἐπιβάλλει ν' ἀντικρύσῃ τὸν σημερινόν της προορισμὸν ἐν ὅλῃ του τῇ εὐρύτητι, ἵνα δυνηθῇ ἐπαξίως νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς προόδου τῆς Χώρας.

Διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ μορφώσωμεν πλήρη εἰκόνα περὶ τῆς θέσεως τῆς Ἑλληνίδος, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει σήμερον νὰ ἐντάξῃ ἀρμονικῶς τὰς δυνάμεις της εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ λαοῦ μας καὶ εἰς τὴν γενικὴν ἔθνικὴν προσπάθειαν, θὰ εἶναι νομίζω χρήσιμος μία ἀνασκόπησις διὰ μέσου τῆς ιστορίας μέχρι τῆς συγχρόνου ζωῆς. Ἡ ἀνασκόπησις αὕτη θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ παρακολουθήσωμεν τὴν ἔξελιξιν της, καὶ νὰ συνειδητοποιήσωμεν τὰς κατευθύνσεις, τὰ δικαιώματα, ὀλλὰ πρὸ παντὸς τὰ καθήκοντα, τὰ ὄποια θὰ πρέπει νὰ διέπουν τὴν ἐν τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ Πολιτείᾳ δρᾶσιν της, ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ συμβάλῃ ἐνεργῶς, ὀλλὰ λελογισμένως καὶ πάντοτε ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Ἑλληνικῶν παραδόσεων καὶ ἀρχῶν, εἰς τὴν πρόδον τῆς κοινωνίας καὶ τῆς Πολιτείας γενικῶς καὶ εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς θέσεως της καὶ τὴν βελτίωσιν τῆς θέσεως τῆς οἰκογενείας εἰδικώτερον, ἐν τῷ συμφέροντι τοῦ κοινωνικοῦ καὶ Ἐθνικοῦ συνόλου.

Μελετῶντες, οὕτω, ιστορικῶς τὴν δρᾶσιν καὶ τὴν ἔξελιξιν τῆς Ἑλληνίδος, θὰ σταματήσωμεν εἰς πολλὰς σελίδας τῆς μακραίωνος ιστορίας μας, ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων καὶ ἀπὸ αὐτῆς ἀκόμη τῆς Ἑλληνικῆς μυθολογίας, ἡ ὁποία εἰς τὸ δωδεκάθεον συγκατέλεξε, συμβολικῶς, τόσας χαρακτηριστικὰς γυναικείας μορφάς, συγκυριαρχούσας μετὰ τῶν θεῶν τοῦ Όλύμπου, αἵτινες ἀντεπροσώπευον ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τῆς γυναικείας ζωῆς, ἐνσαρκώνουσαι τὴν σοφίαν καὶ τὸ κάλλος, τὴν μαχητικότητα καὶ τὸν ἥρωασμόν, τὴν ἔφεσιν πρὸς τὴν ἐργασίαν καὶ τὰς καλάς τέχνας, ὀλλὰ καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὸν οἶκον καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν μητέρα γῆν, τὴν δημιουργὸν τῆς ζωῆς.

Θὰ σταματήσωμεν, περαιτέρω, πρὸ τῶν περιγραφῶν τοῦ ὁμηρικοῦ ἔπους, μὲ τὰς συγκινητικὰς εἰκόνας τῆς γυναικείας ἀφοσιώσεως καὶ τρυφερότητος ἀφ' ἑνός, ὀλλὰ καὶ τῆς ἔθελοθυσίας καὶ ἀνδρείας ἀφ' ἔτέρου, ὡς καὶ πρὸ τῶν ἥρωΐδων τῆς Ἑλληνικῆς Τραγωδίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ διαφράφονται τόσον ζωηρὰ τὰ αἰσθήματα τῆς γυναικὸς ὡς μητρός, θυγατρός, συζύγου καὶ ἀδελφῆς. Θὰ μελετήσωμεν, ἀκολούθως, μὲ προσοχὴν ὅλας τὰς ιστορικὰς μορφὰς τῶν Ἑλληνῶν, αἵτινες ἔδρασαν καὶ διεκρίθησαν εἴτε εἰς τὸν δημόσιον καὶ ιδιωτικὸν βίον εἴτε εἰς τὴν τέχνην καὶ φιλοσοφίαν, τὴν λογοτεχνίαν καὶ τὴν ποίησιν, ἀποτελέσσασαι παραδειγματικά ἕξιον μιμήσεως διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ καύχημα τοῦ Ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Θὰ φθάσωμεν, κατόπιν, εἰς τὸν μέγαν σταθμὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν του, αἱ Ἑλληνίδες ἀγωνίζονται μὲ βαθεῖαν πίστιν διὰ τὴν ἐπικράτησίν του καὶ θυσιάζονται διὰ τὴν διάδοσίν του, πολλαὶ δὲ περιβάλλονται μὲ τὸν φωτοστέφανον τοῦ μαρτυρίου. Βαθύτατα συναισθανόμεναι τὴν διὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔξυψωσιν τῆς γυναικός, ἔγκολπώνονται τὰ φωτεινά του διδάγματα καὶ ὑποκλίνονται εὐλαβῶς πρὸ τῆς μητρὸς τοῦ Θεανθρώ-

που, ἥτις, ὡς σύμβολον τῆς μητρότητος καὶ τοῦ πόνου, ἐνσαρκώνει τὴν μεγίστην γυναικείαν στοργήν καὶ τὴν ύψιστην γυναικείαν θυσίαν, ἀλλ' ἀποτελεῖ διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀδηγήτριαν, καὶ τὴν Ὑπέρμαχον Στρατηγὸν κατὰ τοὺς Ἐθνικούς κινδύνους.

Ἡ Χριστιανὴ Ἑλληνὶς τοῦ Βυζαντίου ἀναπτύσσει σημαντικωτάτην δρᾶσιν – κοινωνικὴν καὶ πολιτικὴν. Ὑπηρετεῖ καὶ διακονεῖ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν κοινωνίαν διὰ τῶν ἀπειραρίθμων εὐαγῶν Ἰδρυμάτων τῆς ἀπεράντου Βυζαντινῆς Ἀύτοκρατορίας, καὶ ἀνέρχεται ἐπαξίως εἰς τὰ ὑπατα ἀξιώματα τῆς πολιτείας, συμβασιλεύουσα μετὰ τοῦ αὐτοκράτορος. Ἐμφανίζει τὸν ἔξειλιγμένον τύπον τῆς γυναικός, εἴς τε τὸν ἴδιωτικὸν καὶ τὸν δημόσιον βίον, ἀναγνωριζόμενης τῆς θέσεώς της ταύτης καὶ παρὰ τῆς Βυζαντινῆς νομοθεσίας, καί, διακρινομένης εἰς ἀρετὴν καὶ μόρφωσιν, ἐκλέγεται κατ' ἐπανάληψιν, καὶ ἐκτὸς τῶν συνόρων τοῦ Ἐλληνικοῦ μεσαιωνικοῦ Κράτους, ὡς σύντροφος ἀρχόντων ξένων Κρατῶν.

Μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ κατὰ τοὺς τέσσαρας σκοτεινοὺς αἰῶνας τῆς δουλείας, ἡ Ἑλληνὶς, ἀφ' ἐνὸς μὲν μεταλαμπαδεύει εἰς τὴν Δύσιν τὸν Ἐλληνικὸν ἀρχαῖον καὶ μεσαιωνικὸν πολιτισμὸν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Ἀναγεννήσεως, ἀφ' ἑτέρου δέ, εἰς τὴν στενάζουσαν ὑπόδουλον Ἑλλάδα, καὶ πολλάκις μὲ ἐλάχιστα μέσα παιδεύσεως καὶ ὑπὸ στοιχειώδεις ὅρους διαβιώσεως, συντηρεῖ ἄσβεστον τὸ φῶς τῆς θρησκείας καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Πατρίδος καὶ τῆς οἰκογενείας, καὶ γαλουχεῖ τὰ Ἑλληνόπουλα, ποὺ θὰ διδαχθοῦν εἰς τὸ «Κρυφὸ Σχολείο» καὶ θὰ γίνουν μιὰ μέρα οἱ Ἐλευθερωταὶ τοῦ Γένους. Κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν, πολεμᾷ εἰς τὸ πλευρὸν τῶν ἡρώων, καὶ ἡ θρυλικὴ γενναιότης της συντελεῖ εἰς τὴν δημιουργίαν Ἑλλάδος ἐλευθέρας.

Καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν, εἰς μίαν Χώραν ἐρειπώμενην ἀπ' ἄκρους εἰς ἄκρους, ἀρχίζει νὰ οἰκοδομῇ τὸν οἶκον της, τὸν οἶκον τὸν Ἐλληνικόν, λίθον πρὸς λίθον. Δὲν ἔχει τὴν αἰγλὴν τῆς ἀρχαιότητος, δὲν ἔχει τὴν δρᾶσιν τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς ἡ Ἑλληνὶς τῶν πρώτων δεκαετηρίδων τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος, ἔχει ὅμως τὴν ἀκαταπόνητον φιλεργίαν τῆς καλῆς οἰκοκυρᾶς καὶ τῆς ἐργατικῆς ἀγροτίδος καὶ εἰναι ὑπόδειγμα ἀφοσιωμένης συζύγου καὶ φιλοστόρου μητρός. Καὶ ἀνοικοδομεῖται ὁ οἶκος ὁ Ἐλληνικός, καὶ ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἡ Ἑλληνὶς ἐπιδίδεται εἰς δρᾶσιν κοινωφελῆ καὶ ἀρχίζει νὰ μετέχῃ τοῦ δημοσίου βίου.

Καὶ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευσιν. Τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα τοῦ 1834, τὸ ἐπέχον θέσιν νόμου, ἀναγνωρίζει καὶ εἰσάγει εἰς τὸ Ἐλληνικὸν Κράτος ὡς Σχολεῖα Θηλέων μόνον τὰ Δημοτικά. Ταχέως ὅμως ἡ Πολιτεία ἡσθάνθη τὴν ἀνάγκην εύρυτέρας παιδεύσεως τῆς γυναικός. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδιωτικὴ πρωτοβουλία συνεπλήρωσε τὰς ἐν τῇ Νομοθεσίᾳ τῆς Πολιτείας ἐλλείψεις. Ἡ Φιλεκπαιδευτικὴ Ἐταιρεία ἰδρύει τάξεις Ἐλληνικοῦ Σχολείου καὶ Γυμνασίου καὶ μορφώνει τὰς πρώτας Ἐλληνίδας διδασκαλίσσας. Καὶ συνιστῶνται κατόπιν καὶ παρὰ τοῦ Κράτους σχολεῖα θηλέων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καὶ λαμβάνει ἡ Ἑλληνὶς πλήρη μόρφωσιν καὶ γίνεται φορεὺς πλέον τῆς ἐκπαιδεύσεως εἰς τὰ παιδιά τῆς Ἑλλάδος. Μετά τινα ἔτη, ἀπὸ τῶν πρώτων δεκαετηρίδων τοῦ τρέχοντος αἰῶνος,

έξεισσομένη συνεχῶς, ή 'Ελληνίς εἰσέρχεται εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ εἰς τὰς Ἀνωτάτας Σχολὰς καὶ μετέχει βαθμιαίως πλείστων ἐκδηλώσεων τοῦ δημοσίου βίου τῆς Χώρας.

'Αλλ' ὁ τελευταῖος πόλεμος καὶ ἡ Κατοχὴ ἀνακόπτουν πρὸς στιγμὴν τὴν ὁμαλὴν ταύτην ἔξειλιξιν καὶ τὴν ἄγουν νὰ ἐπιτελέσῃ ἀλλα ιερὰ καθήκοντα.

'Απὸ τῆς Πίνδου μέχρι τῆς Κρήτης, ή 'Ελληνίς ἀγωνίζεται καὶ πάλιν κοντὰ εἰς τὰ παλληκάρια μας' καὶ εἰς τὰς πόλεις, εἰς τὰ χωριά, εἰς τὰ γραφεῖα, εἰς τὰ ἐργοστάσια, ἐργάζεται εἰς τὴν θέσιν τῶν πολεμιστῶν, πρωτοστατεῖ εἰς τὰ ἔργα περιθάλψεως καὶ περισώσεως τῶν μαχομένων καὶ τοῦ χειμαζομένου πληθυσμοῦ, διαπρέπει εἰς τὴν ἀντίστασιν κατὰ τοῦ ἔχθροῦ. Καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου καὶ τῆς Κατοχῆς καὶ τὰς παντοίας δοκιμασίας τοῦ συμμοριτοπολέμου, εύρισκεται πάλιν ἐνώπιον τῆς κατεστραμένης Πατρίδος της καὶ πρέπει ἐκ νέου νὰ ἔργασθῇ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς οἰκογενείας της καὶ διὰ τὴν ἀναδημιουργίαν τῆς Χώρας. 'Αλλὰ τώρα πλέον δὲν εἶναι ἡ ἀπλοϊκή 'Ελληνίς τοῦ 1829, ή ὅποια περιωρίζετο εἰς τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ οἴκου της καὶ τὴν καλλιέργειαν τοῦ ἀγροῦ της. "Εχει ἀνοίξει τὰ πτερά της καὶ ἔχει πλησιάσει πολὺ πρὸς τὸν πολιτισμὸν τῆς ἀρχαίας 'Ελληνίδος' καί, ὡς πρὸς τὴν κοινωνικήν καὶ πολιτικήν δρᾶσιν, ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῆς 'Ελληνίδος τοῦ Βυζαντίου.

Καὶ εἶναι ὥριμος πλέον ἡ 'Ελληνίς διὰ νὰ μετάσχῃ τοῦ δημοσίου βίου, εἰς ὅλας του τὰς ἐκδηλώσεις.

Εἰς τὴν ἑκπαίδευσιν, εἰς τὰς ἐπιστήμας, εἰς τὰ ἐπαγγέλματα, εἰς τὴν ὑπαλληλίαν εἰς τὰς καλὰς τέχνας, εἰς τὰ ἐργοστάσια, εἰς τὴν ὑπαιθρον, ταυτοῦ, ή 'Ελληνίς ἀπέδωκεν ὀξίους λόγου καρπούς. 'Απέδωκε δὲ τοὺς καρπούς τούτους, μὴ ἐγκαταλείπουσα τὸν οἶκον της καὶ μεριμνῶσα ἐκ παραλλήλου διὰ τὴν οἰκογένειάν της καὶ μὴ ἀπομακρυνομένη οὐδὲ' ἐπὶ στιγμὴν τῶν 'Ελληνικῶν παραδόσεων καὶ ἀρχῶν. 'Η 'Ελληνίς ἀπλωσε τὰ πτερά της, ὅπως εἴπομεν, ἀλλὰ δὲν ἐπανεστάτησε.

'Εξειλίχθη, βαθμιαίως καὶ λελογισμένως συγχρονιζομένη, χωρὶς νὰ χάσῃ τὴν γυναικείαν γοντείαν καὶ χάριν, καὶ προσαρμοζομένη ἑκάστοτε πρὸς τὰς παρουσιαζομένας ἀνάγκας τοῦ 'Εθνους, χωρὶς νὰ λησμονῇ τὸν κύριον προορισμὸν τῆς γυναικὸς ὡς συζύγου, μητρὸς καὶ ἔστιάδος τοῦ 'Ελληνικοῦ Οἶκου.

'Αλλὰ διὰ νὰ φθάσῃ ἡ 'Ελληνίς εἰς τὴν ἔξειλιξιν αὐτήν, προηγήθη μακρὰ καὶ ἐπίμονος ἔργασία καὶ προσπάθεια εἰς τὸν κοινωνικόν, μορφωτικὸν καὶ έθνικὸν τομέα, ἦτις συνεχίζεται ἐντατικῶς καὶ σήμερον, καὶ τῆς ὅποιας θὰ μοῦ ἐπιτρέψητε νὰ σημειώσω μερικούς χαρακτηριστικούς σταθμούς.

'Η γυναικεία κοινωνική δρᾶσις ἥρχισε ζωηρότερον παρ' ἡμῖν κατὰ τὸ τέλη τοῦ παρελθόντος αἰώνος, μὲ τὴν ἴδρυσιν, τὸ 1897, τῆς πρώτης γυναικείας ὁργανώσεως, τῆς 'Ενώσεως 'Ελληνίδων, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλίσσης 'Ολγας, εἰς τὴν ὅποιαν 'Ενωσιν συμμετέσχον πλείσται 'Ελληνίδες, ἵνα ἔργασθῶσιν εἰς διαφόρους τομεῖς. 'Υπῆρξε δὲ ἡ 'Ενωσις ἐν φωτεινὸν σημεῖον εἰς τὸν ἔκραγέντα τότε πόλεμον.

Παραλλήλως πρὸς τὴν ἴδρυσιν τῆς 'Ενώσεως ταύτης καὶ πρὸς τὴν γεν-

κωτέραν κοινωνικήν της δράσιν, ή Βασίλισσα "Ολγα εἶχεν ἴδρυσει, τὸ 1884, τὰ μέγα Νοσοκομεῖον «Εὐαγγελισμός», ἐνισχύσασα τότε μεγάλως τὸν τομέα τῆς 'Υγείας τῆς Χώρας, ἴδρυσασα δὲ καὶ τὴν πρώτην εἰδικὴν Σχολὴν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων.

'Η πρωτοστατήσασα τότε εἰς τὴν ἴδρυσιν τῆς 'Ἐνώσεως Ἐλληνίδων παιδαγωγὸς Αἰκατερίνη Λασκαρίδου ἔδωσε μεγάλην ὠθησιν εἰς τὸ ἐκπαιδευτικὸν Τμῆμα τῆς 'Οργανώσεως, λόγω τῆς προσωπικῆς της ἐκπαιδευτικῆς καὶ κοινωνικῆς δράσεως, ἥτις, ἐν συνεχείᾳ. τῆς προηγηθείσης εὐρείας δράσεως εἰς τὸν τομέα τοῦτον ἐτέρας πρωτοπόρου, τῆς Καλλιόπης Κεχαγιᾶ, εἶχε δώσει πολλὰς κατευθύνσεις, νεωτεριστικάς τότε, εἰς τὴν ἐκπαιδευσιν τῆς Χώρας, τὰς ὅποιας μεταγενεστέρως καὶ τὸ ἐπίσημον Κράτος υἱοθέτησε. Διὰ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Τμήματος τῆς 'Ἐνώσεως Ἐλληνίδων καὶ χάρις εἰς τὴν γυναικείαν πρωτοβουλίαν, εἶδον τὸ φῶς, ἐκτοτε τὸ πρῶτον, διάφορα ἴδρυματα καὶ θεσμοί, ἥτοι Διδασκαλεῖον Νηπιαγωγῶν καὶ Παιδονόμων, Νηπιακοὶ Κῆποι καὶ Νηπιοτροφεῖα. 'Ἐπίσης ἴδρυθη τότε καὶ ἡ Γυμναστικὴ Σχολὴ Θηλέων καὶ ὅλα ἴδρυματα, τὰ ὅποια ἀνέλαβε κατόπιν τὸ Κράτος, ἀπετέλεσαν δὲ ταῦτα ὑποδείγματα διὰ τὴν περαιτέρω ἐκπαιδευτικήν μας πολιτικήν.

Κατὰ τὴν αὐτὴν ἐποχήν, ὅλῃ διακεκριμένῃ Ἐλληνίδῃ, καὶ Καλλιρόῃ Παρέν, ἥτις προήδρευε τοῦ Οἰκοκυρικοῦ Τμήματος τῆς 'Ἐνώσεως, ἴδρυσε τὴν πρώτην 'Ἐπαγγελματικήν καὶ Οἰκοκυρικὴν Σχολήν, τὴν ὅποιαν ἀργότερα ἀνέλαβε τὸ τότε 'Υπουργεῖον 'Εθνικῆς Οἰκονομίας, καὶ ἥτις ὑπῆρξεν ὁ πρόδρομος τῶν σημερινῶν παρομοίων σχολῶν καὶ τῶν σημερινῶν Σχολῶν Οἰκιακῆς Οἰκονομίας.

'Η Καλλιρόῃ Παρρέν ὑπῆρξε καὶ ἡ πρώτη Ἐλληνίδῃ ἀσχοληθεῖσα μὲ τὸ ζήτημα τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων τῆς γυναικός, εἶχε δὲ ἐκδώσει τὸ 1887 καὶ τὴν πρώτην γυναικείαν Ἐφημερίδα, τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Κυριῶν», ἥτις ἔξεδίζετο ἀνελλιπῶς ἐπὶ 30 χρόνια. Κατὰ τὸ 1912 ἴδρυσε τὴν μεγάλην 'Οργάνωσιν «Λύκειον τῶν Ἐλληνίδων», ἥτις συνετέλεσε καὶ συντελεῖ κατὰ πολὺ εἰς τὴν μόρφωσιν τῶν Ἐλληνίδων καὶ τὴν διατήρησιν τῶν ἐλληνικῶν παραδόσεων. Μεταγενεστέρως, ἴδρυετο ὁ «Σύνδεσμος διὰ τὰ Δικαιώματα τῆς Γυναίκας» πρὸς ἐπιδίωξιν τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων.

Τὸ 1908 ἴδρυετο ἐπίσης ἐτέρα μεγάλη γυναικεία ὄργάνωσις, μέλος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου Γυναικῶν, τὸ «Ἐθνικὸν Συμβούλιον Ἐλληνίδων», ἥτις ἀπέβη ἐκ τῶν ἡγετικῶν Σωματείων τῆς Χώρας, συγκεντρώνουσα σήμερον, ὡς 'Ομοσπονδία, ἄνω τῶν 60 γυναικείων 'Οργανώσεων καὶ πρωτοστατοῦσα εἰς πᾶσαν ἔξελικτικὴν καὶ ἀνθρωπιστικὴν κίνησιν.

Τὸ 1914 ἴδρυετο, μὲ τὴν ἔμπνευσιν καὶ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλίσσης Σοφίας, ὁ «Πατριωτικὸς Σύνδεσμος τῶν Ἐλληνίδων», μὲ ἔδραν τὰς 'Αθήνας καὶ Παραρτήματα εἰς τὰς 'Επαρχίας, πρὸς ἀσκησιν εύρυτάτου προγράμματος προνοίας καὶ ιατροκοινωνικῆς μερίμνης. 'Ο 'Οργανισμὸς οὗτος συνεκέντρωσεν ἐκτοτε ὑπὸ τὴν σημαίαν του ἐκατοντάδας ὅλας Ἐλληνίδων καὶ ἐπεδίωξεν εύρυτάτους κοινωνικούς σκοπούς, ὡς τὴν ὄργάνωσιν τῆς προστασίας τῆς μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ, τὴν ἴδρυσιν Νοσοκομείου Παιδῶν — τὸ ὅποιον

ἀργότερα γίνεται ίδιον νομικὸν πρόσωπον – τὴν περίθαλψιν τῶν τραυματιῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των ἐν καιρῷ πολέμου – αἱ ὑπηρεσίαι αὔταις περιέρχονται κατόπιν εἰς τὸν Ἐρυθρὸν Σταυρόν – τὴν Ὀργάνωσιν συσσιτίων, τὴν μέριμναν διὰ τοὺς πληττομένους ἀπὸ θεομηνίας κ.λ.π. Ὁ τότε Πατριωτικὸς Σύνδεσμος ‘Ἐλληνίδων ύπέστη διαφόρους ἔξελίξεις, εἶναι δὲ σήμερον, ύπό τὸν τίτλον τοῦ Πατριωτικοῦ Ἰδρύματος Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ Ἀντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ), τὸ ἐπίσημον ὅργανον τοῦ Κράτους διὰ τὴν περίθαλψιν τοῦ Παιδιοῦ καὶ τῆς Μητέρας, μὲ 90 Παραρτήματα εἰς δλην τὴν Χώραν καὶ μὲ 75 % θῆλυ προσωπικόν.

Κατὰ τὸ 1915 ἰδρύθη ὁ ‘Ἐλληνικὸς Ἐρυθρὸς Σταυρός, τοῦ ὄποιου ἡ δρᾶστις ὑπῆρξε καὶ εἶναι ἔξαιρετική. Τὰ Νοσοκομεῖα του, οἱ Σταθμοὶ πρώτων βοηθειῶν καὶ αίμοδοσίας καὶ δλαι αἱ ὑπηρεσίαι του λειτουργοῦν ἀρισταὶ καὶ μὲ πλουσίαν γυναικείαν συμβολήν, ἐνῷ ἐν σημαντικώτατον ἔργον του εἶναι ἡ ἐκπαίδευσις Ἀδελφῶν Νοσοκόμων εἰς μέγαν ἀριθμόν. Εἰς 7.000 ἀνέρχεται ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἀδελφῶν τοῦ Ε.Ε.Σ., ἔξ δων πλέον τῶν δύο τρίτων ἔθελονταί, ἔτοιμαι εἰς κάθε περίπτωσιν ν’ ἀναλάβωμεν ὑπηρεσίαν, ὅπου ταχθῶμεν. Εἶναι γνωσταὶ αἱ ὑπηρεσίαι τῶν Ἀδελφῶν εἰς τὰ Νοσοκομεῖα τοῦ Ε.Ε.Σ. καὶ εἰς τὰ Στρατιωτικὰ Νοσοκομεῖα, ὅπου τινὲς ἔξ αὐτῶν εῦρον τὸν θάνατον ἐν τῇ ἐκτέλεσει τοῦ πρὸς τὴν Πατρίδα καθήκοντος. Πολύτιμοι ὑπηρεσίαι προσεφέρθησαν ἐπίσης παρὰ τούτων εἰς τὸν ἐπαναπατρισμὸν τῶν ἀπαχθέντων ‘Ἐλληνοπαίδων καὶ τῶν δύμήρων ἐκ τῶν χωρῶν τοῦ παραπετάσματος, ὡς καὶ εἰς ἀπάσας τὰς ἐθνικὰς περιπτείας καὶ ἀνάγκας.

Ἐκ παραλλήλου, ἀπὸ τοῦ 1938, ἀλλαι ὁμάδες ἀδελφῶν, Ἀδελφῶν Δημοσίας ‘Υγιεινῆς, ἐκπαιδεύονται ἀλληλοδιαδόχως εἰς τὴν Κρατικὴν Σχολὴν Ἀδελφῶν Ἐπισκεπτριῶν καὶ Νοσοκόμων, τῆς ὄποιας αἱ ἀπόφοιτοι ὑπερβαίνουν τὰς 550 σήμερον, χρησιμοποιούμεναι εἰς τὰ ‘Υγιεινομικὰ προγράμματα τῆς Χώρας, ὡς καὶ αἱ διπλωματοῦχοι Μαῖαι καὶ Ἀδελφαὶ αἱ ἐπιστημονικῶς κατηρτισμέναι ὑπὸ τῶν διαφόρων σχολῶν, καὶ τὸ παντοῖον εἰδίκευμένον διὰ τὰ ‘Ιδρύματα Προνοίας θῆλυ προσωπικόν.

Ἡ ἰδρυσις τῆς Σχολῆς τῶν Στρατιωτικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων «Βασιλισσα Φρειδερίκη», γενομένη μεταγενεστέρως δι’ εἰδικοῦ νόμου, ὅστις προβλέπει, ὅτι αἱ Ἀδελφαὶ δύνανται νὰ φθάνουν μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ ἀντισυνταγματάρχου, ἔξησφάλισε τὴν κατάρτισιν ἀρίστου Σώματος Ἀδελφῶν διὰ τὴν μόνιμον ἔξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τῶν τριῶν ὅπλων μας.

Θὰ ἐμακρυγόρουν, φοβοῦμαι, πάρα πολὺ ἐὰν ἐπεξετεινόμην εἰς πλειστας ὅσας γυναικείας ὅργανωσεις, αἵτιες προήγαγον καὶ προάγουν τὸ κοινωνικὸν καὶ Ἐθνικὸν σύνολον. Θὰ ὑπομνήσω τὴν προσφορὰν πολυτίμων ὑπηρεσιῶν τῆς Χριστιανικῆς ‘Ενώσεως Νεανίδων, τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν Σωματείων, τοῦ Σώματος τῶν ‘Ἐλληνίδων ‘Οδηγῶν, τῶν ‘Ιδρυμάτων προστασίας τοῦ ἐργαζομένου Κοριτσιοῦ, τῶν ὅργανισμῶν τῶν ἰδρυθέντων διὰ τὴν ἔξυπηρέτησιν τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν οἰκογενειῶν τῶν στρατευμάτων, πλείστων κοινωφελῶν γυναικείων ὅργανωσεων, ὡς καὶ τὴν πολύπλευρον δρᾶσιν τῆς Βασιλικῆς Προνοίας, τὴν ἐνασκουμένην κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπὸ θῆλυ

προσωπικόν, ύπό τὸ φωτεινὸν παράδειγμα τῆς Α.Μ. τῆς Βασιλίσσης μας.

’Αφ’ ἔτέρου, πλεῖσται γυναικὲς ἐπιστήμονες, Ἰατροί, χημικοί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, φιλόλογοι, θεολόγοι, ὀρχαιολόγοι, μηχανικοί, ἀρχιτέκτονες, γεωπόνοι κλπ., ἀποφοιτοῦν συνεχῶς ἀπὸ τὰ Πανεπιστήμια καὶ τὰς Ἀνωτάτας Σχολάς μας, ἐντασσόμεναι εἰς τοὺς Συνδέσμους τῶν Ἑλληνίδων Ἐπιστημόνων καὶ Ἐπαγγελματιῶν Γυναικῶν καὶ ἐπιδιδόμεναι εἰς ἐπιστημονικὰς ἐργασίας καὶ ἐρεύνας, ὡς καὶ εἰς διάφορα ἐπαγγέλματα καὶ τέχνας. Συμβάλλουσαι οὕτω τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς ἔξελιξιν τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, περιποιοῦν τιμὴν εἰς τὸ γυναικεῖον φῦλον, τὸ ὅποιον, ἀρχῆς γενομένης παλαιότερα ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν παρὰ τῆς ἀειμνήστου Ἰατροῦ Ἀγγελικῆς Παναγιωτάτου, ἀντιπροσωπεύεται σήμερον διὰ τακτικῆς καθηγητρίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, δι’ ἐκτάκτου καθηγητρίας καὶ ὑφηγητρίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ἀντιπροσωπεύθη δὲ ἐπαξίως καὶ εἰς τακτικὴν ἔδραν ἔνου Πανεπιστημίου.

Θὰ ἐπεθύμουν ἐνταῦθα νὰ σημειώσω, ὅτι σήμερον τὸ ποσοστὸν τῶν γυναικῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ἀνέρχεται εἰς 21 %, καὶ ὅτι ἦδη εἰς τινας κεντρικὰς καὶ περιφερειακὰς ὑπηρεσίας ὁ βαθμὸς τοῦ διευθυντοῦ κατέχεται ἀπὸ γυναικας. Μεγαλύτερον εἶναι βεβαίως τὸ ποσοστὸν γυναικῶν δημοσίων ὑπαλλήλων εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν, ὅπου εἰς μὲν τὴν Στοιχειώδη φθάνει εἰς 42 % εἰς δὲ τὴν Μέσην εἰς 31 %.

Οφείλω αὐτοῖς νὰ τονίσω τὴν ἀρίστην ἀπόδοσιν καὶ τὸν μέγαν ἀριθμὸν τῶν ἐργατριῶν εἰς τὰς βιομηχανίας μας, εἰς τινας τῶν ὅποιων ἡ γυναικεία ἀναλογία εἶναι πολὺ μεγαλυτέρα τῆς τῶν ἀνδρῶν, καὶ νὰ σημειώσω καὶ τὴν συμμετοχὴν γυναικῶν εἰς τὰς διοικήσεις βιομηχανιῶν.

Δὲν εἶναι, ἔξ αλλου, δυνατὸν νὰ μὴ ἔξαρω τὴν λαμπρὰν προσφορὰν εἰς τὸ Ἐθνικὸν καὶ κοινωνικὸν σύνολον τῆς Ἑλληνίδος ἀγροτιδος, μὲ τὴν δημιουργικήν της συμβολὴν εἰς τὴν παραγωγὴν καὶ τὴν οἰκονομίαν μας.

Ἐπεχείρησα νὰ ἀπεικονίσω, ἐν πάσῃ δυνατῇ συντομίᾳ, τὴν μακρὰν καὶ συνεχῆ ἐργασίαν καὶ προσπάθειαν, τὴν ὅποιαν ἀνέπτυξεν ἡ Ἑλληνίς, ὡς ἔλεγον προηγουμένως, εἰς τὸν κοινωνικὸν, τὸν μορφωτικὸν καὶ Ἐθνικὸν τομέα, χάρις εἰς τὴν ὅποιαν ἔφθασεν εἰς τὴν σημερινήν της ἔξελιξιν καὶ ὡριμότητα, αἱ ὅποιαι τῆς ἐπιτρέπουν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιβάλλουν, νὰ μετάσχῃ ἐνεργῶς πλέον τοῦ δημοσίου βίου.

Καὶ πράγματι, ἡ ὡριμότης αὕτη τῆς Ἑλληνίδος, ὡς καὶ αἱ προσφερθεῖσαι καὶ προσφερόμεναι παρ’ αὐτῆς εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ Ἐθνικὸν σύνολον ὑπηρεσίαι ἀνεγνωρίσθησαν ἐπισήμως παρὰ τῆς Πολιτείας, ὅτε τὸ 1952 ἐψηφίζετο παρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ὁ νόμος 2159, διὰ τοῦ ὅποιου ἔχοργειτο πλῆρες τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι εἰς τὰς γυναικας καὶ ἔθεσπίζετο ἡ πλήρης πολιτικὴ ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων.

Τοιουτοτρόπως διὰ τοῦ νόμου 2159 ἐπραγματοποιεῖτο παρ’ ἡμῖν ἡ καθολικότης τῆς ψήφου, ἡ ὅποια εἶναι καὶ ἡ θεμελιώδης γραμμὴ τῶν δημοκρατικῶν καὶ ἐλευθέρων πολιτευμάτων, διὰ τῆς ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων τοῦ πολίτου ὑφ’ ὀλοκλήρου τοῦ πληθυσμού, καὶ ἡ ὅποια ἔξασφαλίζει τὴν ἰσοπο-

λιτείαν καὶ ἀποτελεῖ τὴν εὔρειαν καὶ σταθερὰν βάσιν τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας.

‘Αλλ’ ὁ νόμος οὗτος, ὅστις ἔχορήγει τὴν ἰσοπολιτείαν, δὲν ἔχορήγει εἰς τὴν ‘Ελληνίδα ἀκόμη τὴν πλήρη Ισονομίαν, ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχουσῶν ἀνισοτήτων εἰς τὴν Ἰσχύουσαν παλαιάν νομοθεσίαν, ἀκόμη καὶ εἰς τὸν ‘Αστικὸν Κώδικα, μολονότι οὗτος δὲν εἶναι παλαιός.

‘Αφ’ ἐτέρου ὅμως, ἡ ‘Ελλάς εἶχεν ὑπογράψει τὸ 1945 τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τῶν ‘Ηνωμένων ‘Εθνῶν εἰς τὸν ‘Αγιον Φραγκίσκον, ὅπου, μεταξὺ τῶν βασικῶν διατάξεων, διετυποῦτο ὅ «Διακήρυξις τῆς πίστεως εἰς τὰ θεμελιώδη δικαιώματα καὶ εἰς τὴν ἀξιοπρέπειαν καὶ ᾄδιαν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὴν ἴσοτητα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, καὶ ἔθνων μεγάλων καὶ μικρῶν».

Ἐν συνεχείᾳ δὲ τοῦ Καταστατικοῦ τούτου Χάρτου, κατηρτίσθη παρὰ τῶν ‘Ηνωμένων ‘Εθνῶν, ψηφισθεῖσα κατὰ τὴν Γεν. Συνέλευσιν τοῦ 1952, ἡ Διεθνής Σύμβασις τῆς Νέας ‘Υόρκης «Περὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν καὶ εἰσδοχῆς των εἰς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας».

Τὴν σύμβασιν ταύτην εἶχε μελετήσει καὶ καταρτίσει εἰδικὸν ‘Οργανον τῶν ‘Ηνωμένων ‘Εθνῶν, ἡ «Ἐπιτροπὴ τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς θέσεως τῆς Γυναικός», εἶχον δὲ τὴν εὐκαιρίαν, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς ‘Ελλάδος εἰς τὴν ‘Ἐπιτροπὴν ταύτην, καὶ μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην τῆς ‘Ελληνικῆς Κυβερνήσεως, νὰ μετάσχω εἰς τὴν ἐπεξεργασίαν καὶ τὴν κατάρτισιν τοῦ σχεδίου συμβάσεως, ἡ δποία, ἐγκριθεῖσα τελικῶς παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τὰ κάτωθι τρία ἄρθρα:

α) Τὴν παροχὴν εἰς τὰς γυναικας τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγειν ἐπὶ ἵσοις ὅροις μὲ τοὺς ἄνδρας.

β) Τὴν παροχὴν τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγεσθαι ἐπὶ ἵσοις ὅροις.

γ) Τὴν παροχὴν τοῦ δικαιώματος τοῦ διεριζεσθαι εἰς δημοσίας θέσεις καὶ τοῦ ἀσκεῖν ἀπαντά τὰ δημόσια λειτουργήματα ἐπὶ ἵσοις ὅροις μὲ τοὺς ἄνδρας.

‘Η ‘Ελλάς εἶχεν ὑπογράψει, καὶ ἡ Βουλὴ μας εἶχεν ἐπικυρώσει τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1953 καὶ τὴν Διεθνῆ ταύτην σύμβασιν, δεδομένου ὅτι εἴχομεν εἰσέθει βαθμιαίως εἰς τὴν δόδον τῆς ἔξισώσεως τῶν δύο φύλων, ὡς εἴπομεν προηγουμένως. Διότι ἀπὸ τοῦ 1930 εἶχε δοθῆ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν εἰς τὰς δημοτικὰς καὶ κοινοτικὰς ἐκλογὰς ὑπό τινας περιορισμούς, διευρυνθὲν κατὰ τὸ ἔτος 1949 διὰ νόμου, ὅστις ἐπέτρεψεν εἰς τὰς γυναικας νὰ μετάσχουν τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν, ἐκλέγουσαι καὶ ἐκλεγόμεναι ὡς δημοτικοὶ σύμβουλοι, ἀλλὰ μὲ τὸν περιορισμὸν τῆς ἐνάρξεως τοῦ δικαιώματος τῆς ἐκλογῆς των ὡς Δημάρχων ἀπὸ τοῦ 1953. Οὕτω, μόνον τὸ 1957 ἔξελέγετο ἡ πρώτη Δήμαρχος, ἡ Δήμαρχος Κερκύρας, ἡ Κυρία Μαρία Δεσύλλα.

Ἐπηκολούθησεν δὲν τὸν νόμος 2159, ὅστις ἔδιδε τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι. Τὸ δικαίωμα ὅμως τοῦτο δὲν τὸ ἥσκησαν αἱ ‘Ελληνίδες κατὰ τὰς ἐκλογὰς τοῦ 1952, δεδομένου ὅτι ἡ διαλυθεῖσα τότε Βουλὴ εἶχεν ἀποφανθῆ, ὅτι θὰ ἔδει προηγουμένως νὰ λάβῃ χώραν διοκλήρωσις τῆς ἔγγραφῆς των εἰς τοὺς ἐκλογικούς καταλόγους. ‘Ελαβον ὅμως μέρος ἀπὸ τοῦ 1953 εἰς ὅλας τὰς ἀναπληρωματικὰς ἐκλογάς, ἐπιδείξασαι σύνεσιν καὶ ἐθνικήν συνείδησιν.

‘Ως πρὸς τὸ τρίτον ἄρθρον τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως, τὴν εἰσδοχὴν δι-

λαδή τῶν γυναικῶν εἰς τὰς Δημοσίας "Υπηρεσίας, αὗτη ἐλάμβανε χώραν παρ' ἡμῖν ἀραιά καὶ ποῦ μέχρι τοῦ 1927, ἀλλ' ἐπραγματοποιήθη γενικότερον μετά τὴν Ψήφισιν τοῦ Συντάγματος τοῦ 1927, τὸ ὅποιον περιελάμβανεν, εἰς τὸ ἄρθρον 6 τὸ ἀφορῶν τὸ δημόσιον δίκαιον τῶν 'Ελλήνων, τὴν ἔρμηνευτικὴν δῆλωσιν περὶ τοῦ ὄρου τοῦ πολίτου, ὡς ἔχοντος τὴν ἔννοιαν τοῦ "Ελληνος ὑπηκόου ἀδιακρίτως φύλου.

"Ἐκτοτε, πλεῖσται 'Ελληνίδες ὑπηρέτουν εἰς ὅλας τὰς Δημοσίας "Υπηρεσίας ὡς καὶ εἰς τὰς "Υπηρεσίας Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, πλὴν ὡρισμένων ἔξαιρέσεων, ἐξ ὧν τινες μάλιστα εἰδικῶς προεβλέποντο παρὰ τῆς νομοθεσίας (ἔφοροι ἀρχαιοτήτων, ὑπάλληλοι Γ. Χημείου τοῦ Κράτους κ.λπ.).

Διὰ τὴν ρύθμισιν τῶν ἀνισοτήτων τούτων καὶ διὰ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴν τῆς ἐπικυρωθείσης καὶ παρὰ τῆς 'Ελλάδος Διεθνοῦς Συμβάσεως, ἥτις εἶχεν ἥδη τεθῆ ἐν Ισχύι ἀπὸ τοῦ 'Ιουλίου τοῦ 1954, ἐκρίθη ὅτι ἦτο ἀπαραίτητον νὰ προσδιορισθῇ διὰ νόμου τὸ γενικὸν περιεχόμενον τῶν σχετικῶν διατάξεων τῆς Συμβάσεως, ἵνα ἀποτελέσουν ἀμέσως ἐφαρμόσιμον δίκαιον. Οὕτω, διὰ τοῦ Ψηφισθέντος νόμου 3192/55, ἔξελιπτον πλέον καὶ αἱ τελευταῖαι διακρίσεις, καὶ αἱ 'Ελληνίδες δύνανται ἔκτοτε νὰ γίνωσι δεκταὶ εἰς τὰς δημοσίας θέσεις καὶ νὰ ἀσκήσωσιν ἀπαντα τὰ δημόσια λειτουργήματα, πλὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ὡς π.χ. τὰ λειτουργήματα τοῦ δικαστοῦ εἰς ὅλα τὰ δικαστήρια, τοῦ δικαστικοῦ ἀντιπροσώπου εἰς τὰς ἐκλογάς, τοῦ διπλωματικοῦ ὑπαλλήλου· καὶ δύνανται ν' ἀναδέχωνται καὶ ἐπιτροπείας ἐπὶ ἵσοις ὄροις, ἐνῷ πρότερον τοῦτο ἐπετρέπετο μόνον ὡς πρὸς τὰ ἴδια τῶν τέκνα. Εἰς τὸν νόμον τοῦτον περιλαμβάνονται μόνον μερικαὶ ἔξαιρέσεις ὀφειλόμεναι εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ νομοθέτου «ὅτι ἡ νομικὴ ἔξισωσις πρέπει νὰ κινητᾶται ἐντὸς τῶν βιολογικῶν ικανοτήτων καὶ τῶν Χαρακτηριστικῶν φυσικῶν ιδιοτήτων τῆς γυναικός», ὡς ἀναγράφεται εἰς τὴν Εἰσηγητικὴν ἔκθεσιν τοῦ νόμου.

Κατόπιν δὲ τῆς ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας τῶν γυναικείων ὀργανώσεων, ἵνα δυνηθοῦν αἱ γυναῖκες «ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν φυσικῶν αὐτῶν ιδιοτήτων» νὰ προσφέρουν τὰς ὑπηρεσίας των καὶ εἰς τὰς ἐνόπλους δυνάμεις μας, προβλέπεται παρὰ τοῦ νόμου 3192, ὅτι «εἰς τὰς στρατιωτικὰς ὡς καὶ τὰς στρατιωτικῶς ὀργανωμένας ὑπηρεσίας, αἱ γυναῖκες θὰ ὑπηρετοῦν εἰς βοηθητικὰς ὑπηρεσίας, τούτων ρυθμιζομένων διὰ σχετικὸν Β. Διαταγμάτων».

'Ως πρὸς τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸν θεσμὸν τῶν ἐνόρκων, αὕτη εἶχε καθιερωθῆ ὡς πρὸς τὰς γυναῖκας, πρὸ τοῦ γενικοῦ νόμου 3192, διὰ τοῦ νόμου 3075/54· διὰ δὲ τοῦ νόμου 3082/54 εἶχεν ἀναγνωρισθῆ ἐις τὰς γυναῖκας τὸ δικαίωμα νὰ διορίζωνται ὡς συμβολαιογράφοι καὶ νὰ ἀσκοῦν τὰ καθήκοντα τοῦ μάρτυρος ἀπεριορίστως.

Οὕτω, πλὴν τῆς διατάξεως τοῦ 'Αστικοῦ Κώδικος τῆς ἀφορώσης τὴν ἀσκησιν τῆς πατρικῆς ἔξουσίας, ἀντὶ τῆς ἔξουσίας ὀμφοτέρων τῶν γονέων, αἱ 'Ελληνίδες ἔχουν ἀποκτήσει ἀπὸ τοῦ 1955 πλήρη ἰσοτιμίαν πρὸς τοὺς ἄνδρας. "Ἐν σημαντικὸν ὅμως ζήτημα, τὸ ὅποιον τὰς ἀπασχολεῖ, εἰναι τὸ ἐκκρεμὲς θέμα τῆς ρυθμίσεως τῆς ἴσης ἀμοιβῆς δι' ἵσην ἐργασίαν, ὡς πρὸς τὸ ὅποιον, μολονότι καὶ ἡ 'Ελλὰς ἔχει συνυπογράψει μὲ σλλα Κράτη τὴν ὑπ' ἀριθ. 100 σχε-

τικήν Σύμβασιν τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Ἐργασίας, δὲν τὴν ἔχει ὅμως ἀκόμη ἐπικυρώσει. Παρὰ ταῦτα, ἡ βελτίωσις ως πρὸς τὰς ἀποδοχὰς τῶν ἐργατῶν ἔναντι τῶν ἐργατῶν, εἰς τὰς συλλογικὰς συμβάσεις, εἶναι αἰσθητή, δεδομένου ὅτι κατὰ τὸ 1947 ἡ ἀναλογία τῆς ἀμοιβῆς τῆς γυναικείας ἐργασίας ἀνήρχετο εἰς 49 % ἔναντι τῆς ἀνδρικῆς ἀμοιβῆς, ἥδη δὲ ἀνέρχεται εἰς 76 % ἔναντι ταύτης.

Εἰς τὴν καθιέρωσιν ταύτην τῆς ἴσοτιμίας καὶ ἰσονομίας τῶν δύο φύλων συνετέλεσαν μεγάλως, παραλλήλως πρὸς τὴν παρὰ τῆς Πολιτείας ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς ὡριμότητος τῆς Ἑλληνίδος, αἱ μακραὶ προσπάθειαι καὶ ὁ συντονισμὸς τῶν ἐνεργειῶν τῶν κυριωτέρων ἡγετικῶν γυναικείων σωματείων τῆς Χώρας, τῶν συνεργαζομένων ἀπὸ τοῦ 1948 ἐπί τε τοῦ ἑθνικοῦ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ πεδίου τῆς γυναικείας ἔξελίξεως καὶ προόδου.

Ἐπελθούσης οὕτω τῆς ἴσοπολιτείας καὶ ἐπισφραγισθείσης καὶ νόμῳ τῆς θεσεως τῆς Ἑλληνίδος, ἥδυνατο πλέον αὕτη ν' ἀποδυθῆ καὶ εἰς πολιτικοὺς ὄγγανας.

Μολονότι ὅμως ὁ νόμος 2159/52 ἔδιδε τὸ δικαιώμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι, αἱ γυναικεῖς, λόγῳ τῆς μὴ διοκληρώσεως τῆς ἐγγραφῆς των εἰς τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους, δὲν ἦδυνήθησαν, ὡς ἔλεγον ἀνωτέρω, νὰ λάβουν μέρος εἰς τὰς γενικὰς ἐκλογὰς τοῦ 1952, ἀλλ' ἔλαβον μέρος μόνον κατὰ τὸ 1953, εἰς ἀναπληρωματικὴν τοπικὴν ἐκλογήν, ἐκλεγείστης ἐν τῷ Νομῷ Θεσσαλονίκης τῆς πρώτης βουλευτοῦ Κυρίας Ἐλένης Σκούρα.

Ἡ πλήρης καὶ γενικὴ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν ὡς ἐκλεγουσῶν καὶ ὡς ἐκλεγομένων ἐπραγματοποιεῖτο πλέον τὸ πρῶτον εἰς ὅλην τὴν Χώραν κατὰ τὰς ἐκλογὰς τοῦ 1956, ὑποβληθεισῶν ὑποψηφιοτήτων τινῶν εἰς ὅλην τὴν Χώραν καὶ ἐκλεγεισῶν δύο βουλευτῶν.

Ἀναδειχθεῖσα τότε παρὰ τῶν ἐκλογέων μου ὡς βουλευτὴς Ἀθηνῶν, ἐτίμωμην παρὰ τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως διὰ τῆς ἀναθέσεως εἰς ἐμὲ τοῦ Ὅπουργείου τῆς Προνοίας. Οὕτως ἐτιμᾶτο, συμβολικῶς, ἐν τῷ προσώπῳ μου, ἡ Ἑλληνίς, διὰ τῆς συμμετοχῆς της καὶ εἰς τὰς κυβερνητικὰς εὐθύνας. Θὰ ὕφειλε δὲ νὰ σημειωθῇ σχετικῶς, ὅτι ἐλάχισται ἡσαν καὶ εἶναι αἱ περιπτώσεις καθ' ὃς καὶ εἰς ἄλλα κράτη είχον ἀνατεθῆ ὑπουργικαὶ εὐθύναι εἰς ἐκπροσώπους τοῦ γυναικείου φύλου, ὅν καὶ εἰς πολλὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, ὡς καὶ ἐν ταῖς Ἡνωμέναις Πολιτείαις, πλήρη πολιτικὰ δικαιώματα είχον χορηγηθῆ εἰς τὰς γυναικας ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἡ δὲ Ἑλλὰς ἥτο τὸ προτελευταῖον εὐρωπαϊκὸν Κράτος, τὸ ὅποιον είχεν ἀναγνωρίσει εἰς τὰς γυναικας τὰ πολιτικά των δικαιώματα, ἀπομενούσης καθυστερημένης μόνον τῆς Ἐλβετίας.

Θὰ σᾶς ἐκούραζα, ἵσως, ἀναπτύσσουσα λεπτομερείας τῆς ἔξελίξεως τῶν γυναικῶν εἰς ἄλλας χώρας, ὅπου, ὡς ἔλεγον, ἔχουν ἀπὸ μακροῦ ἀποκτήσει τὰ πολιτικά των δικαιώματα. Ἀλλ' εἰς πολλὰς τῶν χωρῶν τούτων, τὰ δικαιώματα ταῦτα ἐκτήθησαν κατόπιν φανατικῶν ἀγώνων καὶ ἐπαναστατικῶν ἐκδηλώσεων, ἐνῶ παρ' ἡμῖν, εὐτυχῶς, ἐκτήθησαν κατόπιν τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν προσφερομένων παρὰ τῆς Ἑλληνίδος εἰς τὸ κοινωνικὸν σύνολον ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς ἐπελθούσης ὡριμότητός της. Θὰ ἐπεθύμουν ἐπίστης νὰ προσθέσω, ὅτι, ἂν καὶ πρὸ ἐλαχίστων ἐτῶν ἀπεκτήσαμεν ἐν Ἑλλάδι τὰ πλήρη πολιτικά

μας δικαιώματα, ή ίσονομία, της όποιας ήδη ἀπολαμβάνομεν, είναι ἐν πολλοῖς πληρεστέρα ἀπό τὴν ίσχύουσαν εἰς ἄλλας χώρας περισσότερον προηγμένας, ἐκ τῶν όποιων τινὲς δὲν ἔπεκύρωσαν ἀκόμη τὴν σύμβασιν τῆς Νέας Υόρκης, περὶ ης ἀνωτέρω ἔκαμα λόγον, καὶ τὴν όποιαν ή Ἐλλάς ἔπεκύρωσε μεταξὺ τῶν πρώτων. Μέχρι τοῦδε, ή σύμβασις αὕτη ἔπεκυρώθη παρὰ 47 χωρῶν.

Ἐκ δὲ τῶν στοιχείων τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς θέσεως τῆς Γυναικὸς τοῦ Ο.Η.Ε. ἐμφαίνεται, ὅτι 71 χῶραι ἔχουν χορηγήσει. Μέχρι τοῦδε πλήρη δικαιώματα εἰς τὰς γυναῖκας, ὅτι 8 ἔχουν χορηγήσει περιωρισμένα τοιαῦτα, καὶ 9 χῶραι ἀρνοῦνται ἀκόμη τὴν χορηγήσιν των.

Αὕτη είναι περίπου ή εἰκὼν, ητις παρουσιάζεται εἰς ὅλας τὰς χώρας ὡς πρὸς τὴν γυναικείαν ἰσοτιμίαν καὶ ἔξελιξιν. Ἡ πρόοδος είναι βεβαίως καταπληκτική, ἐὰν σκεφθῶμεν, ὅτι πρὸ εἰκοσαετίας ἀκόμη εἰς ἐλαχίστας χώρας ὑπῆρχεν ἰσοπολιτεία. Είναι ὀναμφιστήτητον, ὅτι εἰς τὴν πρόοδον ταύτην συνετέλεσαν τὰ μέγιστα, ἐκ παραλλήλου πρὸς τὴν ἐν ἑκάστῃ χώρᾳ γυναικείαν προσπάθειαν, οἱ μεγάλοι διεθνεῖς ὄργανοι, καὶ ή ἐντὸς τῶν κόλπων των ἐπαφὴ καὶ συνεργασία τῶν γυναικῶν ὅλου τοῦ κόσμου. Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα είναι ή ἐπαφὴ μὲν τὰς ἀντιπροσώπους τῶν χωρῶν αἵτινες προσφάτως ἀπέκτησαν τὴν ἀνεξαρτησίαν των, οἱ γυναῖκες τῶν όποιων θὰ χρειασθῇ βεβαίως νὰ καταβάλλουν μεγαλυτέραν προσπάθειαν προσαρμογῆς καὶ ἔξελίξεως.

Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς θέσεως τῆς Γυναικὸς τοῦ Ο.Η.Ε., ἀποτελουμένη ἀπὸ γυναικῶν ἀντιπροσώπους 18 χωρῶν, ητις ἔξετάζει ὅλα τὰ θέματα τὰ ἀφορῶντα τὴν νομικήν, οἰκονομικήν καὶ κοινωνικήν θέσιν τῆς γυναικὸς εἰς ὅλας τὰς χώρας, καὶ τῆς όποιας μετέχει ή Ἐλλάς, ἀντιπροσωπευομένη σήμερον ἀπὸ τὴν Καν. Ἀλεξάνδραν Μαντζουλίνου, ἡ Τρίτη Ἐπιτροπὴ τῶν Ἡν. Ἐθνῶν, ητις μελετᾷ ὅλα τὰ κοινωνικά, μορφωτικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ θέματα ὡς καὶ τοὺς Κώδικας Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἐν τῇ όποιᾳ ἀντεπροσώπευσα τὴν Πατρίδα μας ἐπὶ τετραετίαν, προεδρεύσασα ταύτης κατὰ τὸ 1958, καὶ ὅπου ἡ γυναικεία συμμετοχὴ είναι λίαν σημαντική, ἡ Κοινωνικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τῆς όποιας μετέχει ἵκανὸς ἀριθμὸς γυναικῶν βουλευτῶν ἐν τῇ όποιᾳ ἐπεξειργάσθημεν τὸν Καταστατικὸν Κοινωνικὸν Χάρτην εἰς ἐφαρμογὴν τῆς Συμβάσεως Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τῆς ὑπογραφείσης τὸ 1950 ἐν Ρώμῃ, ὡς καὶ πλείσται ὅλαις διεθνεῖς γυναικεῖαι ὄργανώσεις καὶ διασκέψεις συνέβαλον καὶ συμβάλλουν τὰ μέγιστα εἰς τὴν προαγωγὴν τῶν κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καὶ μορφωτικῶν θεμάτων καὶ εἰς τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἔξετασιν καὶ ἀντιμετώπισιν πλείστων προβλημάτων, τὰ όποια ἀπασχολοῦν καὶ ἐνδιαφέρουν σήμερον τὸν ἔξελιχθέντα καὶ δσημέραι ἔξελισσόμενον γυναικεῖον κόσμον ὅλων τῶν χωρῶν.

Τῆς γυναικείας ταύτης ἔξελίξεως δὲν ὑστεροῦν, ὡς εἶδομεν, αἱ γυναῖκες τῆς Ἐλλάδος, αἵτινες σήμερον πλέον, νόμῳ καὶ θέσει, δύνανται νὰ προσφέρουν, καὶ προσφέρουν, θετικωτάτας ὑπηρεσίας εἰς ἀπαντας τοὺς διανοιγέντας ἐνώπιον των εὑρεῖς ὄριζοντας, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς Οἰκογενείας, τῆς Κοινωνίας, τῆς Πολιτείας καὶ τοῦ "Εθνους".