

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑΙ

ΣΠΟΥΔΑΙ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ
1960—1961

ΜΑΡΤΙΟΣ — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1961

ΙΑ'
ΤΟΜΟΣ

ΑΡΙΘ.
ΤΕΥΧΟΥΣ 7-8

PRO SENECTUTE

Ψυχολογική είσαγωγή

στήν άσφαλιση καὶ προστασία τοῦ γήρατος

“Υπὸ κ. ΣΟΦΙΑΣ Μ. ΓΕΔΕΩΝ

1. Είσαγωγικά

“Αν δὲ αἰώνας μας ὀξεῖζη τὸ χαρακτηρισμὸν «Αἰώνας τοῦ Παιδιοῦ» γιὰ τὴ συστηματικὴ προστασία τῆς παιδικῆς ἡλικίας καὶ τὴ μεγάλη ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημῶν τοῦ Παιδιοῦ—Παιδιολογίας, Παιδαγωγικῆς, Παιδικῆς Ψυχιατρικῆς—κατὰ τὰ πρῶτα πενήντα χρόνια του, μὲ τὸ δεύτερο ἥμισυ του μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν ἀποκαλέσωμε καὶ «αἰώνα τῶν γερόντων». Μᾶς τὸ δίνει, τόσο γιὰ τὴ σύντονη καὶ ἀποφασιστικὴ στροφὴ τοῦ ἐνδιαφέροντος πρὸς τὰ ὑπερήλικα ἀτομα, ὅσο καὶ γιὰ τὰ κατὰ μέρος αἵτια ποὺ ὀθοῦν πρὸς αὐτὴ τὴ στροφὴ. Ἐνυοῦμε ὡρισμένα ιστορικὰ καὶ πρὸ πάντων δημογραφικά δεδομένα, ποὺ ἔχουν κάμει ὁρίζοντα στοὺς καιρούς μας τὰ προβλήματα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Κοινωνικὴν Πολιτική, τὴν Ἀπασχόληση καὶ τὴν Κοινωνικὴν Ἀντίληψη.

Πρῶτο καὶ βασικὸ δεδομένο, ἡ «γήρανση τῶν πληθυσμῶν», ὅπως ὀνομάζουμε τὴν μεγάλη ἀναλογία τῶν ἡλικιωμένων στὰ χρόνια μας, ποὺ λόγο κύριο ἔχει τὴν ὑψωση τοῦ μέσου ὅρου τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Γνωρίζομε σήμερα, ὅτι οἱ σοβαρώτερες αἵτιες τοῦ φαινομένου πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος στὴν πρόσδοτο ὡρισμένων ἐπιστημῶν, ὅπως ἡ Θεραπευτική, ἡ Χειρουργική, ἡ Φαρμακολογία καὶ ἡ «Υγιεινή, ποὺ ἔχουν περιορίσει τὶς αἵτιες τῶν θανάτων, καὶ ἀπὸ τὸ ὄλλο στὴ βελτίωση ὡρισμένων συνθηκῶν ζωῆς, στὴν ὑψωση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καὶ στὴν διάδοση γνώσεων ὑγιεινῆς, διαιτολογίας κ.τ.δ. Αὕτη ἀκριβῶς ἡ προώθηση τοῦ προβλήματος τῆς ὑγείας πρὸς ἀποτελεσματικές λύσεις, ἔφερε σὲ φῶς προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά, οἰκονομικά, ἀπότοκα τῆς «γηράνσεως τῶν πληθυσμῶν», ποὺ μεταβάλλει τὴ σύνθεση ἐνὸς πλη-

θυσμοῦ ὡς πρὸς τὴν ἀριθμητική ἀναλογία τῶν κατὰ μέρος ἡλικιῶν. Τὰ θεμέλιώδη προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ τὸ δημογραφικὸ αὐτὸ δεδομένο, εἶναι γνωστά. Μεγάλο ποσοστὸ ὑπερηλίκων ἀποτελεῖ παθητικὸ στὶς κοινωνίες, γιατὶ σημαίνει ἐπιβάρυνση δυσανάλογη στοὺς Ἀσφαλιστικοὺς Ὀργανισμούς, ἐπιβάρυνση ποὺ σὲ τελευταία ἀνάλυση ἐπωαμίζεται ὁ ἐργαζόμενος μὲ τὶς εἰσφορές του. "Αν μάλιστα ἔχωμε ὑπὸ ὄψη μας καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνήλικῶν ποὺ δὲν ἐργάζονται, ἀμέσως βλέπουμε ὅτι στοὺς γηρασμένους πληθυσμοὺς ἐργάζονται καὶ δαπανοῦν οἱ δλιγόντεροι γιὰ χάρη τῶν περισσότερων⁽¹⁾. "Αλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀποψῆ τῆς Κοινωνικῆς Προστασίας ἐμφανίζονται ἐπίστης προβλήματα, ὅπως ἡ ἐπέκταση τῶν μέτρων περιθάλψεως, ἡ ἀνάγκη γιὰ περισσότερα στελέχη στὶς κοινωνικὲς ὑπηρεσίες καὶ μὲ ἀνάλογη κατάρτιση, ἀφοῦ περισσότερα μέλη τῆς κοινωνίας θὰ ἔχουν ἀνάγκη βοήθειας—ἄν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐλαφρύνῃ τὸ φορτίο ἀνθρώπινης δυστυχίας μέσα σ' αὐτήν. Καὶ ὅλα προβλήματα, κοινωνικῆς καὶ ψυχολογικῆς φύσεως, βρίσκονται σὲ ἔξελιξη στὶς κοινωνίες μὲ τοὺς γηρασμένους πληθυσμούς.

Τὰ βασικὰ δημογραφικὰ δεδομένα, ποὺ ἀναφέραμε, ἔχουν προωθήσει τὴν ἀνάπτυξη τῆς «Γεροντολογίας», τῆς νέας ἐπιστήμης, ἡ μᾶλλον τοῦ συνόλου τῶν τομέων τῆς ἰατρικῆς, ὅσοι ἀσχολοῦνται συστηματικὰ καὶ σὲ βάθος μὲ τὴν ὀργανικὴ ὑπαρξη, τὴν ὑγιεινὴ καὶ τὴ θεραπεία τῶν ἀνθρώπων στὴ γεροντική τους ἡλικία. "Ομως ἡ φύση καὶ ἡ ἔκταση τῶν προβλημάτων, ποὺ ἔχει γεννήσει στὶς κοινωνίες ἡ γήρανση τῶν πληθυσμῶν, εἶναι τέτοια, ποὺ νὰ μὴ μπορῇ νὰ τὰ λύσῃ ἡ πρόοδος τῶν ἰατρικῶν ἐπιστημῶν μόνη. "Ολο καὶ περισσότερο τονίζεται σήμερα σχετικὰ ἡ σημασία τῶν ἐπιστημῶν, ποὺ ἔνδιατρίβουν σὲ προβλήματα καὶ δεδομένα πέρα ἀπὸ τὴν ὀργανικὴ τοῦ ἀνθρώπου ὑπαρξη, ὅπως οἱ ἐπιστῆμες τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, εἰδικότερα ἡ Ψυχολογία καὶ ἡ Ψυχικὴ "Υγιεινή. "Αλλὰ καὶ ἀπὸ θεωρητικὴ ἀποψῆ ἡ σπουδὴ τῶν ἰκανοτήτων, τῶν ἀναγκῶν καὶ γενικώτερα τῶν ψυχικῶν ἀντιδράσεων τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας, σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ὅλη κοινωνικὴ ζωή, ἀποτελεῖ σήμερα ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τῆς μελέτης τῶν ὀργανικῶν μεταβολῶν καὶ καταστάσεων, ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν τελευταία φάση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. "Ηδη δλλωστε στὴν καμπή πρὸς τὸ δεύτερο τέταρτο τοῦ αἰώνα μας, ἡ ἐπιστημονικὴ ψυχολογικὴ ἔρευνα ἔστρεψε τοὺς προβολεῖς τῆς πρὸς αὐτήν⁽²⁾. "Η ἔκταση τῶν ἔρευνῶν καὶ ἡ ἀντίστοιχη πρόοδος τους σήμερα ἀναμένεται νὰ προσφέρῃ

1) Στὶς Η.Π.Α. τὸ 1920 ἡλικία 50 ἔτῶν καὶ ἀνω εἶχαν τὰ 14,8 % τοῦ πληθυσμοῦ τους. Τὸ 1950 τὸ ποσοστὸ αὐτὸ εἶχε ἀνέλθει σὲ 22 %. "Ανάλογα ποσοστὰ ἔχουν διαπιστωθῆ καὶ σὲ ὅλες χῶρες.

2) "Η παλαιότερη ἐπιστημονικὴ συστηματικὴ μελέτη τῶν ψυχικῶν ἀντιδράσεων τῆς γεροντικῆς ἡλικίας ὀφείλεται στὸν Ἀμερικανὸ ψυχολόγο G. Stanley Hall, ἕνα ἀπὸ τοὺς διασημότερους μαθητές τοῦ Γερμανοῦ ψυχολόγου Γουλιέλμου Wundt. Τὰ πορίσματά του, ποὺ στηρίζονται στὴν ἐπεξεργασία εἰδικοῦ ἐρωτηματολογίου, καθὼς καὶ στὴν ἔρευνα βιογραφικῶν στοιχείων, συγκεντρώθηκαν στὸ βιβλίο του «Senescence», ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1924. Προηγήθηκε ἡ εἰδικὴ μονογραφία τοῦ R. M. Yerkes, γύρω στὴν πνευματικὴ ἀπόδοση στρατιωτικῶν διαφόρων ἡλικιῶν (1921), μὲ βάση τὸ ὑλικὸ ψυχολογικῶν μετρήσεων στὸν Ἀμερικανικὸ Στρατό.

πολλά στήν ἐπίλυση προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν τὴν Κοινωνική Ἀντίληψη καὶ σχετίζονται μὲ τὴν Ἀπασχόληση.

Ἐποψη Κοινωνικῆς Πολιτικῆς, ἐποψη Προνοίας καὶ ἐποψη Οἰκονομικὴ συγκλίνουν πρὸς τὶς ἕδιες σχεδὸν βασικὲς ὄρχες χειρισμοῦ τῶν προβλημάτων τῆς Γεροντικῆς ἡλικίας καὶ πρὸς ὡρισμένα, τῆς ἕδιας φύσεως μέτρα. Τὸ πρόβλημα π.χ. νὰ ἔξευρεθοῦν δυνατότητες γιὰ τὴν ίκανοποίηση τῶν ψυχικῶν ἀναγκῶν τῶν γερόντων καὶ τὴ διατήρηση τῆς ψυχικῆς τους εὐεξίας εἶναι σὲ μεγάλο βαθὺδ ἀλληλένδετο πρὸς τὴν ἐπιταγὴ γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιόδου αὐτῆς τῆς ζωῆς ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς ἀποδόσεως της, ἔτσι ὥστε ἡ γήρανση τῶν πληθυσμῶν νὰ μὴ ἐμφανίζῃ μεγάλο παθητικὸ στὶς κοινωνίες. Ἡ ἀπασχόληση δηλ. τῶν γερόντων ὡς ἐργασία καὶ ὡς κοινωνικὴ προσφορά, ὅσων μποροῦν νὰ ἀποδώσουν καὶ ὅσο μποροῦν νὰ ἀποδώσουν, εἶναι μέτρο, πού ἀνταποκρίνεται καὶ πρὸς οἰκονομικές καὶ πρὸς ψυχολογικὲς—ἀνθρωπιστικὲς ἀπαιτήσεις.

2. Ἡ ρευστότητα τῶν διαχωριστικῶν γραμμῶν

Τὸ χρονικὸ σημεῖο, πού ἔγκαινιάζει τὴν περίοδο τῆς παρακμῆς, εἶναι δύσκολο νὰ προσδιορισθῇ ἀκριβῶς. Δὲν εἶναι ἄλλωστε πάγιο. Δὲν προχωροῦν ὅλοι οἱ ἀνθρωποι πρὸς τὴν περίοδο αὐτὴ μὲ τὸν ἕδιο ρυθμό. Αὐτὸ συμβαίνει, ἐπειδὴ ἡ μετάβαση στὴ γεροντικὴ ἡλικία, ἡ ἐμφάνιση καὶ ἐγκατάσταση τῶν συμπτωμάτων της, σωματικῶν καὶ ψυχικῶν, ἔξαρτᾶται ἀπὸ ποικιλώτατους συντελεστές, πού διασταυρώνουν τὶς ἐπιδράσεις τους ἐπάνω στὴ ψυχοσωματικὴ ὑπαρξὴ τῶν ἀνθρώπων. Θυμίζομε τὴν κληρονομικότητα, τὸ κλῆμα, τὸ πῶς διαιτᾶται ὁ ἀνθρωπος, τὶς ἀσθενειες πού ἔχει περάσει, τὶς χρόνιες παθήσεις του, τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς καὶ ἐργασίας του.” Ετοι συμβαίνει, ὥστε προχωρημένης ἡλικίας ἀτομα νὰ εἶναι ζωτικώτερα ἀπὸ πολλοὺς νέους, πού ὡς νοοτροπία, διάθεση πρὸς τὴ ζωὴ καὶ ἀγωνιστικότητα δείχνουν «ἡλικιωμένοι» καὶ ἀπὸ τὰ τριάντα τους χρόνια.

Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, τὸ ἔξι ὑποκειμένου βίωμα τῆς εἰσόδου τοῦ ἀτόμου στὴν περίοδο τῆς παρακμῆς, πού ὑπαγορεύει ἀντίστοιχη συμπεριφορὰ καὶ στάση, δρίζεται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθους κατὰ μέρος ὅρους:

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πού συμπίπτει νὰ ζῇ ὁ ἀνθρωπος, ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς τύχες τοῦ λαοῦ του καὶ τοῦ τόπου του, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ βαθμὸ τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας του, ἀπὸ τὴ γενεά του μὲ μία λέξη. Εἰδικώτερα, ἀπὸ κοινωνικούς—πολιτιστικούς ὅρους, ὅπως ἔκεινοι πού ἀφοροῦν τὴ θέση τοῦ ἀτόμου μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο, τὸ ρόλο καὶ τὴ θέση τοῦ φύλου του μέσα σ' αὐτό, τὴν ἀστικὴ κατάστασή του κ.ο.κ. Οἱ ὅροι ὅμως αὐτοὶ δὲν ποικίλλουν μόνο κατὰ ἱστορικὲς ἐποχές, ποικίλλουν καὶ κατὰ χῶρες καὶ λαούς⁽¹⁾, ποικίλ-

1) Ἡ διαμόρφωση τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς στὴν παλαιὰ Κίνα π.χ. δὲν ἔμποδίζει τὸ γάμο τῶν ἀρρένων γόνων, πρὶν γίνουν ίκανοι γιὰ βιοπορισμό. Εύνόητο, δτι οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὰ μέλη τῆς κινέζικης οικογένειας, καθὼς καὶ ἡ θέση τῶν κατὰ μέρος γενεῶν σ' αὐτήν, ἐπηρεάζονται σημαντικὰ ἀπὸ τὸ θέμο αὐτό, ἔτσι ὥστε τὰ τυπικὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων ὡς μελῶν τῆς κινέζικης οικογένειας νὰ εἶναι διάφορα ἀπὸ τὰ προβλήματα, πού μπορεῖ νὰ ἐμφανισθοῦν σὲ μία ἀμερικάνικη π. χ. οἰκογένεια μὲ τὴν ἴδια σύνθεση.

λουν καὶ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ποικίλλουν καὶ κατὰ περιοχὲς τῆς Ἰδιας χώρας.¹ Ιστορικὲς ἐποχὲς καὶ τοπικοὶ πολιτισμοὶ ἔχουν ἀλλωστε τὴ δύναμη νὰ ὁρίζουν καὶ τὴ σημασία τῶν κατὰ μέρος ἡλικιῶν στὶς κοινωνίες καὶ τὴ σχέση μεταξύ τους, ὅπως ἀλλωστε ὁρίζουν καὶ γενικώτερα τὶς ἀπαιτήσεις, τὶς προσδοκίες καὶ τὶς ἀνησυχίες τοῦ μέσου ἀνθρώπου.

Ἐξαρτᾶται ἀκόμη τὸ ἔξι ύποκειμένου βίωμα τῆς παρακμῆς καὶ ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἀτομικὴ ψυχικὴ ἴστορία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ψυχικὴ ζωὴ ἀποτελεῖ ἀδιάσπαστη συνέχεια καὶ ἡ κάθε στιγμή τῆς περιλαμβάνει τὸ παρεθόν.

Τὰ γεράματα λοιπὸν δὲν ἀποτελοῦν ύποθεση καθαρὰ χρονολογικὴ ἀλλὰ ἀνατομικὴ καὶ φυσιολογικὴ καὶ ἔξι ἵσου, ἀν δχι περισσότερο, ύποθεση ψυχολογική.

Τὶς δυσκολίες γιὰ τὴ χάραξη τῆς διαχωριστικῆς γραμμῆς ἐπιτείνει καὶ τὸ δτὶ δὲν καταβάλλονται οἱ κατὰ μέρος λειτουργίες τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, σωματικῆς καὶ ψυχικῆς, ὅλες μαζὶ τὸν ἕδιο καιρό. Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ σχετικά, ὅτι ὠρισμένες ἱκανότητες παρουσιάζουν ἐλαφρὴ κάμψη πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπέλευση τοῦ γήρατος⁽¹⁾.

Τέλος ύπάρχουν πολλὰ ἀκόμη πράγματα ποὺ δὲν μᾶς εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴν ἡλικία αὐτὴ⁽²⁾. Γενικὰ πάντως πιστεύεται ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, ὅτι ὁ μέσος ἀνθρωπος στὸ δυτικὸ πολιτισμὸ ἀντικρύζει τὶς πύλες τοῦ γήρατος μὲ τὴν ἔβδομη δεκαετία τῆς ζωῆς του, δηλ. ἀπὸ τὰ 61 χρόνια καὶ ἔπειτα⁽³⁾. Πλάι-

1) Γιὰ τὶς ψυχοφυσιολογικὲς καὶ τὶς πνευματικὲς λειτουργίες βλ. τὸ ἐπόμενο κεφάλαιο.

2) Ἡ Ψυχολογικὴ Γεροντολογία βρίσκεται στὶς ἀρχές της, μποροῦμε νὰ πούμε. Ἡ βιβλιογραφία δὲν είναι πλούσια, ἡ ἐπιστημονικὰ βεβαιωμένη γνώση ἐλάχιστη σχετικά, οἱ δυσκολίες ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του ἐμφανίζει τὸ πρόβλημα, σημαντικές. Πολλὰ ἀκόμη προβλήματα περιμένουν τὴ λύση τους στὸν τομέα αὐτὸν καὶ πολλὰ ἐρωτήματα προβάλλονται γιὰ ἀπόκριση. Σήμερα δὲ ἐρευνητής ἀντιμετωπίζει τὶς ἀκόλουθες ἀπαιτήσεις καὶ δυσκολίες:

Τὴν ἐπιλογὴ καὶ τὴ βάσανο τῶν προσφορωτέρων μεθόδων γιὰ τὴ συστηματικὴ διερεύνηση τῶν κατὰ μέρος θεμάτων τῆς ἐποχῆς τῆς παρακμῆς.

Τὴν παρακολούθηση τῆς περιόδου στὴ δυναμικὴ τῆς πορεία, τὴ σπουδὴ δηλ. τοῦ πῶς ἔχειλισσεται τὸ ἀτομό μέσα στὰ χρονικὰ τῆς πλαίσια. Τὸ ξεκίνημα, ἡ διάβαση τῶν πυλῶν είναι πολὺ διαφορετικά ἀπὸ τὶς μορφές ἀντιδράσεων, ὅταν ἔγγιζη τὸ τέλος. Σὲ τελευταία ἀνάλυση, δὲν ύπάρχει μιὰ γεροντικὴ ἡλικία ἀλλὰ περισσότερες.

Τὴ μελέτη τῆς περιόδου δχι μονωμένα ἀλλὰ μὲ τὴν παράλληλη ἔνταξή της μέσα στὶς πλαίσια καὶ στὴν ἀλληλουχία τῶν προηγούμενων περιόδων ζωῆς, τὴν ἔξετασή της ὡς ἀκραίου σταθμοῦ μιᾶς ὀλόκληρης διαδρομῆς, τὴ συνάρτηση καὶ τὴ σπουδὴ κάθε ἐκδηλώσεως τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας πρὸς τὴν προηγούμενη ζωὴ καὶ βίωση τοῦ γέροντος. Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ἀπὸ τὴν ἔξελικτικὴ σκοπιὰ προάγει καὶ τὴ μελέτη τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας στὴν ὀλόττητά της, τὴ σύλληψη τῆς ιδιότητης δομῆς της, πρὸ πάντων σὲ ἀτομικὲς περιπτώσεις ψυχολογικῆς διαγνώσεως.

Ἀσθενειες καὶ ἔκφυλιστικὲς παθήσεις, τοῦ νευρικοῦ καὶ τοῦ κυκλοφοριακοῦ συστήματος ίδιως, ποὺ συμπίπτουν μὲ τὰ γεράματα, ἀλλοιώνουν τὴν εἰκόνα τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας, κάνουν τὰ δρις ἀνάμεσα σὲ φυσιολογικὸ καὶ παθολογικὸ νὰ συγχέωνται καὶ δημιουργοῦν νέα, ἐπιπρόσθετα προβλήματα, ποὺ περιπλέκουν ἀκόμη περισσότερο τὰ πρόγματα καὶ δυσχεραίνουν τὴν ἀναγωγὴ τῶν φαινομένων καὶ ἀντιδράσεων στὸν ἔξελικτικὸ παράγοντα.

3) Πρβλ. Georg Destunis, Einführung in die medizinische Psychologie, σελ. 212 κ. ἥ, καὶ 192, Berlin, 1955.

Ὄμως σ' αὐτόν, θὰ συναντήσωμε καὶ τοὺς προνομιούχους, ποὺ διατηροῦν ὅπως εἴπαμε τὶς δυνάμεις τους ἀκμαῖς καὶ μετὰ τὴν ἔβδομη δεκαετία ζωῆς. Γι' αὐτό, μιλώντας γιὰ γεροντικὴ προσωπικότητα δὲν ἔννοοῦμε τὸ ἄτομο ὡρισμένης ἥλικας, ὅλλα τὸ σύνολο τῶν γνωρισμάτων καὶ συμπτωμάτων, ὅσα πραγματικὰ συνθέτουν τὴν ψυχικὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ οὐσιαστικὰ διατρέχει τὴν περίοδο τῆς παρακμῆς.

3. Ἡ κατάσταση τῶν ίκανοτήτων

Ἡ κατάσταση τῶν ίκανοτήτων στὰ πρόθυρα καὶ μὲ τὴν πρόοδο τῆς παρακμῆς, οἱ μεταβολὲς ποὺ ἐνδεχόμενα τὴν προσημαίνουν, ὁ ρυθμὸς ποὺ ἀκολουθοῦν, ἔχουν εἰδικῶτερο ἐνδιαφέρον πρακτικοῦ χαρακτῆρος, γιατὶ συνδέονται μὲ προβλήματα ἀπασχολήσεως καὶ ἐργασίας, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀσφαλίσεως, ζωῆς καὶ κατὰ ἀτυχημάτων ἐργασίας. Τὰ ἀκόλουθα δεδομένα εἶναι γνωστὰ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν ίκανοτήτων κατὰ τὰ προχωρημένα χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου:

Ἄξηση τῆς καματηρότητας, ποὺ προχωρεῖ παράλληλα μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν. Είναι γνωστό, ὅτι προχωρημένης ἥλικίας ἄτομα καταπονοῦνται εὐκολώτερα ἀπὸ νεώτερα. Τὸ δεδομένο αὐτὸ ἐμφανίζεται ως πρόβλημα γιὰ τὴ διάρκεια ἐργασίας προκειμένου γιὰ ὑπερήλικα ἄτομα, καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ σημεῖο ἐπιδράσεως τῆς κοπώσεως ἐπάνω στὴν ποιότητα τῆς ἐργασίας.

Ἐπιβράδυνση τοῦ φυσικοῦ ρυθμοῦ ἐνεργητικότητας. Οἱ ἀντιδράσεις ἐπιτελοῦνται βραδύτερα, ὅσο προχωρεῖ ἡ περίοδος τῆς παρακμῆς. Αὐτὸ παρατηρεῖται τόσο στὴν ἀντιληπτικὴ λειτουργία, στὴν κεντρομόλο δηλ. ἐνεργητικότητα, ὅσο καὶ στὴν κεντροφυγική, δηλ. στὴ ψυχοκινητικότητα. 'Υπερήλικα ἄτομα ἀντιλαμβάνονται βραδύτερα καὶ ἀντιδροῦν βραδύτερα.

Ἡ ἐπιβράδυνση τῆς ἀντιληπτικῆς ἐνεργητικότητας σχετίζεται μὲ ἓνα ἄλλο βασικὸ δεδομένο· τὴν καταβολὴ τῶν λειτουργιῶν τῶν αἰσθητηρίων ὁράσεως, ἀκοῆς κ.λ., ποὺ ἔχουν τώρα ἀπόδοση ποιοτικὰ χειρότερη. 'Ενδεικτικά ἀναφέρομε, ὅτι ἡ ὥραση ἀτόμων προχωρημένης ἥλικίας (70–89) ἔχει πιὰ πέσει στὰ 46% τῆς δξύτητας, ποὺ διακρίνει ἄτομα ἥλικις ἀπὸ 10 ἕως 17 χρόνων. 'Η σκλήρυνση καὶ ἡ ξηρότητα τοῦ δέρματος ἐξ ἄλλου γίνεται αἰτία νὰ ἀπαμβλυνθοῦν τὰ αἰσθήματα πιέσεως κ.τ.δ.

Ἡ ἐπιβράδυνση τῶν κινητικῶν ἀντιδράσεων ἐπακολουθεῖ ἀργότερα.

Τὸ ποσοστὸ τῆς καταβολῆς τῶν ίκανοτήτων τὸ βλέπομε στὸν πίνακα τῆς σελ. 6 ποὺ περιλαμβάνει πορίσματα ἐρευνῶν καὶ μετρήσεων τοῦ 'Αμερικανοῦ ψυχολόγου G. H. Miles (¹). Οἱ μεταβολὲς αὐτές, τὸ γεγονὸς μάλιστα ὅτι ἀρχίζουν νὰ σημειώνωνται καὶ πρὶν φθάσῃ ὁ ἀνθρωπός στὴ γεροντικὴ περίοδο, ὑπαγορεύουν τὴν περιοδικὴ ψυχοτεχνικὴ ἔξεταση τῶν ἐργαζομένων, ἔκειται διίως ὅπου πρόκειται γιὰ θέσεις, ἐργα καὶ εὐθῦνες, στὰ ὅποια πλευρές

1) Πρβλ. G. H. Miles, Age and human ability, στὴν Psychological Review τετου 1933, τόμ. 40, σελ. 99–133. ('Ο πίναξ καταχωρίζεται καὶ στὸ βιβλίο τῆς Florence Goodenough, Developmental Psychology, σελ. 572, N.Y. 1945.

Πίναξ

Καταβολή τῶν ίκανοτήτων μὲ τὴν πρόοδο τῆς ηλικίας
(Οι ἀριθμοὶ φανερώνουν ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν τοῦ ἀνώτατου βαθμοῦ ἀποδόσεως)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	ΗΛΙΚΙΕΣ				
	10-17	18-29	30-49	50-69	70-89
Κινητικὲς ἀντιδράσεις	Όπτικὴ δύνητα	100	95	93	76
	Ίκανότητα νὰ πιάνῃς καὶ νὰ κρατῆς κάτι	91	100	98	88
	Ταχύτητα περιστροφικῶν κινήσεων	90	100	97	89
Νοημοσύνη	Ταχύτητα στὴν ἀντίδραση τῶν δακτύλων	87	100	98	99
	Συγκρίσεις καὶ κρίσεις	72	100	100	87
	Ἐκμάθηση λαβυρίνθου	95	100	92	83

τῆς ψυχοφυσιολογικῆς ἐνεργητικότητας, ὅπως οἱ παραπάνω, ἔχουν πρωτεύει συστημασίᾳ. Σκοπὸς τῆς περιοδικῆς ψυχοτεχνικῆς ἔξετάσεως εἰναι ὁ ἔλεγχος τῆς καταστάσεως τῶν λειτουργιῶν στὰ καθέκαστά τους καὶ ἐνδεχόμενα ὁ ἔφοδιασμὸς τῶν ἐργαζομένων μὲ τεχνητὰ βοηθήματα ἢ ἡ ἀνατοποθέτησή τους σὲ ἄλλα ἔργα μὲ διαφορετικὲς ἀπαιτήσεις.

Καταβολὴ ἐμφανίζουν ἐπίσης καὶ οἱ λειτουργίες τῆς μνήμης. Βαθμιαῖα ἔχασθενεῖ τὴν ίκανότητα γιὰ ἐντύπωση νέων στοιχείων καὶ γιὰ τὴ συγκράτησή τους, ἐνῶ διατηροῦνται ὅσα σὲ περασμένα χρόνια ἔχουν ἐγχαραχθῆ. Νέες, μὲ ἄλλες λέξεις, ἐντυπώσεις λησμονοῦνται εὔκολα, ἐνῶ παλαιότερες ἀναμνήσεις, καὶ αὐτὲς ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ παιδικὰ χρόνια, διατηροῦνται ζωηρές. Γνωστὸς εἶναι ἄλλωστε, ὅτι ἀνθρώποι στὰ προχωρημένα γεράματά τους, ἐνῶ δὲ συγκρατοῦν οὕτε αὐτὰ ἀκόμη ποὺ ἔχουν ζήσει τὴν προηγούμενη μέρα, ἀντίθετα, εἶναι σὲ θέση νὰ ἀφηγηθοῦν μὲ λεπτομέρεις γεγονότα ποὺ ἔχουν συμβῇ πρὶν ἀπὸ δεκαετίες.

Σύμφωνα μὲ συστηματικὲς πειραματικὲς ἔρευνες τῶν Shakow, Dockart καὶ Goldman (1942) ποὺ ἐπιβεβαίωσαν προγενέστερες ἐργασίες, ἡ καταβολὴ τῆς λειτουργίας τῆς ἐντυπώσεως γίνεται ἐντονώτερη ἀπὸ τὰ ἔξιντα χρόνια καὶ ἔπειτα⁽¹⁾.

Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς λειτουργίας γιὰ ἐγχάραξη καὶ συντήρηση νέων ἐντυπώσεων ἐμφανίζεται ἀκόμη πιὸ ἔντονη, ὅταν πρόκειται γιὰ νέα στοιχεῖα ποὺ βρίσκονται σὲ ἀντίθετη πρὸς σταθερὰ χαραγμένες παλαιότερες ἐντυπώσεις καὶ

1) Οἱ ἔρευνες τῶν ἐπιστημόνων αὐτῶν στηρίζονται στὸ κριτήριο μηνονικῆς λειτουργίας τοῦ F. L. Wells (1923) ποὺ χρησιμοποιεῖ ἔνδεκα τυπικά περιεχόμενα ἐντυπώσεως, παλαιότερης καὶ πρόσφατης. Πρβλ. J. M c V. Hunt, Personality and the Behavior Disorders, T. II, σ. 1007. N. Y. 1944. Περιγραφὴ σύντομη τοῦ τέστ βλέπε στὸν Pierre Pichot, Les tests mentaux en psychiatrie, σελ. 47. Paris, 1949.

σφιχτοδεμένους προγενέστερους συνειρμούς. Οἱ νέες ἐντυπώσεις συγκρατοῦνται γιὰ πολὺ λίγο χρονικὸ διάστημα, ἔπειτα ὅμως ἐπανέρχονται καὶ ἰσχύουν οἱ παλαιότερες. Πειραματικὰ ἔχει ἀποδειχθῆ, ὅτι νέα ἄτομα μποροῦν νὰ ἐντυπώσουν καὶ νὰ συγκρατήσουν γιὰ καιρὸ συνειρμούς ὅπως π.χ. $4 \times 9 = 35$ κ.τ.ō., ἐνῶ τὰ γηραιότερα δὲν τοὺς συγκρατοῦν. Στὴν τελευταίᾳ αὐτὴ περίπτωση ὁ παλαιότερος συνειρμὸς $4 \times 9 = 36$ ἔχει, ὅπως λέμε στὴ ψυχολογία, «ἡλικία», εἶναι δηλαδὴ βαθύτερα χαραγμένος μὲ τὴν ἐπανάληψη καὶ τὴ χρήση καὶ ἀντιμάχεται τὸν καινούριο⁽¹⁾. Ἡ καθημερινὴ παρατήρηση πείθει καὶ αὐτή, ὅτι τὰ ἴδια ἰσχύουν γιὰ τὴν ἀπόκτηση νέων συνηθειῶν ζωῆς, γιὰ τὴν οἰκείωση πρὸς νέους τρόπους σκέψεως.

Γιὰ τὴ φυσιολογικὴ ὑποδομὴ τοῦ φαινομένου αὐτοῦ διατυπώνεται ἡ ἀκόλουθη ὑπόθεση: Πιθανώτατα οἱ φυσιολογικὲς ἀλλοιώσεις στὸ νευρικὸ σύστημα, ποὺ ἀποτελοῦν τὴ βάση τῆς λειτουργίας, νὰ γίνονται μὲ τὴν πρόοδο τῆς γεροντικῆς ἡλικίας λιγότερο σταθερές, λιγότερο ἀνεξίτηλες. Ἡ φύση πάντως καὶ ἡ ούσια τῶν μεταβολῶν αὐτῶν εἶναι ἀκόμη ἄγνωστη στὴν ἐπιστήμη.

“Οσα ἔχουν λεχθῆ σχετικὰ μὲ τὶς μυημονικὲς λειτουργίες, μᾶς ὀδηγοῦν στὸ μεγάλης πρακτικῆς σημασίας πρόβλημα γιὰ τὴν ἱκανότητα τῶν ἡλικιωμένων γιὰ μάθηση. Ἡ μελέτη τῆς μορφῆς αὐτῆς ἐνεργητικότητας σὲ ἄτομα ὥριμα ἔχει σημασία καὶ γιὰ τὶς σχέσεις ἐργασίας καὶ εὐρύτερη κοινωνική, ἵδιας σὲ χῶρες μὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀναλφαβήτων ἐνηλίκων ἡ ἀτόμων ποὺ ἔχουν ἐλλιπέστατη στοιχειώδη παίδευση. Εἰδικὲς πειραματικὲς ἔρευνες ἔδειξαν, ὅτι ἡ ἱκανότητα γιὰ μάθηση, ἀπόκτηση δηλ. γνώσεων, δεξιοτήτων καὶ συνηθειῶν, διατηρεῖται καὶ σὲ ὥριμα ἄτομα καθὼς καὶ στὰ πρῶτα χρόνια ἀπὸ τὴν εἰσοδο στὴν γεροντικὴ περίοδο. Ἡ ἀντίληψη ὅτι προχωρημένης ἡλικίας ἄτομα εἶναι ἀνεπίδεκτα νὰ μάθουν, ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν εὐσταθεῖ.

“Ἡ μάθηση εἶναι ἀπόλυτα δυνατή, γιατὶ σ' αὐτή, παράλληλα πρὸς τὴν καθαρὴ λειτουργία ἐντυπώσεως, συνεργοῦν καὶ ἄλλοι ψυχολογικοὶ συντελεστές. Ὁ πρώτιστος ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς εἶναι ἡ ἰσχυρὴ ἐσωτερικὴ ὑποκίνηση, ἡ συναισθηματικὰ φορτισμένη, ὅπως καὶ ἡ ὑπαρξὴ ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος γι' αὐτὸ ποὺ πρόκειται νὰ ἐκμάθῃ ὁ ἡλικιωμένος. Ἐπιδρᾶ ἐπίσης ἡ συνείδηση τῆς σκοπιμότητας ποὺ ἔχει ἡ μάθηση αὐτὴ γιὰ τὴν πρακτικὴ ζωή του· ἐπὶ πλέον, ἰσχυρὴ θέληση γιὰ τὴν ἐργασία ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ μάθηση, καὶ πίστη στὴν ἱκανότητά του νὰ μαθαίνῃ στὴν ἡλικία ποὺ διατρέχει. Σημασία ἔχει ἀκόμη ἡ προηγούμενη καλλιέργεια τῶν ἱκανοτήτων τῆς διανοήσεως, ὁ βαθμὸς τῆς νοητούντης καὶ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο, ἀν πρόκειται γιὰ πρόσκτηση γνώσεων ἡ γιὰ κατανόηση τεχνικῶν. “Οταν συντρέχουν παράγοντες ὅπως οἱ παραπάνω, μάθηση μπορεῖ νὰ ἐπιτελεσθῇ καὶ ἀπὸ προχωρημένης ἡλικίας ἄτομα. “Οταν ἀντίθετα ἐκλείπῃ κάθε ἐσωτερικὴ ὑποκίνηση ἡ διαφέρον, σταν ὁ ἡλικιωμένος

1) Μὲ τὸ πόρισμα αὐτὸ συμφωνοῦν καὶ τὰ δεδομένα τῶν ἔρευνῶν ἐπάνω σὲ ζῶα. Τὰ γηραιότερα κατοικίδια ἔξοικειώνονται δυσκολώτερα μὲ «λαβυρίνθους» νέους, κατασκευῆς ποὺ παρεκκλ νει ἀπὸ τοὺς λαβυρίνθους, μὲ τοὺς δόποις τὰ ἔχουν ἔξοικειώσει παλαιότερα πειράματα.

δὲν πιστεύῃ στὶς δυνατότητές του, γιατὶ ἔχει ύποβληθῆ μὲ τὴν ίδεα ὅτι οἱ μεγάλοι δὲ μαθαίνουν κ.λ. "Οπου δηλ. δὲν ύπάρχει ἡ συνεργασία τῆς ἐπιθυμίας ἔκεινου ποὺ πρόκειται νὰ διδαχθῇ κάτι, τότε ἡ μάθηση εἶναι δυσχερέστατη." Αν συμβαίνη νὰ ἀποτυγχάνῃ κάποτε ἡ προσπάθεια γιὰ ἐκπαίδευση ἐνηλίκων ἀτόμων, αὐτὸ δόφείλεται στὸ δτὶ δὲν ύπάρχει σ' αὐτοὺς ἡ ἐτοιμότητα γιὰ μάθηση, ποὺ χαρακτηρίζει συνήθως τὰ παιδιά καὶ δὲν ἔχει κατάλληλα κεντρισθῆ τὸ διαφέρον καὶ ἡ ἐπιθυμία γι' αὐτό.

Τὸ πόρισμα εἶναι σπουδαιότατο γιὰ τὴν πράξη τῆς ἐργασίας ὡς πρὸς τὴν ἀνατοποθέτηση ἐργατῶν ἡ τὴν οἰκείωσή τους μὲ νέες τεχνικές, καθὼς καὶ γιὰ τὸ ἔργο τῆς ἐκπαίδευσεως ἐνηλίκων ἀτόμων. Μᾶς διδάσκει ποιὲς ψυχολογικές προϋποθέσεις πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν, ὥστε νὰ ἀφυπνισθῇ ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἐκπαίδευση καὶ ἡ θέληση γιὰ καταβολὴ προσπάθειας στὸ ἐνήλικο ἄτομο.

Τὴν ἔξελιξη τῆς ἰκανότητας γιὰ μάθηση διαφόρων στοιχείων ποὺ ἀναφέρονται σὲ γνώσεις καὶ δεξιότητες, καθὼς προχωροῦν τὰ χρόνια, μελέτησε ἀπὸ τοὺς πρώτους δ' Ἀμερικανὸς ψυχολόγος Edward Thorndike⁽¹⁾ μὲ τὴ βοήθεια εἰδικῶν πειραματικῶν μεθόδων ἐπάνω σὲ διάδεις σπουδαστῶν καὶ ἀναλφαβήτων ἐνηλίκων. Τὰ κυριώτερα πορίσματα τῶν ἐρευνῶν ἐπάνω στὸ θέμα μποροῦν νὰ συνοψισθοῦν στὰ ἀκόλουθα σημεῖα :

1. 'Η ἰκανότητα γιὰ μάθηση δὲ βελτιώνεται πολύ, πέρα ἀπὸ τὰ 15 χρόνια τῆς ζωῆς, τουλάχιστον στὸν μέσον τύπου ἀνθρώπου.
2. 'Η ἀπόκτηση ἐμπειρίας ἔξακολουθεῖ σ' ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε τὸ περιεχόμενό της αὔξανεται μὲ τὴν πάροδο τῶν ἔτῶν.

3. 'Η ἰκανότητα γιὰ μάθηση διατηρεῖται σὲ σταθερὸ περίπου ὑψος κατὰ τὴν τρίτη καὶ τέταρτη δεκαετία ζωῆς, δηλ. στὴν καθ' ἐαυτὸ ἡλικίᾳ τῆς ἀκμῆς.

4. 'Απὸ τὰ 40 ἕως τὰ 60 ἀρχίζει βαθμιαῖα νὰ ύποχωρῇ, ἀλλὰ ἡ μείωση τῆς ἰκανότητας εἶναι ἐλάχιστη καὶ τόσο βραδεῖα, ὥστε οἱ κατὰ μ.δ. διαφορὲς ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους τῆς ἴδιας ἡλικίας εἶναι μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς διαφορὲς ἀτόμων διαφόρων ἡλικιῶν, διαφορὲς δηλ. ποὺ ὀφείλονται στὴν πάροδο τῶν ἔτῶν ζωῆς.

5. Μετὰ τὰ ἔξηντα χρόνια τῆς ζωῆς ὁ ρυθμὸς τῆς καταβολῆς τῆς ἰκανότητας γίνεται γοργότερος.

6. 'Η πάροδος τῆς ἡλικίας ἐπιδρᾷ σχετικὰ δυσμενέστερα προκειμένου γιὰ ἀπόκτηση δεξιοτεχνίας σὲ σύγκριση μὲ τὴν πρόσκτηση γνώσεων.

7. "Οπου συνεργεῖ προηγούμενη ἐμπειρία καὶ ἀνάλογη ἔξασκηση, ἐκεὶ ἡ ἰκανότητα γιὰ μάθηση—ἐντύπωση καὶ διατήρηση τοῦ ἀποτυπωμένου στὴ μνήμη — εἶναι μεγαλύτερη.

8. 'Αντίθετα, ὅπου ἡ καινούρια μάθηση ἡ δεξιοτεχνία συγκρούεται πρὸς προηγούμενη ἐμπειρία ἡ μάθηση, ἐκεὶ, δόσο μεγαλύτερο τὸ ἄτομο, τόσο δυσμενέστερο, τόσο μεγαλύτερη ἡ καταβολὴ προσπάθειας, γιὰ νὰ φέρῃ ἀποτέλεσμα⁽²⁾.

1) E. L. Thorndike, Adult Learning. N.Y. 1928.

2) Πρβλ. καὶ τὰ δόσα λέγονται στὴ σελ. 7.

Γιὰ τὶς ἰκανότητες τῆς διαφορᾶς κατὰ τὴν ὥριμη περίοδο τῆς ζωῆς καὶ γιὰ τὴν ἀποδοτικότητα τῆς νοημοσύνης καθόλου ἀσχολήθηκε ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ σκέψη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ πρώτου παγκόσμιου πολέμου καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ πολὺ πρὶν τὴν εἶχε ἐλκύσει ἡ σπουδὴ τους σὲ ἀνηλίκους. Μὲ τὴν κάθιδο τῶν H.P.A. στὸν πόλεμο ἡ Ἀμερικανικὴ ἡγεσία ζήτησε τὴ βοήθεια τῶν ψυχολόγων, γιὰ νὰ ὑποβάλῃ σὲ ἔξεταση ὅσους εἶχαν προσκληθῆ ὑπὸ τὰ ὅπλα (1917). "Η ἔξεταση ἔγινε μὲ τὴν εἰδικὴ μέθοδο, ποὺ περιελάμβανε πολλὰ καὶ διαφόρων εἰδῶν θέματα, γνωστὴ ὡς «Army A» καὶ «Army B Examination». Στὴ γιγάντια αὐτὴ ἔρευνα—ἔξετάσθηκαν 1.750.000 ἄνδρες—ποὺ τὰ στατιστικὰ δεδομένα τῆς σχολιάσθηκαν μετὰ τὸν πόλεμο ἀπὸ διάφορες ἀπόψεις⁽¹⁾, ἐπακολούθησαν καὶ ὅλες εἰδικές ἐργασίες γύρω στὸ βαθμὸ τῆς νοημοσύνης ἐνηλίκων ὀτόμων, ψυχικὰ ὑγιῶν καθὼς καὶ ψυχοπαθῶν⁽²⁾.

Οἱ στατιστικὲς τῶν ἔρευνῶν αὐτῶν παρουσιάζουν μείωση τῆς ἀποδοσεῶς τῆς νοημοσύνης κατὰ τὴν πειραματικὴ τῆς ἔξεταση μὲ τέστ, μείωση ποὺ παρατηρεῖται μάλιστα πολὺ πρώιμα, ὅταν δὲν μπορῇ νὰ γίνη καν λόγος γιὰ καταβολὴ τῶν ἰκανοτήτων—ἡδη γύρω στὰ εἰκοσιπέντε χρόνια—ποὺ ἔπιτείνεται μὲ τὴν πάροδο τῶν ἑτῶν καὶ προχωρεῖ μὲ δόλοένα πιὸ γρήγορο ρυθμὸ ἀπὸ τὰ ἔχηντα χρόνια καὶ ἔπειτα. Τὰ πορίσματα αὐτὰ ξενίζουν ἀσφαλῶς. Γι' αὐτὸ καὶ ὁδήγησαν σὲ προσεκτικῶτερη ἔξεταση τῶν ἀρχικῶν δεδομένων καὶ τὴ διατύπωση διαφόρων ὑποθέσεων.

"Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βοήθησε νὰ διατυπωθῇ κάποια ἔρμηνα τοῦ φαινομένου καὶ συγχρόνως ἐνίσχυσε τὶς ἐπιφυλάξεις ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ μεθοδικὰ σημεῖα τῶν ἔρευνῶν. Καὶ ἴδού πῶς: Σύγκριση τῶν δεδομένων τῶν ψυχολογικῶν ἔξετάσεων τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου πολέμου μεταξύ τους ἔδειξε τὴν ὑπεροχὴ τῶν κληρωτῶν τοῦ δευτέρου ὡς πρὸς τὸ βαθμὸ τῆς νοημοσύνης. Εἰδικώτερα, οἱ μέσοι δεῖκτες νοημοσύνης τῶν τελευταίων αὐτῶν δὲν ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὸ πεντηκοστὸ ἑκατοστημόριο τῶν κληρωτῶν τοῦ πρώτου πολέμου, ὅπως θὰ περίμενε κανεῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸ τριακοστὸ τρίτο. Οἱ μέσης δηλ. νοημοσύνης κληρωτοὶ τοῦ β' πολέμου εἶχαν καλύτερη θέση κατὰ δεκαεπτὰ ἑκατοστημόρια. Οἱ διαφορὲς ἐγγήθηκαν μὲ τὴν πνευματικὴ προώθηση τῶν μεγάλων μαζῶν στὰ χρόνια τοῦ μεσοπόλεμου. "Αλλεξ δηλ. ἡταν πρὶν λίγες δεκάδες χρόνια οἱ συνθήκες τῆς παιδείας, χαμηλότερο τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο, πτωχότερες οἱ πνευματικὲς παρορμήσεις ἀπὸ τὸ περιβάλλον, περιωρισμένες σὲ ἔκταση κ.τ.δ. Τὸ ἴδιο λοιπὸν καὶ οἱ διαφορὲς ποὺ εἶχαν διαπιστωθῆ ἀνάμεσα στοὺς διαφόρων ἡλικιών κληρωτούς τοῦ πρώτου μεγάλου πολέμου εἰς βάρος τῶν μεγαλύτερων, καθὼς καὶ στὶς ἔρευνες ποὺ ἐπακολούθησαν, ίσως νὰ μὴ φανερώνουν ὑποχώρηση τῆς νοημοσύνης μὲ τὴν πάροδο τῶν ἑτῶν ὀλλὰ νὰ κατοπτρίζουν ἀπλὰ διαφο-

1) Βλ. τὴν μελέτη τοῦ R. M. Yerkes, Psychological Examining in the U.S. Army, "Εκδ. National Academy of Sciences, 1921.

2) "Ἐρευνες τῶν F. D. Wriesma (1930), τῶν W. R. Miles καὶ C. C. Miles (1932, 1933, 1935), τῶν Jones καὶ Conrat (1935), τοῦ G. C. Gilbert (1935 καὶ 1941), τοῦ D. Wechsler (1935 καὶ 1936) τῶν Weisenberg, Roe καὶ Mc Bride (1936) τῶν Shakow καὶ D. Goldman (1938) κ.ά.

ρές όμαδων ἀνομοιογενῶν μεταξύ τους, ποὺ δόφείλονται σὲ ἔξωγενή αἴτια, κοινωνικῆς καὶ πολιτιστικῆς φύσεως. Ο καλύτερος λοιπὸν τρόπος ἀπὸ μεθοδικῆς ποψῆς γιὰ τὴν ἔξεταση τοῦ προβλήματος, αὐτὸς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀδηγήσῃ σὲ ἀσφαλέστερα συμπεράσματα, γιατὶ θὰ ἀπεμόνωνε τὸν παράγοντα τῆς ἡλικίας, θὰ ἤταν ἡ περιοδικὴ ἔξεταση τῶν ἵδιων ἀτόμων—πρᾶγμα βέβαια ποὺ παρουσιάζει πολλὲς δυσκολίες.

Οἱ γνῶμες τῶν ἐπιστημόνων σήμερα διχάζονται. "Ἀλλοι παραδέχονται ὡς πραγματικὴ τὴν μείωση τῶν ἰκανοτήγων, ποὺ ἔξετάζονται μὲ τὰ τέστ τῆς νοημοσύνης, καθὼς προχωροῦν τὰ χρόνια, ὅπως π.χ. ὁ D. F. Vincent (¹) κ.ἄ., ἄλλοι πάλι τὴν ἀποκρούον, δέχονται μάλιστα καὶ βελτίωση τῆς ἀποδόσεως στὰ χρόνια τῆς ἀκμῆς σὲ σύγκριση μὲ τὰ χρόνια τῆς ἀναπτύξεως (²). "Ομως ὅλοι φαίνεται νὰ συμφωνοῦν σὲ ἕνα σημεῖο, σημαντικὸ ἀπὸ πρακτικῆς ποψῆς: Τὰ πορίσματα προέρχονται ἀπὸ πειραματικὲς ἔξετάσεις, δὲν κατοπτρίζουν τὴν ἀποδοτικότητα τῶν ἐνηλίκων σὲ πειρατάσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς καὶ ἐργασίας, ποὺ ἐπιστρατεύουν τὴν νοημοσύνη· δὲν προδικάζουν λοιπὸν τὴν ἀποδοτικότητα ἀπόλυτα. Στὶς πειρατάσεις αὐτὲς συνεργοῦν καὶ ἄλλοι ψυχικοὶ παράγοντες, ὅπως π.χ. γνώση ποὺ σωρεύεται μὲ τὰ χρόνια, πεῖρα ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ εἰδικὴ πεῖρα ἀπὸ τὴν ἐργασία, ἔξασκηση τῆς διανοήσεως καὶ οἰκείωση μὲ ὥρισμένα πειρεχόμενα ἀποδόσεως, ἐσωτερικὲς ὑποκινήσεις, ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ λειτουργήσουν σὲ πειραματικὲς πειρατάσεις κ.τ.ο.

"Ολα αὐτὰ ὀδηγοῦν τὴν πράξη τῆς Ψυχολογίας τῆς Ἐργασίας στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἐπιβάλλεται ἐφεκτικότητα ὡς πρὸς τὴν ἐρμηνεία καὶ χρησιμοποίηση τῶν δεδομένων ἔξετάσεων μὲ τέστ νοημοσύνης, ὅταν πρόκειται γιὰ ἐπιλογὴ ἀτόμων διαφόρων ἡλικιῶν, ὅταν δηλαδὴ ὠριμα ἀτομα συναγωγίζωνται γιὰ πρόσληψη μὲ νέους γύρω στὰ εἴκοσι χρόνια τους. Στὴν πραγματικότητα τῆς ἐργασίας μικρὴ ὑστέρηση σὲ ἕνα τέστ μπορεῖ νὰ ἔξουδετερωθῇ ἀπὸ τοὺς λοιποὺς ψυχολογικοὺς παράγοντες, ποὺ ἀναφέραμε τῇδη, μὲ ἀποτελεσματικὰ καλύτερη ἀπόδοση. "Οπως καὶ ἂν ἔχῃ, ἡ σύγκριση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἔξετάσεων μὲ τέστ νοημοσύνης πρέπει νὰ γίνεται καὶ πρὸς τοὺς γνώμονες ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὴν ὁμάδα ἡλικίας τοῦ ὑποψήφιου.

"Άλλο πόρισμα, ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν πράξη τῆς ἐργασίας, είναι ἡ ὑπαρξὴ πολὺ μεγάλων διαφορῶν ἀνάμεσα στὰ ἀτομα, ὡς πρὸς τὸν ρυθμὸ ποὺ ἐμφανίζει ἡ κάμψη τῆς ἀποδοτικότητας τῆς νοημοσύνης, πολὺ μεγαλύτερων παρὰ σὲ ὅπιο δήποτε ἄλλο τομέα τῆς πνευματικῆς ἐνεργητικότητας. Οἱ εἰδικοὶ δέχονται, ὅτι κατὰ κανόνα ὑπάρχει πιθανότητα νὰ διατηρήσουν ἀκμαία τὴ δημιουργικὴ δύναμη καὶ τὴν πνευματικὴ διαύγεια, ἀκόμη καὶ σὲ προχωρημένη ἡλικία, δύο κατηγορίες ἀτόμων:

ἐκεῖνοι ποὺ χρησιμοποιοῦν ἐντατικὰ καὶ συστηματικὰ τὶς πνευματικές

¹⁾ Πρβ. D. F. Vincent, Age and Test Performance. London, 1952, "Ἐκδ.
"Εθν. Ἰνστιτούτου Βιομηχανικῆς Ψυχολογίας.

²⁾ Πρβλ. τὴν ἐπισκόπηση τῆς Nancy Bayley, A New Look at the Curve of Intelligence. Eis Educational Testing Review, N.Y. 1956.

τους δυνάμεις κατά τὴν ἀσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός τους εἴτε καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτό' καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν προικισθῆ μὲ μεγάλες διανοητικὲς ίκανότητες — οἱ προνομιούχοι τοῦ πνεύματος (¹). Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος μᾶς δίνει τέτοια παραδείγματα, ὅπως ὁ Κάντιος, ὁ Γκαΐτε, ὁ Ἐντισον, ὁ Ροκφέλερ, ὁ μουσουργὸς Λίστ, ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ὁ Σοφοκλῆς κ.ἄ. Τὰ δεδομένα αὐτὰ τῆς ἐμπειρίας ἔχουν ἐπιβεβαιωθῆ ἀπὸ εἰδικὲς ψυχολογικὲς ἔρευνες, ποὺ ἀναφέρονται εἴτε σὲ μονωμένες προσωπικότητες τῆς ἱστορίας τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τέχνης, ὅπως οἱ ἔρευνες τῆς σχολῆς τῆς Βιέννης ἀπὸ τὴν καθηγήτρια Ch. Buehler καὶ ὄμάδα μαθητῶν της (²) εἴτε σὲ κατηγορίες ἐργατῶν τοῦ πνεύματος, ὅπως ἡ ἔρευνα τοῦ Ἀμερικανοῦ Lehman (³) κ.ἄ.

Γιὰ τὸ μέσο τύπο ἀνθρώπου ἔχει γίνει παραδεκτό, ὅτι ἡ πνευματικὴ ἀποδοτικότητα δείχνει πραγματικὰ κατὰ μέσον ὑποχώρηση ἀπὸ τὸ ἔξηκοστὸ ἡ ἔξηκοστὸ πέμπτο ἔτος τῆς ἡλικίας του καὶ ἔπειτα. Ὁ ρυθμὸς καὶ ὁ βαθμὸς καταβολῆς τῶν πνευματικῶν ίκανοτήτων εἶναι ἀντίστροφα ἀνάλογος πρὸς τὸ ἀρχικὸ ὑψος τοῦ βαθμοῦ τῆς νοημοσύνης του (⁴).

4. Προβλήματα προσαρμογῆς - συναισθηματικὲς ἀντιδράσεις

Εἶναι φανερὴ ἡ σχέση ἀνάμεσα στὴν ὑποχώρηση τῶν κατὰ μέρος ίκανοτήτων, ιδίως τῆς ίκανότητας γιὰ ἐντύπωση νέων εἰκόνων σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν «ἡλικία» τῶν παλαιῶν ἀπὸ τὸ ἐνα μέρος, καὶ στὴν ἔλλειψη ψυχικῆς πλαστικότητας, στὴ δυσχέρεια προσαρμογῆς ἀπὸ τὸ ἄλλο, ποὺ ἀποτελεῖ γνώρισμα χαρακτηριστικὸ τοῦ προχωρημένης ἡλικίας ἀτόμου. Πραγματικά, ἡ ζωὴ γύρω στὸ γέρο ἔξελισσεται, χωρὶς αὐτὸς νὰ μπορῇ νὰ συμβαδίσῃ· ὁ χρόνος κυλᾶ καὶ τὸν ἀφήνει πίσω μὲ ἔξεις ζωῆς καὶ σκέψεως ποὺ ἀπὸ τοὺς νεώτερους κρίνονται ἀναχρονιστικές. Σὲ ἐποχὴς ιδίως ποὺ τὶς διακρίνουν ἀπότομες ἀλλαγές, ὅπως ἡ δική μας ἐποχή, ποὺ συνθῆκες ζωῆς καὶ ἀπόψεις μπορεῖ νὰ μεταβληθοῦν ριζικὰ μέσα στὰ πλαίσια μιᾶς μόνης γενεᾶς καὶ βρίσκουν τὸν ἡλικιωμένο ἀνέτοιμο, γιατὶ δὲν ἔχει οἰκειωθῆ ψυχικὰ ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια στὸ καθεστῶς τῶν γοργῶν ἔξελιξεων, οἱ δυσκολίες προσαρμογῆς εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερες (⁵). Ἡ διάσταση τότε ἀνάμεσα σὲ ἔξωτερικὴ πραγματικότητα καὶ ἐσω-

1) Pichot, ἔ.ἄ. σελ 32 κ.ἄ.

2) Charlotte Buehler: Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem, "Ekδ. β' Goettingen, 1959.

3) Μνεία ἔ.ἄ. σελ. 68.

4) Πρβλ. G. L. Miles and C. C. Miles, κ.ἄ.

5) 'Απότομες ἀνέλιξεις, ἀπότομες μεταβολές τῶν ὅρων ζωῆς καὶ ἐργασίας, μαζὶ μὲ τὰ προβλήματα προσαρμογῆς ποὺ γεννοῦν, συνεπιφέρουν κινδύνους καὶ προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας, ἀκόμη καὶ σὲ νέους ἀνθρώπους. Ψυχίστροι μελέτησαν τὶς συναισθηματικὲς διαταραχὲς 'Αφρικανῶν, ποὺ πιέσθηκαν ν' ἀλλάξουν γρήγορα καὶ ριζικά, μέσα σὲ μιὰ γενεά, μορφὲς ζωῆς καὶ ἐργασίας κάτω ἀπὸ τὶς ἀπαιτήσεις ἐνὸς διαφορετικοῦ ἀπὸ τὸ δικό τους πολιτισμοῦ. Μὲ τὰ θέματα αὐτὰ ἔχει ἀσχοληθῆ εἰδικὸ σεμινάριο, ποὺ ὠργανώθηκε κάτω ἀπὸ τὴν αγιδά τῆς Διεθνοῦς Οργανώσεως 'Υγείας («Organisation Mondiale de la Santé») στὸ Brazzaville τῆς N. 'Αφρικῆς.

τερική εἰκόνα τοῦ κόσμου, ὅπως τὴν ἔχει χαράξει ἡ πολύχρονη πεῖρα καὶ βιώσῃ, εἶναι ἀκόμη πιὸ αἰσθητή, ἡ ψυχική ἀπόσταση ἀνάμεσα σὲ γενεὲς ἀκόμη πιὸ ἔκδηλη.

Ἡ διάσταση αὐτὴ καθὼς καὶ ἡ αἰτία της, ἡ δυσκαμψία καὶ ἀνεπάρκεια τῆς ίκανοτήτας γιὰ προσαρμογὴ εύνόητο εἶναι ὅτι δὲ μένουν χωρὶς προεκτάσεις, τόσο στὸν ἐσωτερικὸν κόσμο τοῦ ἡλικιωμένου ὅσο καὶ στὶς σχέσεις πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. Δημιουργοῦν καταστάσεις ὡς πρὸς τὴ θέση του μέσα στὴν κοινωνία καὶ ἀντίστοιχα προβλήματα συμβιωτικά καὶ συναισθηματικά. Πῶς ἀντιδρᾶ ἡ γεροντικὴ προσωπικότητα σ' αὐτὲς τὶς δυσκολίες;

Ἐτσι φθάνομε στὸ θέμα τῶν βιώσεων καὶ συναισθηματικῶν ἀντιδράσεων τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας—θέμα πιὸ σοβαρὸ ἀπὸ τὴν καταβολὴ τῶν ίκανοτήτων καθ' ἑαυτή. Βιώσεις ὀδυνηρές, συναισθήματα ἀρνητικά, διαψεύσεις χωρὶς προοπτικές καὶ χρονικὰ περιθώρια ἀναπροσαρμογῆς ἀποτελοῦν κίνδυνο γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ψυχικῆς εὐεξίας, δῦνηγοῦν ἐνδεχόμενα καὶ σὲ γρήγορη ἀποδιοργάνωση τῆς ψυχικῆς ζωῆς τοῦ γέρου.

Γενικά, παραδοχὴ νέων πραγμάτων, ἕκείνων ἵδιως ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μποῦν στὴ ζωὴ τοῦ ἡλικιωμένου καὶ νὰ ἀπαιτήσουν ἀλλαγὴ συνθετιῶν, εἶναι κάτι τὸ πάρα πολὺ δύσκολο, κάτι τὸ ψυχικὰ ἀπαράδεκτο γι' αὐτόν.

Εἰδικῶτερα, ἡ παραδοχὴ νέων μορφῶν ζωῆς καὶ ἐργασίας μαζὶ μὲ τὸ βασικὸ πρόβλημα προσαρμογῆς ποὺ γεννᾶ γιὰ τὸν προχωρημένης ἡλικίας ἄνθρωπο, ἔχει καὶ ἄλλο, ὀδυνηρὸ γι' αὐτὸν ἐπακόλουθο. "Οσο ἴσχυαν τὰ παλαιότερα πράγματα, ἡ πεῖρα του εἶχε ἀξία, μποροῦσε νὰ ἀξιοποιηθῇ κοινωνικὰ καὶ μαζὶ μ' αὐτὸ κι ὁ ἵδιος ἔνιωθε νὰ τοῦ δίνουν σημασία. "Ομως γιὰ τὰ νέα πράγματα ἡ παλιὰ πεῖρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθῇ καὶ μαζὶ μὲ τὴν ἀχρήστευσή της ὁ γέρος ζῇ τὸ ἀποκαρδιωτικὸ βίωμα τοῦ κοινωνικοῦ παραμερισμοῦ, ἀκόμη καὶ στὸ ρόλο τοῦ συμβούλου καὶ δῦνηγητῇ, ρόλο ἔσχατο ποὺ τοῦ ἀπομένει μέσα στὰ πλαίσια τῆς συμβιώσεως. "Ἐτσι νιώθει τὸν ἑαυτό του ἀπόμαχο, ἀπόλο, ἀπογυμνωμένο ἀπὸ ὅ, τι ἔδινε στὴν ἡλικία καὶ στὴ γενεά του ἔως τώρα τὴ νόμιμη θέση της στὴν ἐνεργὸ κοινωνικὴ ζωή.

Τοὺς ψυχικοὺς κινδύνους καὶ τὴ ψυχικὴ κατάσταση τοῦ παραμερισμοῦ τὰ κάνει σαφῆ τὸ ἀκόλουθο παράδειγμα:

Ο πάππος, πεπειραμένος τεχνίτης, εἰσάγει τὸν ἔγγονό του στὴν τέχνη τους, ποὺ εἶναι οἰκογενειακό τους προνόμιο. Ἡ πεῖρα γιὰ τὰ ύλικὰ καὶ τὶς τεχνικὲς κατεργασίας τους, γιὰ τὰ ἐργαλεῖα καὶ τὴ χρήση τους, γιὰ τὸν κατάλληλους χειρισμούς, γιὰ τὶς σχέσεις ἀκόμη, ποὺ ἀναπτύσσει ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους ἡ μορφὴ τῆς ἐργασίας, εἶναι πολύτιμος δῦνηγὸς γιὰ τὸ νέο τεχνίτη. Σέβεται ἔτσι καὶ λογαριάζει τὸν ἡλικιωμένο κι αὐτὸς πάλι βλέπει τὴν προσφορά του νὰ ἐκτιμᾶται, τὸν ἑαυτό του νὰ ἔχῃ ἀξία· κι ἀκόμη, τὴν ὑπαρξή του νὰ μεταβιβάζεται στὸ νέο ἄνθρωπο καὶ νὰ ἐπιζῆ. "Ομως εἰσάγεται ἡ μηχανή, τὸ ἐπάγγελμα βιομηχανοποιεῖται, ἡ διαδικασία ἔχει αὐτοματοποιηθῇ. Ἄλλες οἱ τεχνικὲς τῆς ἐργασίας, ἄλλες οἱ ἀπαιτήσεις γιὰ τὸ νέο τεχνίτη, ἀχρηστὰ πιὰ καὶ ἡ πεῖρα καὶ ἡ δεξιοτεχνία τοῦ παλαιοῦ. Δὲν τὸν ρωτᾷ

κανεὶς τώρα, ἀλλὰ οὔτε κι δὸς εἶναι σὲ θέση νὰ κάνῃ ὑποδείξεις. 'Ο και-
νούριος κόσμος τῆς ἐργασίας, ὅπως διαμορφώνεται, τοῦ ἔχει γίνει ξένος.

Στὰ πλαίσια τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς ἡ ἀντίθεση τῶν γενεῶν (¹) γίνεται
ἀκόμη πιὸ χτυπητὴ σὲ δύο τυπικὲς περιπτώσεις: Σὲ κοινωνίες ποὺ οἱ ἀνθρω-
ποὶ ἀργοῦν νὰ σχηματίσουν δική τους οἰκογένεια καὶ τεκνοποιοῦν σὲ σχετικά
ώριμότερη ἡλικίᾳ· καὶ σὲ κοινωνίες ποὺ κρατεῖ τὸ ἔθος νὰ συζοῦν κάτω ἀπό
τὴν ἴδια στέγη ἐπάλληλες γενεὲς ὥριμων ἀτόμων, ἀνθρωποὶ ἡλικιωμένοι μαζὶ¹
μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἀνήκουν στὸ σύγχρονο κόσμο, ἔχουν ζυμωθῆ μὲ ἐποχὴ²
ἄλλη, διαφορετική, τὴ νέα, ξένη ψυχικὰ πρὸς τὸν ἡλικιωμένο. Καὶ οἱ δύο αὐτές
περιπτώσεις εἶναι χαρακτηριστικές γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

Καὶ τώρα τὸ ἔρωτημα: Ποιὰ ἄλλα ψυχικὰ προβλήματα εἰδικώτερα
ἐπιγενοῦν ἡ διάσταση πρὸς τὴν πραγματικότητα καὶ τὰ ἐπακόλουθά της στὶς
σχέσεις τοῦ γέρου πρὸς πρόσωπα καὶ πράγματα; ἡ συναίσθηση ὅτι οἱ ικα-
νότητες ὑποχωροῦν, ἡ πεῖρα ἀχρηστεύεται καὶ ὁ κοινωνικὸς παραμερισμός;

'Η ψυχικὴ κατάσταση ποὺ πρώτη πιθανώτατα ἐπιγενᾶται, εἶναι ἡ
ἔξασθενηση τῆς συναϊσθηματικῆς ἀσφάλειας, μὲ διάφορο βαθμὸ ο συν-
ειδητότητας στὰ κατὰ μέρος ἄτομα, πτώση τοῦ ἡθικοῦ καὶ παράλληλα συναί-
σθημα ψυχικῆς μονώσεως. 'Η παρουσία τους ἐπακόλουθεῖται συχνὰ ἀπὸ ἄλλες
τυπικὲς γιὰ τὴν περίσταση ψυχικὲς ἀντιδράσεις καὶ δίνει σ' αὐτὲς ἀνάλογα
περιεχόμενα. Στὴ συνέχεια αὐτὴ θὰ συναντήσωμε μορφὲς ἐκλογικεύσεων καὶ ἀνα-
πληρώσεων καὶ τέλος μορφὲς «ἐπιστροφῶν», ἐπανάληψη δηλ. μορφῶν συμπε-
ριφορᾶς χαρακτηριστικῶν γιὰ προγενέστερα στάδια ψυχικῆς ἔξελίξεως.

Συνηθέστατη ἀντίδραση εἶναι ἡ ἀρνητικὴ στάση πρὸς ὅτι νέο καὶ πρὸς
τοὺς φορεῖς του, ἡ ἀποδοκιμασία του, ἡ αὐξημένη ἐπικριτικὴ διάθεση γενικώ-
τερα. ἡ ἐπιμονὴ τοῦ γέρου σὲ ὅσα ξέρει καὶ σὲ ὅσα ἔχει συνηθίσει, ἡ παραίτηση
ἀπὸ κάθε προσπάθεια, ἔστω καὶ μερικώτερης, προσαρμογῆς. Πιστεύοντας, ὅτι
τὰ ὅσα αὐτὸς γνωρίζει εἶναι καὶ παραμένουν πάντα καλύτερα ἀπὸ τὰ νέα,—καὶ
πάρτως ὅχι «χειρότερα», ὅχι «ξεπερασμένα»—τονῶνει τὸ συναίσθημα τῆς ἀσφά-
λειας καὶ συγκρατεῖ τὸ ἡθικό του, ποὺ τὰ κλονίζει, ὅπως εἴπαμε, ἡ ἀνεπάρκεια:
του νὰ προσαρμοσθῇ, ἡ διάστασή του πρὸς τὴ γύρω ζωὴ καὶ ἡ στάση τῶν νεώ-
τερων πρὸς τὸν κόσμο τῶν ἀναμνήσεων καὶ τῆς πείρας του. Ἀφοῦ οἱ παλιὲς
ἄξιες εἶναι ἀνώτερες ἀπὸ τὶς νέες καὶ ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ συντηρητής τους,
αἰσθάνεται ὅτι διατηρεῖ τὸ γόντρό του στὴν κοινωνία. Περιττὸ νὰ θυμίσωμε
ὅτι κατὰ κανόνα πρόκειται γιὰ ἐκλογικεύσεις, τυπικὴ μορφὴ ἀντιδράσεως
σὲ παρόμοιες ψυχικὲς βιώσεις. Χαρακτηριστικὸ τῆς ἡλικίας, ἡ μεγάλη συν-
τηρητικότητα, ἡ διατήρηση τῶν καθιερωμένων καὶ ἡ ἀντίσταση στὶς μεταβο-
λές· ἀντίσταση παθητική—μὲ τὴ μὴ συμμόρφωση—καὶ ἀντίσταση ἐνεργητική—
μὲ τὸν ἔξοστρακισμὸ τοῦ νέου καὶ τὴν ἀπαγόρευσή του. Σὲ κοινωνίες καὶ σὲ

1) Περισσότερα γιὰ τὸ πρόβλημα τῶν γενεῶν βλ. σὲ Σοφίας Μ. Γεδεών,
σελ. 195 κ.έ.
Τὸ πρόβλημα τῶν γενεῶν καὶ ἡ ἐποχὴ μας. Περιοδικό «Παιδεία», τόμ. Α', 1946—1947,

ἀνθρώπινα σύνολα, ὅπου ἡ παράδοση καὶ ὁ βαθμὸς τῆς ἀναπτύξεως δίνει στή γενεὰ ποὺ φεύγει αὐτὴ τὴ δύναμη, ἐκεῖ ὅπου μπορεῖ νὰ μὴ παραδεχθῇ καινοτομίες καὶ νὰ συγκρατήσῃ γιὰ κάποιο ἀκόμη χρονικὸ διάστημα τις παλιές μορφὲς ζωῆς καὶ ἐργασίας, νὰ παρεμποδίσῃ τὸ νέο, αὐτὸ παρατηρεῖται κατὰ κανόνα.¹⁾ Εἳσι ἡ γενεὰ ποὺ παρέρχεται, κατορθώνει νὰ ζῇ σὲ ἔνα κόσμο ποὺ γνωρίζει καὶ ἔχει συνηθίσει, σὲ ἔνα κόσμο πρὸ πάντων ποὺ ἡ πεῖρα τῆς ἔχει βαρύτητα, ποὺ δὲν τῆς ἔχει ἀφαιρεθῆ τὸ κοινωνικὸ κῦρος οὔτε ἡ ἡγεσία καὶ τὸ προβάδισμα στὴ ζωὴ τῆς κοινότητας. Τότε αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό της σὲ μεγαλύτερη συναισθηματικὴ ἀσφάλεια, ποὺ τὴν ἔξασθενεῖ τὸ νέο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ παρακολουθήσῃ. Γιατὶ τὰ γεράματα δὲν εἶναι μόνον ἔνα ψυχικὸ καθεστώς ὑπῆρχαν πάντοτε κάτι πολὺ περισσότερο: ἔνας κοινωνικὸς ρόλος. Γι' αὐτὸν τὸν κοινωνικὸ ρόλο, γιὰ νὰ διαφυλαχθῇ, γιὰ νὰ μὴ περιορισθῇ ἡ σημασία του ἀγωνίζονται τὰ γεράματα. Παρόμοιες τάσεις γίνονται περισσότερο ἔκδηλες σὲ ἐποχὲς καὶ σὲ χῶρες μὲ ἀργὴ σχετικὰ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἀγροτικῆς μορφῆς οἰκονομία στὴν ἐκβιομηχανίσια καὶ τὶς ἀνάλογες μορφὲς ζωῆς ποὺ ἐπιβάλλει, δῆλο τὸ κῦμα τοῦ ἐκμηχανισμοῦ δὲν κατακλύζει ἀπότομα τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐργασία τῶν ἀνθρώπων — ὅπως στὴν Ἑλληνικὴ ὕπαιθρο (²⁾).

Συναφής εἶναι καὶ ἡ στάση πολλῶν ἡλικιωμένων—αὐτῶν ἰδίως ποὺ συμβαίνει νὰ εἶναι φύσεις ὀρχικὲς—ποὺ δὲν ἀποφασίζουν εὔκολα νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐργασία τους. Κρατοῦν πόστα, θέσεις καὶ ἀξιώματα, δὲν καταθέτουν τὴν ἡγεσία, δὲν ἀπεκδύονται τὴν αὐθεντία. «Οσο εἶναι στὸ χέρι τους καὶ ὅσο ἀντέχουν ἀκόμη οἱ δυνάμεις τους, δαπανοῦν ὅλη σχεδὸν τὴν ὑπόλοιπη ἀγωνιστικότητά τους γιὰ νὰ τὰ κρατήσουν αὐτά, νὰ κλείσουν τὴ θύρα στὶς μεταβολές καὶ στοὺς φορεῖς τους, τοὺς νέους —καὶ νὰ ὀρίζουν ἀκόμη τὴν κοινὴ ζωὴ στὴν περιοχὴ τῆς δραστηριότητάς τους (³⁾).

Οἱ δυσκολίες προσαρμογῆς, οἱ ἀντιθέσεις δυνάμεσα στὴν ἔξωτερικὴ πραγματικότητα καὶ στὴν ἐνδοψυχικὴ εἰκόνα τοῦ κόσμου ὑποθάλπουν καὶ ισχυροποιοῦν τὴν τάση γιὰ στροφὴ πρὸς τὶς διαμανήσεις τοῦ παρελθόντος. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ συναίσθηση τῶν χρόνων ποὺ φεύγουν καὶ τῶν δυνάμεων ποὺ ἔξαντλοῦνται, ἡ ἀναδρομὴ στὰ ἀτομικὰ περασμένα παίρνει τὸ χαρακτήρα κριτικοῦ ἀπολογισμοῦ. Γίνεται ἔλεγχος καὶ ἀξιολόγηση τῶν ὅσων ἔχουν πραχθῆ, ἀναζητεῖται ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: «Τί ἔκαμα στὴ ζωὴ μου, ποὺ νὰ ἀξίζε;

Σὲ μερικὲς περιπτώσεις γίνεται ἀκόμη ἀνησυχία, ἀν πραγματώθηκε ὁ ἀτομικὸς προορισμός, ὅπως εἶχε συλληφθῆ στὰ χρόνια τῆς ἀκμῆς, καὶ ἀν εἶχε συλληφθῆ σωστά (⁴⁾).

Ίκανοποιητικὸς ἀπολογισμὸς τῶν ἀτομικῶν πεπραγμένων συνθέτει, ἀπὸ

1) Βλ. περισσότερα στὴ σελ. 20.

2) Πρβλ. τὸν A. Morali — Daninos, La psychologie appliquée, σελ. 121-2. Paris, 1956, δῆλο ἐπισημαίνεται καὶ ὁ κοινωνικὸς κίνδυνος μιᾶς τέτοιας συμπεριφορᾶς («sénilité agissante»).

3) Πρβλ. Charlotte Bühler, ἔ.ἄ. σελ. 72 καὶ 149 δευτέρας ἐκδόσεως, Göttlingen (1959). — καὶ Erich Stern, Der Mensch in der zweiten Lebenshälfte, σελ. 108 κ.ά. Zürich, 1955, δῆλο καὶ παραδείγματα περιπτώσεων.

ύποκειμενική πλευρά, τὴν καταξίωση ζωῆς τοῦ ἀτόμου καὶ δίνει ἰκανοποίηση, παρηγοριά, ψυχική ξεκούραση στὸν ὑπερήλικα. Καὶ τότε παραδέχεται εὐκολώτερα τὰ γεράματα, τὶς ἀνεπάρκειες ποὺ τὰ συνοδεύουν, τὶς παραιτήσεις καὶ ἀποστερήσεις ποὺ ἐπιβάλλουν. Τὰ ζῆ μὲν ἡρεμία ψυχῆς. "Ομως ἰκανοποιητικὸς ἀπολογισμὸς προϋποθέτει ἴσορροπία ἀνάμεσα σὲ ἐπιτεύγματα ζωῆς καὶ ἀρχικὲς ἐπιδιώξεις, ἀνάμεσα σὲ σχέδια καὶ πραγματοποιήσεις, ἀντιστοιχία προσδοκιῶν καὶ ἀξιώσεων πρὸς πεπραγμένα καὶ βιωμένα. Προϋποθέτει ἴσοσταθμημένο ἥ εὐκίνητο ἀρχικὸ ἐπίπεδο ἀξιώσεων τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸν ἔαυτό του, κατάφαση τοῦ προγράμματος ζωῆς ἐκ τῶν ὑστέρων κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς πείρας καὶ τῶν ἀντικειμενικῶν δεδομένων.

"Οταν δὲ ἀπολογισμὸς κρίνεται ὅχι ἰκανοποιητικός, δὲ προορισμὸς ζωῆς ὅχι ὄλοκληρωμένος ἥ ὅχι ὅρθα τοποθετημένος, τὸ ἀτόμο, ποὺ διατηρεῖ ἐνδεχόμενα σὲ ἰκανοποιητικὸ βαθμὸ τὴ ψυχική του ζωτικότητα, ἀναθεωρεῖ τὶς κατευθύνσεις τῆς ζωῆς ποὺ εἶχε χαράξει καὶ δόηγεῖται σὲ ἀποφάσεις γιὰ συμπληρωματική—καμιὰ φορὰ καὶ ἐπανορθωτική—προσφορά. Τέτοια χαρακτηριστικὴ περίπτωση μᾶς δίνουν ἥ ζωὴ καὶ τὰ γεράματα τοῦ Λέοντος Τολστόγο⁽¹⁾. "Αν τὸ ἀτόμο δὲν ἔχῃ ἥ δὲν αἰσθάνεται τὴ δύναμη γιὰ ἔμπρακτη μεταστροφή, ἐπακολουθεῖ κατάθλιψη, ἐπίταση τῶν ἀντιδράσεων τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας, ἐνδεχόμενα κίνδυνος νὰ ἀποδιοργανωθῇ ὁ ψυχικὸς κόσμος τοῦ γέρου.

Γενικὰ ἥ κριτική, ἀπολογιστικὴ ἀναδρομὴ ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὴ στάση τοῦ ἀτόμου ἀπέναντι στὴ ζωὴ καὶ στὸν ἔαυτό του, στάση ποὺ ὅχι σπάνια ἐμφανίζεται καὶ νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἡλικία ποὺ χαρακτηρίζομε ὡς καθ' αὐτὸ γεροντική· ὅπως πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἀκμῆς ἥ καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία γεγονότων, ποὺ ζῆ τὸ ἀτόμο ὡς σταθμούς στὴ ζωὴ του: βαριὰ ἀρρώστια, γάμος παιδιῶν, ἀπώλεια προσφίλοις, καταστροφὴ οἰκονομικὴ κ.λ.

Γιὰ τὴν ἡρεμη ἀποδοχὴ τῆς εἰσόδου τοῦ ἀτόμου στὴν τελευταίᾳ φάση τῆς ἀτομικῆς ζωῆς σημασία ἔχει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συναίσθηση πώς ἐκπληρώθηκε ὁ ἀτομικὸς προορισμός, καὶ ἥ βιοθεωρία του, ἥ στάση του ἰδίως πρὸς τὴ θρησκεία. "Ανθρωποι ποὺ πιστεύουν, ἀντικρύζουν τὰ γεράματα, ὡς καθεστώς καὶ μορφὴ ζωῆς, μὲ γαλήνη· φοβοῦνται λιγότερο τὸ ἐπικείμενο τέλος, ποὺ ἥ ἡλικία καὶ ἥ κατάστασή τους προδικάζει⁽²⁾.

Μὲ τὴν ἀπολογιστικὴ ἀναδρομὴ στὰ ἀτομικὰ περασμένα συνδέεται κάποια ἄλλη ἐκδήλωση τῆς ἡλικίας· ἥ στροφὴ τῆς προσοχῆς καὶ τοῦ διαφέροντος τοῦ ἡλικιωμένου πρὸς τὸν ἕιδο του τὸν ἔαυτό, πρὸς δὲ τοῦ συμβαίνει, μιὰ στροφὴ ποὺ δόηγει μὲ τὸν καιρὸ σὲ γενικότερη ἐγωκεντρικὴ στάση καὶ ἀντίληψη ζωῆς⁽³⁾. Τὰ συναίσθηματα ἀλληλεγγύης, τὸ πνεῦμα θυσίας καὶ ἥ ἀπλὴ φροντίδα γιὰ τοὺς ἄλλους τότε ἀτροφοῦν. 'Ο γέρος προσέχει πολὺ τὸν ἔαυτό του, ἥ σκέψη του ἀπασχολεῖται μὲ τὴν κατάστασή του, τὴν ὑγεία

1) Charlotte Bühlér, Ε.Δ. σελ. 90–98 πρώτης ἐκδόσεως. Leipzig, 1933.

2) Fritz Künkel, Ringen um Reife, Konstanz [β' ἔκδ. (1959)].

3) Harry R. Hollingworth, Mental growth and decline. N. Y. (Appleton), 1927.

του καὶ τὴ διατήρησή της. Τὸ καθεστώς αὐτὸ πηγαίνει παράλληλα μὲ τὸν περιορισμὸ τοῦ ὁρίζοντος τῶν διαφερόντων καὶ εἰδικώτερα τῶν κοινωνικῶν διαφερόντων. "Οσοι συνομιλοῦν μὲ γέρους, εἰναι σὲ θέση νὰ ξέρουν, πόσο συχνὰ καὶ μὲ πόση διάρκεια μιλοῦν γιὰ τὸν ἑαυτό τους· καὶ πόσο συχνὰ γίνεται ἀναφορὰ πραγμάτων ποὺ συμβαίνουν γύρω τους, στὸ ἔγώ τους. Ἐπίταση τῶν ἐγωκεντρικῶν ἐκδηλώσεων ὁδηγεῖ σὲ «ἀποκοινωνικοποίηση» τοῦ ἡλικιωμένου.

"Ἀλλο γνώρισμα τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας, ποὺ δὲ μένει ἀσχέτο ἀπὸ τὴν ἐγωκεντρικὴ στάση καὶ ἀντίληψη ζωῆς, εἰναι ἡ χαλάρωση ἢ καὶ ἄρση τῶν ἀναστολῶν, ὃσες ἔχει ἐπιβάλει σὲ προηγούμενες περιόδους ζωῆς ἢ ἀγωγὴ καὶ ἡ ἐκπαίδευση ἢ ὁ κοινωνικὸς ἔλεγχος. Ἐμφανίζεται ὡς χαλάρωση τοῦ συναισθήματος τοῦ χρέους, ὡς ἄρνηση νὰ ἀναληφθοῦν εὐθῦνες, ὡς ἔξασθένηση τοῦ αὐτοελέγχου. Τὸ τελευταῖο γίνεται φανερὸ στὴν περίπτωση ἰατρικῶν ὑποδείξεων, ὅταν ἐπιβάλλουν ἀποστερήσεις καὶ παραιτήσεις, ἀκόμα καὶ σὲ θέματα θρησκευτικῆς πειθαρχίας, ὅπως οἱ νηστεῖες, ὅταν δηλ. ἀπαιτεῖται αὐτοκυριαρχία ἐπάνω σὲ ὁρέεις.

Στὴν ἄρση τῶν ἀναστολῶν καὶ τὴν ἔξασθένηση τοῦ αὐτοελέγχου πρέπει νὰ ὑπαχθοῦν καὶ ἡ ἰσχυροποίηση τῶν ἐλαττωμάτων καὶ ἀδυναμιῶν τοῦ ἀτόμου. Ὁ νωθρὸς γίνεται νωθρότερος, ὁ λαίμαργος περισσότερο λαίμαργος, ὁ φιλοκατήγορος περισσότερο φιλοκατήγορος κ.ο.κ. "Ομως γενικώτερα διαπιστώνομε, πὼς δύο κυρίως κατηγορίες ψυχικῶν ἀντιδράσεων καὶ μορφὲς συνπεριφορᾶς μεταβάλλονται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου κατὰ τὴ γεροντικὴ περίοδο: ὃσες ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν καταβολὴ τῶν ἰκανοτήτων καὶ ὃσες συνυφαίνονται μὲ τὴ μείωση τῆς συναισθηματικῆς ἀσφάλειας καὶ τὴν ὑποδηλώνουν. Στὴν πρώτη κατηγορία ἀνήκει ἡ νωθρότητα, στὴ δεύτερη ὑπάγεται ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ἡ ἀποκτητικὴ διάθεση, ἡ τάση τοῦ γέρου ἀνθρώπου νὰ ἀποκτᾶ καὶ νὰ κατέχῃ πράγματα, ίδίως χρήματα. Πραγματικὰ νομίζει, ὅτι θὰ καλύψῃ ἀνάγκες καὶ δικαιολογεῖ ἐνδεχόμενα αὐτή του τὴν ἀποκτητικὴ διάθεση καὶ τὴν οἰκονομία. "Ομως, σὲ τελευταία ἀνάλυση, οἱ ἀνάγκες ποὺ τὸν ὀθωνὸν δὲν εἰναι πρακτικῆς ἀλλὰ ψυχολογικῆς φύσεως. Τὰ «κτίσματα», δ.τι κατέχει καὶ δ.τι διαθέτει σὲ κινητὰ καὶ ἀκίνητα, ἐπιμένει νὰ τὰ κρατῇ ἀκόμη καὶ μὲ προσωπικὲς στερήσεις, γιατὶ τοῦ δίνουν κουράγιο, τὸν κάνουν νὰ αἰσθάνεται ἀσφάλεια. Κάνει ἀπλὰ καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴν ἐκλογικεύσεις.

Τόσο ἡ ἀποκοινωνικοποίηση γενικά, ὅπου παρατηρεῖται, ὅσο καὶ ἡ χαλάρωση τῶν ἀναστολῶν εἰδικώτερα, μποροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν καὶ ὡς μορφὲς ἐπανόδου σὲ προγενέστερες βαθμίδες ἔξελίξεως, ὡς ψυχολογικὴ «ἔπιστροφὴ» δηλ. Καὶ δὲν εἰναι ἡ μόνη. Ἀντίθετα, οἱ ἐπιστροφὲς ἀποτελοῦν τυπικὸ γνώρισμα γιὰ τὰ πολὺ προχωρημένα γεράματα, ποὺ συνοδεύει τὸν περιορισμὸ τῆς αὐτάρκειας καὶ τὴν ἔξασθένηση τῆς συναισθηματικῆς ἀσφάλειας.

Θυμίζομε πρῶτα—πρῶτα τὶς ἀντιδράσεις ἐμμονῆς, γιὰ τὶς ὅποιες ἔχονται ἥδη μιλήσει (¹). Σὲ ώρισμένες ἀτομικὲς περιπτώσεις ἡ ἐμμονὴ γίνεται ἀστή-

ρικτή, παράλογη, ἀπογυμνωμένη ἀπὸ κάθε ἐπιχειρηματολογία. Φθάνει ἔως τὸν ἀρνητισμὸν καὶ τότε θυμίζει τὸ πεῖσμα τοῦ νηπίου ποὺ μὲ τὴν ἐπικουρία του κατασφαλίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὶς ἐπιθυμίες του ἀπένοντι στὸν ἰσχυρότερό του ἐνήλικο. "Ετσι κι ἐδῶ, τὸ πεῖσμα καὶ ἡ ἰσχυρογυνωμοσύνη γίνεται ἡ δύναμη τοῦ γέρου.

'Ανάμεσα στὶς τάσεις γιὰ ἐπιστροφὴ ἀναφέρομε καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ στοργὴ καὶ συμπαράσταση σὲ ιδιότυπη ἔνταση, γιὰ ἐνισχυμένους συναισθηματικοὺς δεσμοὺς μὲ τὸ περιβάλλον, ποὺ ὅσο προχωροῦν τὰ χρόνια γίνονται ἐτεροβαρεῖς, μὲ στάση λαμβάνοντος ἀπὸ μέρους τοῦ ἡλικιωμένου. 'Η ἀνάγκη ἐκδηλώνεται ὡς δυσπιστία καὶ ἀμφιβολία γιὰ τὶς διαθέσεις τῶν δικῶν τους ἢ ὡς ἀναζήτηση πηγῶν—πομπῶν στοργῆς καὶ πέρα ἀπὸ τὰ ἐνήλικα μέλη τῆς οἰκογένειας, στοὺς ἀνήλικους. Τὴν συναντοῦμε ἀκόμη ἐκδηλη στὴν τάση πολλῶν ἡλικιωμένων νὰ ἀπασχολοῦν τὸ περιβάλλον τους μὲ παράπονα, ἄλλα στηριγμένα καὶ ἄλλα ἀστήρικτα ἢ ὑπερβολικά, μὲ μεγαλοποίηση κινδύνων καὶ φόβουν ὑγείας κ.τ.δ. Είναι καὶ αὐτό, ὅπως γνωρίζομε, τρόπος κυριαρχίας ἐπάνω σὲ πρόσωπα καὶ καταστάσεις μὲ τὰ ὅπλα τῆς ἀδυναμίας, μιὰ καὶ τὸ ὅπλο τῆς δυναμικῆς συμπεριφορᾶς ἔχει ἀπολεσθῆ.

Σὲ πολὺ προχωρημένα γεράματα καὶ σὲ ὥρισμένες ἀτομικὲς περιπτώσεις βλέπομε τὴν ἀνάγκη γιὰ στοργή, τὴν ἀναζήτηση συναισθηματικῶν στηριγμάτων νὰ ἐκδηλώνεται σὲ συνδυασμὸν μὲ κάποια ἀνταγωνιστικὴ διάθεση, ἀπαράλλακτα ὅπως στὴ νηπιακὴ ἡλικία ἡ ἴδια αὐτὴ ἀνάγκη καὶ ἡ ἐπαυξημένη συναισθηματικότητα θεμελιώνουν τὴ ζήλεια· ἀνταγωνιστικὴ διάθεση, ποὺ μέσα στὰ πλαίσια τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, μπορεῖ νὰ στραφῇ πρὸς κάθε κοτεύθυνση καὶ νὰ ἐκδηλωθῇ πρὸς ἄτομα κάθε βαθμίδας ἡλικίας. Τὸ διεκδικούμενο ἀγαθὸ εἶναι, ἀνάλογα, ἄλλοτε ἢ στοργή, ἢ προσοχὴ καὶ συμπαράσταση ἀπὸ μέρους τῶν ὥριμων μελῶν, ἄλλοτε πάλι ἢ ἀγάπη τῶν ἔγγονων, ἢ ὑστεροφυμία τοῦ γέρου, ἢ δημιουργία δηλ. καὶ διατήρηση τῶν ἀγαθῶν ἐντυπώσεων σ' αὐτούς. Στὴν τελευταίᾳ αὐτὴ περίπτωση οἱ γέροι βρίσκονται σὲ ἀντιδικία μὲ κάποιον ἐνήλικο τῆς οἰκογένειας — στὴν πρώτη ἀντιδικοῦν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ ἔγγονια.

'Ο ἀνταγωνισμὸς τοῦ προχωρημένης ἡλικίας γέρου μὲ πρόσωπα τῆς τρίτης γενεᾶς, μὲ τὰ ἔγγονια, ποὺ παίρνει καθαρὰ τὸ χαρακτήρα ἀντιζηλίας, ἔχει μεγάλο ψυχολογικὸ ἐνδιαφέρον, γιατὶ σ' αὐτὸν ἀκριβῶς φαίνεται καθαρώτερα ἢ τυπικὴ τάση τῆς γεροντικῆς προσωπικότητας γιὰ ψυχολογικὴ ἐπιστροφή. Στὶς περιπτώσεις αὐτές βλέπομε τὸ γέρο νὰ εύθυγραμμίζεται μὲ τὸν ἐνήλικο ἔγγονο. Βλέπομε δηλ. τὴ ψυχολογικὴ ἀπόσταση, ποὺ συνήθως χωρίζει τὸ μεγάλο ἀπὸ τὸ μικρό, τὸν ἐνήλικο ἀπὸ τὸν ἐνήλικο, νὰ ἀφανίζεται, καὶ τὴν τυπικὴ διάθεση τοῦ ὥριμου ἀπέναντι στὸν ἀνώριμο, τὴν προστατευτικὴ καὶ παιδαγωγοῦσα, νὰ δίνη τὴ θέση της στὴ ψυχολογικὴ εύθυγράμμιση ποὺ ἀνοίγει δρόμους στὴν ἀντιζηλία τῶν γέρων πρὸς τὰ ἀνήλικα παιδιά. Στὴν περίπτωση αὐτὴ μιλοῦμε γιὰ ἀρνητικὴ εύθυγράμμιση μὲ τὸν ἐνήλικο· στὴν περίπτωση ἀντιδικίας μὲ τὸν ἐνήλικο, γιὰ νὰ κερδηθῇ ὁ ἔγγονος, γιὰ θετική. 'Η θετικὴ εύθυγράμμιση μπορεῖ νὰ ὀδηγήσῃ ἐνδεχόμενα σὲ ὑπονόμευση

παιδαγωγικῶν καὶ δργανωτικῶν μέτρων, ποὺ παίρνει ἡ ὥριμη γενεὰ στὴν οἰκογένεια, σὲ συμμαχία μὲ τοὺς μικρούς γιὰ τὴν παράβαση διαταγῶν καὶ ἀπαγορεύσεων, στὴν κάλυψη τους, σὲ παραχωρήσεις, ποὺ ἰσοσταθμίζουν μιὰ ἀπαγόρευση, ἀποστέρηση ἡ τιμωρία τοῦ μικροῦ, στὴν ἐμπρακτη ὑπεράσπιστή του ἀπέναντι στὸν ἐνήλικο, ποὺ ἐπιβάλλει μέτρα παιδαγωγικὰ κ.ο.κ.

Τί εἶναι ἔκεινο ποὺ συντελεῖ τὸ περισσότερο στὴν κατάρρευση τοῦ ἥθικοῦ, σὲ κατάθλιψη καὶ σὲ ἐνδεχόμενη πρόωρη ἀποδιοργάνωση τῆς προσωπικότητας; Ἡ ἀπόκριση ποὺ δίνει σήμερα ἡ ψυχολογικὴ ἐπιστήμη, εἶναι ὅτι σημαντικὰ πλάι στὰ δργανικοῦ χαρακτῆρος αἴτια, ἀν δχι καὶ σημαντικώτερα, πρέπει νὰ θεωρηθοῦν τὰ ψυχολογικὰ καὶ κοινωνικά. Ἀπὸ τὴν ἐπισκόπηση τῶν ψυχικῶν ἀντιδράσεων, ποὺ χαρακτηρίζουν τὴ γεροντικὴ προσωπικότητα καὶ τὶς σχέσεις της πρὸς τὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον γύρω της, ἔχουν γίνει φανερὰ τὰ θεμελιώδη ψυχολογικὰ αἴτια. Ἐξαίρομε ἐδῶ εἰδικώτερα τὴν ἐντύπωση πώς στὸ μεγαλύτερο μέρος της ἡ ζωὴ ἐπέρασε χωρὶς νὰ πετύχουν σκοποί, ἐπιδιώξεις καὶ σχέδια—εἴτε αὐτὸ πραγματικὰ συμβαίνει εἴτε πρόκειται γιὰ ἐξ ὑποκειμένου ἀρνητικὸ κριτικὸ ἀπολογισμὸ—καί, γενικώτερα, τὸν ἀφανισμὸ τῶν σκοπῶν ζωῆς καὶ τὴν παράλληλη αἴσθηση τοῦ κοινωνικοῦ παραμερισμοῦ. Πραγματικά, πρόσωπα ποὺ ἔχουν μεταταχθῆ στὴν τάξη τῶν συνταξιούχων τὰ βλέπομε νὰ καταρρέουν βιολογικὰ καὶ ψυχικά, λίγο σχετικὰ καιρὸ μετὰ τὴν ἀποστράτευσή τους⁽¹⁾. Ἰδίως στὰ ἐπαγγέλματα, ποὺ ἡ δράση συνυφαίνεται μὲ τὸν τύπο προσωπικότητας αὐτῶν ποὺ τὰ ἀσκοῦν καὶ τὸν ὑπογραμμίζει, ποὺ ἐπιπρέπουν ἐντονώτερα τὶς μορφές τῆς προσωπικῆς καὶ ίδιωτικῆς ζωῆς ἐκείνου ποὺ τὰ ἔξασκει, δημιουργοῦνται δυσμενέστερες ψυχολογικὲς συνθῆκες μετὰ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτά.

Αντίθετα, ὅπου ἔχει γίνει δυνατὸ νὰ ἀξιοποιηθοῦν κοινωνικὰ οἱ δυνατότητες ποὺ διαθέτει ὁ ἡλικιωμένος σὲ κάποιο ἔργο κοινῆς ὀφέλειας ἡ σὲ ἄλλη ἐπαγγελματικὴ δράση, ὅπου ὑφίστανται οἱ σκοποὶ ζωῆς, συμμετοχὴ στὴν κοινὴ ἀπασχόληση καὶ ἐργασία—δροὶ δηλ. ποὺ θεμελιώνουν καὶ στηρίζουν τὴ συναίσθηση τῆς ἀτομικῆς ἀξίας καὶ κοινωνικῆς χρησιμότητας—ἔκει δὲν παρατηρεῖται ἔκδηλο οὔτε συναίσθημα ἀποξενώσεως ἀπὸ τὴ ζωὴ οὔτε ψυχικὴ μόνωση οὔτε συμπτώματα ἀποδιοργανώσεως καὶ ἐρημώσεως τοῦ ψυχικοῦ κόσμου. Γιατὶ ἡ ὑπαρξη τῶν ὅρων αὐτῶν ἀποτελεῖ πηγὴ ἱκανοποιήσεων καὶ συντηρεῖ τὴ ψυχικὴ εὐεξία. "Ἐνδειξῃ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς διαπιστώσεως αὐτῆς ἀποτελοῦν οἱ ἡλικιωμένες γυναῖκες σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἡλικιωμένους ἄνδρες. Κατορθώνουν καὶ βρίσκουν κάποιο σκοπὸ καὶ προορισμὸ—μέσα στὸ σπίτι καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸ—ἔχουν τὴ συναίσθηση ἔτσι τῆς κοινωνικῆς τους χρησιμότητας καὶ πολὺ σπανιώτερα ἐμφανίζουν συμπτώματα ἀποδιοργανώσεως, σὲ σύγκριση καὶ μὲ νεώτερούς τους ἀκόμη ἄνδρες.

1) Αἵτια κατὰ τὸν E r i c h S t e r n κύρια ποὺ δδηγεῖ στὴν κατάθλιψη, ἡ ἀναγκαστικὴ ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν ζωῆς ποὺ ἐπιβάλλει ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἐργασία.
*E. &. σελ. 187 κ. ἔ.

Θά θυμίσωμε ἔδω μιὰ πρωταρχικῆς σημασίας παρατήρηση, γιὰ νὰ ὑπογραμίσωμε τὴ σημασία τοῦ πολιτιστικοῦ συντελεστοῦ.

Τὸ ἀπώτερο κοινωνικὸ αἴτιο ποὺ ἐπηρεάζει τὸ συναίσθημα τῆς ἀσφάλειας καὶ τὴ συναίσθηματικὴ ζωὴ τῶν γερόντων, ποὺ ἰσχυροποιεῖ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῶν σκοπῶν ζωῆς καὶ τὴ συναίσθηση τοῦ κοινωνικοῦ παραμερισμοῦ, εἶναι ἡ θέση τῶν γερόντων στὶς κοινωνίες σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς μορφὲς ζωῆς τὶς χαρακτηριστικὲς γι’ αὐτές. Σὲ περιοχὲς καὶ χῶρες, ὅπου ἡ τεχνικὴ ἔχει ἀναπτυχθῆ καὶ ἔχει ἀπαιτήσει νέα ὄργανωση καὶ μορφὲς ἐργασίας, σὲ ἐποχές μὲ τὶς γρήγορες ἀνελίξεις, ὅπου ἡ κοινὴ ζωὴ ἀναδιαρθρώνεται καὶ οἱ ἀξίες ἀναθεωροῦνται, ἡ θέση τοῦ γέρου εἶναι κατὰ κανόνα μειονεκτική. "Οσο δὲν λαμβάνονται εἰδικὰ μέτρα γι’ αὐτόν, ὁ κοινωνικός του ρόλος τείνει νὰ περιορισθῇ.

Σὲ περιοχὲς ποὺ ὀνομάζομε ὑποανάπτυκτες, ἡ ἔξελιξη ἀκολουθεῖ ρυθμὸ ἀργό, ἡ παράδοση διατηρεῖ τὴ μεγάλη της δύναμη, οἱ παλαιότεροι τρόποι ζωῆς καὶ οἱ καθιερωμένες μέθοδοι ἐργασίας κυριαρχοῦν. Ἐκεῖ οἱ γέροι ἔχουν τὴν ἡγετικὴ τους θέση, τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ ρόλο τους στὴν κοινωνία. Στὴν Ἑλληνικὴ ὑπαίθρῳ κρατεῖ ἀκόμη σεβασμὸς ἀπέναντι στὸ γέρο, στὸ σπίτι καὶ στὴν κοινότητα, πίστη στὴν ἀξία τῆς πείρας ζωῆς ποὺ διαθέτει, μιὰ πίστη ποὺ τὴ συντηρεῖ καὶ τὴν τρέφει μὲ ἐπιμέλεια ἡ ἴδια ἡ ὁμάδα τῶν γερόντων. "Η οἰκογένεια εἰδικώτερα, καθὼς συγκροτεῖται συχνὰ ἀπὸ τρεῖς ἐπάλληλες γενεὲς ποὺ συζοῦν κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια στέγη, κατὰ ψυχολογικὴ ἀνάγκη ἀποβλέπει πρὸς ἕκείνους ποὺ εἶναι κοινοὶ ὅλων ἀρχηγοὶ καὶ τὴ συνέχουν. Αὐτοὶ κυβερνοῦν τὸ σπίτι καὶ τὴν περιουσία, αὐτοὶ ὁρίζουν καὶ διανέμουν τὶς ἐργασίες· γενικὰ αὐτοὶ ἔχουν γνώμη γιὰ τὴν προάσπιση τῶν κοινῶν συμφερόντων τῆς, αὐτοὶ χορηγοῦν ἡ περιορίζουν τὶς ἐλευθερίες τῶν νεώτερων, ἀκόμη καὶ ὅταν κι αὐτοὶ εἶναι παρήλικες—γενικὰ αὐτοὶ ἔχουν σὲ ὅλα τὴν τελευταία λέξη. "Ετοι κυβερνᾶ ὁ καθεστωτισμὸς τῶν πρεσβυτῶν⁽¹⁾.

"Ομως μὲ τὴ συντήρηση τῶν «καθεστώτων» γίνονται καὶ φορεῖς προλήψεων — ἔκδηλοι ὑποστηρικτές τους κάποτε. Μερικὲς ἀπὸ αὐτές στέκουν πραγματικὰ ἐμπόδια στὴν πρόοδο καὶ ἀναμόρφωση τῆς Ἑλληνικῆς ὑπαίθρου, στὴν πρόσκτηση ὑγιεινῶν συνηθειῶν, στὴν εἰσαγωγὴ νέων μεθόδων ἐργασίας, στὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβιώσεως, στὴν καλύτερη ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν, στὴ ψυχικὴ εὐεξία ἀκόμη τῶν ὥριμων μελῶν τῆς οἰκογένειας⁽²⁾.

Πραγματικά, ὑπὸ παρόμοιες συνθῆκες, ψυχικὰ προβλήματα γερόντων, ἀπότοκα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ οἰκογενειακῆς συμβιώσεως, ἐμφανίζονται σὲ πολὺ περιωρισμένη ἀκτῖνα. "Ισως στὰ περιβάλλοντα αὐτὰ νὰ γεννῶνται ψυχικὰ καὶ κοινωνικο-ψυχικὰ προβλήματα στοὺς νεώτερούς τους, σὲ ἄτομα ποὺ διατρέχουν τὴν περίοδο τῆς ἀκμῆς, ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἐπιθυμία τους

1) Πρβλ. καὶ τὰ ὅσα λέγονται στὴ σελ. 13—14.

2) Σὲ μερικὰ Μακεδονικὰ χωριά, τὸ έθιμο δὲν ἐπιτρέπει στὴ νύφη νὰ ἀποτείνῃ τὸ λόγο στὴν πτερερά. Σιωπηλή ἀποδέχεται καὶ ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές της—γιατὶ αὐτὴ διευθύνει τὸ σπίτι (Προφορικὴ πληροφορία Κοινωνικῶν Λειτουργῶν, 'Αρχηγῶν Σπιτιών Παιδιοῦ τῆς Β. Π.).

γιὰ αὐτονόμηση, γιὰ τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπὸ τὴν πίεση τῶν προλήψεων καὶ τοῦ ἄγονου καθεστωτισμοῦ γενικώτερα.

‘Η εἰκόνα αὗτὴ παρουσίασε κάποιες παραλλαγές σὲ περιοχές, ὅπου ἔγινε σὲ μεγάλη ἕκταση διανομὴ κλήρου. Ἐκεῖ ἡ πατριαρχικὴ οἰκογένεια ἀναλύθηκε στὰ μέρη της, ἀπὸ μία δημιουργήθηκαν περισσότερες, μὲ στόχῳ τὸν κλῆρον. Μὲ τὸν τρόπο ὅμως αὗτὸν ἔγινε δυνατή καὶ κάποια χειραφέτηση τῶν ὀριμώτερων, ἀπὸ τοὺς πρεσβύτες, τουλάχιστον στὰ πλαίσια τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.

5. Ψυχικὴ εὑεξία

Τὰ μέτρα ποὺ ἀποβλέπουν στὴν προστασία καὶ ἔξασφάλιση τῶν γηραιῶν καὶ ἀναφέρονται σὲ ἐργαζόμενους, ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται καθαρὰ οἰκονομικοῦ καὶ κοινωνικοῦ χαρακτῆρος· ἔχουν ὅμως μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ ἀπὸ ψυχολογικὴ ἀποψη. Πρῶτα πρῶτα, γιατὶ κατὰ τὴν θέσπιον τοὺς στὶς προηγμένες χῶρες δὲν ἀγνοεῖται ὁ ψυχολογικὸς συντελεστής, ποὺ ἡ γενικότερη σημασία του γιὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ εὐημερία ἔχει γίνει πλέον συνείδηση· ἔπειτα, γιατὶ ἐπηρεάζουν ψυχικὰ τὸν ἐργαζόμενο. Καὶ τὸν ἐπηρεάζουν, ὅχι μόνον ὅταν φθάσῃ στὰ πρόθυρα τῆς περιόδου τῆς παρακμῆς ἀλλὰ πολὺ πρίν. Γι’ αὐτὸν καὶ οἱ καρποὶ τῶν μέτρων κοινωνικῆς πολιτικῆς ὑπὲρ τῶν γερόντων δρέπονται ἀπὸ τὴν οἰκονομία, ἥδη ἀπὸ τὰ ὥριμα χρόνια. Τὸ ἀτομοζῆῆ, ἐργάζεται καὶ ἀποδίδει καλύτερα, ὅταν εἰναι ἡρεμώτερο, ὅταν δὲν τὸ ἀπασχολῇ ἡ ἀβεβαίότητα τοῦ μέλλοντος· εἰδικώτερα, ὅταν γνωρίζῃ ὅτι λειτουργοῦν καὶ ίσχύουν μέτρα κοινωνικῆς πολιτικῆς καὶ προνοίας, ὅτι ἔχει ἔξασφαλίσει τὰ μέσα ἐπιβιώσεώς του, κάποια οἰκονομικὴ αὐτάρκεια, καὶ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ εἶναι βάρος γιὰ κανένα στὰ τέλη τῆς ζωῆς του.

‘Η φροντίδα γιὰ τὴν ύλικὴ βοήθεια καὶ ἔξασφάλιση τῶν ἐργαζομένων στὰ γεράματά τους ἀρχισε σὲ πολλὲς χῶρες μὲ μέτρα προνοίας (π.χ. παροχὴ χρηματικοῦ βοηθήματος). Ἀργότερα ὅμως ἔξελίχθηκε σὲ ἀσφάλιση, μὲ τὴν κατάθεση μικροῦ ποσοῦ, δσο ἀκόμη τὸ ἀτομο μποροῦσε νὰ ἐργάζεται, τόσο μικροῦ ποὺ νὰ ἀποκτᾶ χαρακτήρα συμβολικό. Τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο τῶν ἀσφαλίστρων κάνει ἀκόμη πιὸ φανερὴ τὴν ψυχολογικὴ σημασία τῆς μεταβολῆς. ‘Ἐτοι ὁ ἥλικιωμένος δὲν ἔχει τὴν ἐντύπωση πῶς «βοηθεῖται», πῶς ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλὴ θέληση τῶν ἀλλων, ἀλλὰ ὅτι τώρα ἀπολαμβάνει τοὺς καρποὺς τῶν δικῶν του κόπων, χρησιμοποιεῖ τὰ δικά του χρήματα, κάνει χρήση ἐνὸς δικαιώματός του. Τὸ μέτρο ἀνταποκρίνεται στὸ αἴτημα γιὰ φειδὼ τῆς ἀξιοπρέπειας ἐκείνου, ποὺ ἔχει ἀνάγκη καὶ ποὺ πρόσφερε κάποτε τὶς ὑπηρεσίες του στὸ σύνολο, καὶ γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ἡθικοῦ φρονήματος στὰ ἀδύναμα μέλη μιᾶς κοινωνίας.

Στὴν περίπτωση τῆς ἀσφαλίσεως τῶν γερόντων, καταφαίνεται πόσο ἀπαραίτητη εἶναι γιὰ τὴ ρύθμιση θεμάτων κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἡ γνώση τῶν προεκτάσεων, ποὺ μποροῦν νὰ πάρουν στὸν τομέα τῆς ψυχικῆς ζωῆς, καὶ ἡ στάθμηση τῆς σημασίας τους ἀπὸ ψυχολογικὴ ἀποψη.

Απαριθμοῦμε τώρα μὲ συντομία ἄλλα, εἰδικώτερα μέτρα ὑπέρ τῶν ὑπερηλίκων, ποὺ μποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν στὰ πλαίσια τῆς ἐργασίας μὲ τὴν ἐπικουρία τῆς ψυχολογίας.

Ἐπαγγελματικὸς ὀναπροσανατολισμός. "Οπου οἱ ἰκανότητες, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἀπόδοση σὲ ἔνα ἔργο, ὑφίστανται ἔξασθένηση ἢ μείωση μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας, ἐκεὶ ἐπιβάλλεται ἀνεξέταση καὶ ἀνατοποθέτηση τοῦ ἡλικιωμένου σὲ καταλλήλοτερα ἔργα.

Ἐπίσης, ἡ τοποθέτηση σὲ εἰδικὰ ἔργα, ὅπως ἡ ἐργασία νυκτοφύλακος, ποὺ ἀνταποκρίνεται στὶς περιωρισμένες ἀνάγκες τῶν γερόντων γιὰ ὑπνο, νυκτερινοῦ τηλεφωνητοῦ, ἀν διατηρῇ τὸ ἀκουστικό του ὅργανο τὴν ἀπαιτούμενη ἀκουστικὴ δξύτητα κ.τ.δ. Σὲ ἔργα ἐποπτείας, ὡς ἐπιστάτου κ.τ.δ., σὲ ἐργασία ἐλέγχου ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ προϊόντων, στὸν ἔλεγχο παραλαβῆς καὶ ἀποστολῆς κ.λ. Τέλος, ἐργασία καθοδηγήσεως νεώτερων ἐργατῶν καὶ ἐργαζομένων, στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ἔχουν ἀλλάξει οἱ τεχνικές.

"Άλλο μέτρο εἶναι ἡ ἐργασία μὲ περιωρισμένῳ ὥρᾳριο ἢ μερικὴ ἀπασχόληση (Part Time), ἔτσι ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται στὴ μειωμένη ἀντοχὴ του.

Προκειμένου γιὰ τὴν κατηγορία τῶν ὑπαλλήλων καὶ τὶς ἀνώτερες βαθμίδες, κατάλληλες εἶναι θέσεις συμβουλευτικές, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ ὑπάρχῃ καὶ κατανόηση γιὰ μεταβολές καὶ ἐκπροσώπηση τῶν νέων, ἢ ὅτι θὰ προκειται γιὰ θέσεις, στὶς ὅποιες δὲν εἶναι πιθανές προσεχεῖς μεταβολές καὶ ἀναπροσαρμογές κ.ἄ.δ.

"Ομως μιὰ κοινωνία, ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ λέγεται καὶ νὰ εἶναι ἀνθρωπιστικὴ κοινωνία, δὲν περιορίζει τὶς φροντίδες γιὰ τὴ γεροντικὴ ἡλικία στὴ ρύθμιση τῶν σχέσεων ἐργασίας ἢ στὴν ἔξασφάλιση τῆς οἰκονομικῆς αὐτάρκειας τῶν ὑπερηλίκων· ἀλλὰ μεριμνᾶ καθολικώτερα γιὰ τὴν εὐζωΐα τους, ἀποβλέπει στὴν ἰκανοποίηση τῶν ψυχικῶν ἀναγκῶν τους, στὴ ψυχική τους εὐφορία. "Η διατήρηση τῆς ψυχικῆς ύγειας τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς ἡλικιώνεται, ἀκτινοβολεῖ στὴν ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς οἰκογενειακῆς του ζωῆς, ἔχει ἀντίκτυπο στὴν οἰκογενειακὴ καὶ προσωπικὴ ζωὴ τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς του καὶ συμβάλλει ἔτσι στὴν εὐημερία τῆς κοινωνίας.

Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸν ἐργάζεται ἡ Κοινωνικὴ Πρόνοια καὶ στὰ πλαίσια τῆς οἱ Κοινωνικὲς 'Υπηρεσίες. Εἰδικὰ μέτρα γιὰ τὴ γεροντικὴ ἡλικία προγραμματίζονται καὶ παίρνουν σάρκα ἀπὸ τοὺς φορεῖς καὶ τὰ ὅργανα τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν—κρατικῶν καὶ ἴδιωτικῶν. Γιατὶ ἡ πολύπλοκη ζωὴ τῆς ἐποχῆς μας κάνει ἀναγκαῖα τὴ βοήθεια τρίτων, εἰδικευμένων προσώπων, ποὺ θὰ ἐφαρμόσουν τὰ προγράμματα καὶ θὰ σταθοῦν ἐπίκουρα στὸ πλευρὸ τῶν ὑπερηλίκων (¹).

Ο προγραμματισμὸς τῶν εἰδικώτερων αὐτῶν μέτρων γιὰ τὴν ἡθικὴ ἐνί-

1) B. Juliette K. Arthur. How to help older people, 1954.— Ruth Cavann, Personal adjustment in old age (Science Research Association), 1949.— Ethel Smith, The elderly, 1956.

σχυστή άτόμων περασμένης ήλικίας συναρτάται, δπως είναι εύνότο, πρὸς τὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν κατὰ μέρος ἀτόμων καὶ τῶν οἰκογενεῖῶν τους. "Ομως ὑπάρχουν καὶ μερικὰ γενικὰ μέτρα, «μέτρα—πλασίσια» θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ δονομάσωμε. Μᾶς τὰ ὑπαγορεύει ἡ μελέτη καὶ γνώση τῶν βασικῶν, κοινῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων, μὲ τὶς συγκεκριμένες ψυχικὲς μορφὲς ποὺ ἐμφανίζονται στὴν ἔσχατη αὐτὴ περίοδο ζωῆς. "Ετσι τὰ μέτρα ἀνταποκρίνονται σ' αὐτὲς καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ίκανοποίησή τους. Θὰ τὰ ὑποτυπώσωμε στὶς γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν.

— Ἀναφέρομε ὡς πρῶτο μέτρο τὴν ἔγκαιρη ἀνανέωση τῶν σκοπῶν ζωῆς, ἀν οἱ ἀρχικοὶ ἔχουν ἐκπληρωθῆ ἥ—καὶ αὐτὸς είναι τὸ σπουδαιότερο—ὅταν δὲν μποροῦν πλέον νὰ πραγματοποιοῦνται. Μιὰ ἀκληρη γυναίκα π.χ. ποὺ χάνει τὸν ἄνδρα τῆς καὶ βρίσκεται ἔτσι χωρὶς σκοπὸς ζωῆς, ἀν μόνος σκοπός τῆς ἥταν ἡ φροντίδα γι' αὐτὸν, χρειάζεται ἕνα σκοπὸς ὑποκατάστατο, μιὰ κάποια φροντίδα γιὰ κάτι. Δὲν είναι πάντοτε εὔκολο σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση οὕτε νὰ τὸ σκεφθῆ κανεὶς αὐτὸς οὕτε νὰ τὸ ἐπιτύχῃ, χωρὶς ἐνθάρρυνση καὶ ἡθικὴ ἐπικουρία. "Εχει ἀνάγκη γιὰ παρακίνηση καὶ συμπαράσταση. Ἐδῶ ἀκριβῶς μπορεῖ νὰ δώσουν βοήθεια τὰ ὅργανα τῶν Κοινωνικῶν 'Υπηρεσιῶν.

— Συγγενὲς μέτρο, ποὺ κάποτε μπορεῖ νὰ συνδυασθῇ μὲ τὸ πρῶτο, εἶναι ἡ ἔξεύρεση ἀπασχολήσεως γιὰ τὸν ἡλικιωμένον· καλύτερα, ἡ ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων, ποὺ ύφιστανται ἀκόμη, μὲ ἔργα ἀνάλογα πρὸς αὐτὲς—μικρότερης δηλαδὴ διάρκειας καὶ μὲ περιωρισμένες ἀπαιτήσεις. "Εξω ἀπὸ τὰ πλαστικὰ τῆς ἐργασίας, γιὰ τὴν ὁποία ἥδη ἔχομε μιλήσει, ἡ δραστηριοποίηση μπορεῖ νὰ ἐπιδιωχθῇ μὲ συμμετοχὴ σὲ σωματεῖα καὶ ὅργανώσεις, μὲ τὴν ἴδρυση εἰδικῶν λεσχῶν κ.τ.ό. Τὸ πνεῦμα τοῦ μέτρου αὐτοῦ φυσικὰ δὲν είναι κατὰ κύριο λόγο ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς παραγωγικότητας καθόλου καὶ τὴν πραγματολογική, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ψυχολογική. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ βασικὰ μέτρα, ποὺ ἀναφέρομε παραπάνω, ίκανοποιοῦν τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ κοινωνικὴ καταξίωση, ποὺ σημαίνει τὸ νὰ αἰσθάνεται ὅτι συμβάλλει ἀκόμη, ὅτι δὲν είναι ἀπόμαχος, δὲν πέρασε στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς.

— Πρὸς τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐνασχόληση, γιὰ πλήρωση τοῦ κενοῦ χρόνου, ἀνταποκρίνεται ἡ ἔξεύρεση καὶ ὑπόδειξη ἐλαφρῶν ἐνασχολήσεων. 'Ο καθορισμὸς καὶ ἡ ἔξεύρεσή τους γίνεται ὑστερα ἀπὸ εἰδικὴ μελέτη τῆς ἀτομικῆς περιπτώσεως. Κατὰ κανόνα δὲν πρόκειται γιὰ εἰδὴ ἐνασχολήσεων τελείων νέας, γιατὶ σὲ προχωρημένη ἡλικία είναι δύσκολο νὰ καλλιεργηθοῦν ἐξ ἀρχῆς καινούρια διαφέροντα. Γι' αὐτὸς ἀναζητοῦνται τὰ παλιά, αὐτὰ ποὺ κάποτε ὑπῆρχαν καὶ ἔπειτα ἔχουν λησμονηθῆ ἥ ἀτροφήσει κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῆς βιοποριστικῆς δουλιᾶς. 'Ενδεικτικὰ ἀναφέρομε ἀνθοκομικὲς καὶ κηπουρικὲς ἐργασίες, κατάρτιση συλλογῶν ἀπὸ διάφορα ἀντικείμενα, ἐλαφρὴ δουλιὰ στὸ σπίτι, χειροτεχνικὲς ἐργασίες, ἀν ἀντέχουν τὰ μάτια, δὲν τρέμουν τὰ χέρια κ.τ.ό. Παρόμοια ἐλαφρὰ ἔργα, χωρὶς νὰ προβάλλουν δυσανάλογες ἀπαιτήσεις στὴν καματηρότητα καὶ ἀντοχὴ τῶν ἀτόμων προχωρημένης ἡλικίας, δίνουν εὐκαιρία στὶς

ἀπομένουσες δημιουργικές δυνάμεις καὶ ίκανότητες νὰ ἐκδηλωθοῦν καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν.

Σὲ συνάφεια μὲ τὰ παραπάνω μέτρα, εἴτε καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ αὐτά, τεράστια σημασία γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἡθικοῦ τῶν γερόντων ἔχει ὁ ἔφοδια-
σμός τους μὲ τεχνητὰ βοηθήματα, ποὺ ἀναπληρώνουν ἀνεπάρκειες φυσιολογι-
κῶν λειτουργιῶν, ὅπως γυαλιά, ἀκουστικὰ βαρηκοῖς κ.τ.ό.

— "Οχι μικρότερη σημασία ἔχει ἡ βοήθεια γιὰ ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὴν κοινωνικὴ ζωὴ, γιὰ συνέχιση τῆς ἐπαφῆς καὶ ἀποφυγὴ κάθε ἀποξενώσεως ἀπὸ αὐτήν. Μὲ βάση τὴν ἀπαίτηση αὐτή, οἱ 'Υπηρεσίες Κοινωνικῆς Προνοίας προσφέρουν δυνατότητες διάφορες γιὰ δημιουργία σχέσεων μὲ ἄλλους ὄμηλι-
κους — πρᾶγμα ποὺ δὲν εἶναι πάντα εὔκολο καὶ γιὰ ἀντικειμενικούς λόγους,
ὅπως π.χ. στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, καὶ γιὰ καθαρὰ ὑποκειμενικούς, ποὺ
ἀναφέρονται στὴ δυσκολία μερικῶν ὑπερηλίκων νὰ ἀποκτοῦν νέες σχέσεις. Τὸ
μέτρο τῆς ἐπαφῆς μὲ ἄτομα τῆς ἴδιας ἡλικίας περιορίζει τὸ συναίσθημα ψυχι-
κῆς μοναξιᾶς καὶ συγχρόνως παρουσιάζει πολλές πιθανότητες, ὁ ἡλικιωμένος νὰ βρῇ κατανόηση σὲ ὥρισμένα σημεῖα, νὰ πεισθῇ πρὸ πάντων, ὅτι καὶ ἄλλοι
περιοῦν τὶς ἴδιες μ' αὐτὸν δυσκολίες, ἔχουν τὰ ἴδια προβλήματα. Αὐτὸ διευ-
κολύνει τὴν παραδοχὴν καὶ τὴν ἀντιμετώπιση μερικῶν ἀναπότρεπτων κατα-
στάσεων, στὶς περιπτώσεις ποὺ ἀνθίσταται ψυχικὰ στὸ νὰ τὶς παραδεχθῆ.
'Ἐπάνω σ' αὐτὲς τὶς ψυχολογικές βάσεις οἰκοδομεῖται ἡ ἀσκηση τῆς κοινωνικῆς
ἔργοςίας καθ' ὄμάδες μὲ ἡλικιωμένους, ἡ σύμπτηξη τέτοιων ὄμάδων, ἡ λειτουργία
εἰδικῶν λεσχῶν, ἡ φροντίδα γιὰ ψυχαγωγία καὶ ἡ ἐνίσχυση τοῦ ἡθικοῦ ἡλι-
κιωμένων ἀτόμων στὰ πλαίσια τῆς ὡργανωμένης κοινῆς ζωῆς ὄμηλίκων.

— Τελευταῖο ἀφήσαμε τὸ γενικώτερο μέτρο βοήθειας τοῦ ἡλικιωμένου ἀτόμου γιὰ τὴν καλύτερη δυνατή προσαρμογὴ του στὸ παρὸν καὶ στὶς νέες καταστάσεις καὶ σχέσεις ποὺ δημιουργεῖ ἡ πάροδος τῶν ἔτῶν καὶ ἡ καταβολὴ τῶν δυνάμεων. 'Η βοήθεια γιὰ καλύτερη προσαρμογὴ ἐνδιαφέρει τὴν κοινω-
νικὴ Πρόνοια ἴδιως σὲ ἕκτακτες περιστάσεις, ὅπως ὅταν πρόκειται γιὰ ἡλικιω-
μένους μετανάστες, γιὰ πρόσφυγες διαφόρων κατηγοριῶν, γιὰ θύματα θεομη-
νιῶν, σεισμόπληκτους, πυροπαθεῖς, καὶ γενικὰ γιὰ τὴν κάθε περίπτωση ἡλι-
κιωμένου ἀτόμου, ποὺ ὑποχρεώνεται ἀπὸ ἀνώτερη βίᾳ νὰ ἀλλάξῃ χῶρο καὶ
τρόπο ζωῆς. 'Αλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ κοινότερες περιπτώσεις, ὅπως π.χ. ὃν πρό-
κειται γιὰ στέγαση καὶ περίθαλψη γερόντων σὲ εἰδικὰ ἰδρύματα ἡ ἀκόμη
καὶ γιὰ ὑπερήλικα ἀτομά ποὺ ζοῦν μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους, πάλι χρειά-
ζεται πολλὴ ψυχολογικῆς φύσεως βοήθεια ἀπὸ τρίτα πρόσωπα, γιὰ νὰ διευ-
κολυνθῇ μιὰ κάποια προσαρμογή. Τὰ τρίτα αὐτὰ πρόσωπα μπορεῖ βέβαια νὰ
είναι καὶ οἰκεῖοι τοῦ γέρου, μπορεῖ ὄμως νὰ χρειάζεται καὶ ἡ παρέμβαση εἰδι-
κῶν προσώπων, ὅπως τῆς κοινωνικῆς λειτουργοῦ.

Στὶς τελευταῖες αὐτὲς περιπτώσεις, στὴν ἔργασία τῆς κοινωνικῆς λει-
τουργοῦ περιλαμβάνεται ἀπαραίτητα καὶ ἡ διαφώτιση αὐτῶν, ποὺ ζοῦν μὲ
τὸ γέρο, ἡ καθοδήγησή τους, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ καταλαβαίνουν τὰ προ-
βλήματά του, τοὺς φόβους καὶ τὶς ἀνησυχίες του· καὶ νὰ μπορέσουν ἔτσι κι
αὐτοὶ νὰ παραδεχθοῦν ὥρισμένα δεδομένα, νὰ ἀναπροσαρμόσουν τὶς ἀπαιτή-

σεις τους, καὶ ἔτσι νὰ ἀποφεύγωνται παρανοήσεις, ποὺ τόση ἀβεβαιότητα καὶ ἔλλειψη ἀσφάλειας κάνουν νὰ αἰσθάνεται ὁ γέρος, καὶ νὰ λειανθοῦν ἐνδεχόμενες δξύτητες, ποὺ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὑπονομεύουν τὴν γαλήνην καὶ τὴν ψυχικὴν εὐφορία στὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογένειας.

‘Ἡ διαφώτιση τῶν ἀτόμων ποὺ συζοῦν μὲ τὸν ἡλικιωμένο καὶ ἡ εἰδικὴ φροντίδα τῆς κοινωνικῆς λειτουργοῦ γι’ αὐτόν, ὅταν δὲν ἔχῃ οἰκογένεια, δίνουν τροφὴ καὶ ἰκανοποιοῦν τὴν ἀνάγκη του γιὰ στοργὴν καὶ συμπαράσταση. ‘Ἡ στοργὴ ἀποτελεῖ χωρὶς ἀμφιβολία ἀνάγκη ὅλων τῶν ἡλικιῶν, παρουσιάζεται ὅμως ἐπιτακτική, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἡ αἰσθηση τῆς ἀδυναμίας καὶ ἀνεπάρκειας, ὅπου σωρεύονται ἀστοχήσεις καὶ ἀποτυχίες, ὅταν τὸν ἄνθρωπο τὸν συνέχη ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγωνία. Καὶ στὰ προχωρημένα γεράματα συμβαίνει ὅχι σπάνια νὰ τὰ συναντοῦμε ὅλα μαζί.

‘Ἀκριβῶς, ἀρχὴ καὶ βάση κάθε βοήθειας, ἡ πρώτιστη βοήθεια ποὺ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ προσφέρεται στὸ γέρο, εἶναι ἡ εὔκαιρια νὰ ἔκφράσῃ τοὺς φόβους καὶ τὶς ἀνησυχίες του, ὃσες τοῦ γεννᾶ ἡ κατάσταση καὶ τὰ προβλήματά του. Μόνο ὕστερα ἀπὸ παρόμοια ψυχικὴ κάθαρση εἶναι δυνατὸν νὰ βοηθηθῇ ὁ ἡλικιωμένος στὴν κατεργασία τῶν προβλημάτων του, μὲ σκοπὸ τὴν παραδοχὴν μερικῶν ἀναπότρεπτων δεδομένων καὶ τὴν προσαρμογή του στὰ ὅσα τὰ δεδομένα αὐτὰ τοῦ ἐπιβάλλουν. ‘Ομως πολλὲς φορές, καὶ μόνο τὸ γεγονός ὅτι μπόρεσε νὰ ἔκφράσῃ τὰ συναισθήματά του, σημαίνει γι’ αὐτὸν ἀπαλλαγὴ καὶ ἀνακούφιση.

Μὲ λίγες λέξεις μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι ἡ ψυχικὴ εὐεξία τῶν γερόντων προωθεῖται, ἀν ἔξασφαλισθοῦν τὰ ἀκόλουθα τέσσερα βασικὰ σημεῖα: ‘Ὑπαρξη κάποιου ἐνδιαφέροντος γιὰ κάτι πέρα ἀπὸ τὸ ἴδιο τους τὸ ἄτομο, ποὺ γίνεται ἔτσι ὁ φορεὺς τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ζωὴν.—Σχέσεις μὲ συνανθρώπους, ποὺ νὰ τὶς χαρακτηρίζῃ πρὸ πάντων κατανόηση καὶ συμπαράσταση, στοργὴ καὶ σεβασμός—Αἰσθηση κάποιας χρησιμότητας καὶ προσφορᾶς ἀτομικῆς ἐργασίας δηλ., καὶ σκοποὶ ζωῆς, σχετικοὶ μὲ τὴν ἔξυπηρέτηση τρίτων προσώπων ἡ ἴδεων—Παραδοχὴ τῶν καταστάσεων, ἀνεπάρκειῶν, περιορισμῶν καὶ ἀποστερήσεων ποὺ ἐπιβάλλουν τὰ πράγματα.

Τὸ τελευταῖο αὐτὸ σημεῖο, ποὺ ἀποτελεῖ σὲ τελευταία ἀνάλυση θέμα ψυχικῆς προσαρμογῆς, εἶναι καὶ τὸ σπουδαιότατο. ‘Ἐξαρτᾶται κατ’ ἔχοχὴν ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο, συναρτᾶται μᾶλλον πρὸς τὶς μορφὲς ζωῆς ποὺ ἔχει ἀκολουθήσει στὰ χρόνια ποὺ διέρρευσαν. ‘Ομως δὲν εἶναι καὶ ἀνάξια λόγου ἡ ἐπικουρία ποὺ ξέρουν νὰ προσφέρουν τὰ εἰδικὰ πρόσωπα.

Πραγματικά, ἡ ψυχικὴ ὑγεία τῶν γερόντων, καὶ γενικώτερα κάθε ἀνθρώπου ποὺ ἀρχίζει νὰ ἡλικιώνεται, θεμελιώνεται ἐπάνω στὴν ὄρθη στάση τους ἀπέναντι στὴ ζωὴν, ἐπάνω στὴν ἐναρμόνιση τῶν ἀπαιτήσεών τους ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ τὸν ἑαυτό τους μὲ τὶς ἵδιες τους τὶς δυνατότητες. ‘Ο Ἀμερικανὸς ψυχολόγος Stanley Hall, ὁ πρῶτος ποὺ ἐγκαίνιασε τὴν συστηματικὴ μελέτη τῆς γεροντικῆς ἡλικίας ἀπὸ ψυχολογικὴ ἀποψη⁽¹⁾, μᾶς μιλεῖ γιὰ κάποιο

«ἀπογαλακτισμό». Ἀπογαλακτισμὸς ψυχολογικό, ἀπαραίτητο, ἀν πρόκειται τὰ χρόνια ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν νὰ προσφέρουν ίκανοποιήσεις. Μὲ τὴν παραστατικὴ αὐτὴ λέξῃ ἐννοεῖ ὁ Stanley Hall νὰ παύσῃ ὁ γέρος νὰ ἔξαρτᾶται συναισθηματικὰ ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν νεότητα, νὰ χάσῃ ἀπὸ τὰ μάτια του ὀπωσδήποτε τὴν εἰκόνα τοῦ ἀτόμου του ὡς νέου καὶ νὰ οἰκειωθῇ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ παρόντος του. Νὰ ξεκόψῃ μὲ τὸν ἄνθρωπο τοῦ παρελθόντος του. "Αν δὲ ζητήσῃ νὰ ζήσῃ ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς ἡλικίας του, ἀν οἱ σκοποὶ ποὺ θὰ θέτῃ στὸν ἑαυτό του είναι τέτοιοι ποὺ νὰ μπορῇ νὰ τοὺς φθάσῃ, τότε καὶ οἱ διαψεύσεις του θὰ περιορισθοῦν. Παραπομένος ἀπὸ τὶς ίκανοποιήσεις ποὺ προσφέρουν τὰ νιάτα καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς μεγάλης ἀκμῆς, θὰ ἀντιμετωπίσῃ θαρραλέα τὴν πραγματικότητα, θὰ τὴν παραδεχθῇ καὶ θὰ περιορισθῇ στὶς ίκανοποιήσεις ποὺ ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία του. Καὶ τότε θὰ διαπιστώσῃ ὅτι καὶ τὰ γεράματα ἐπιφυλάσσουν στὸν ἄνθρωπο τὶς χαρὲς καὶ τὶς ἀπολαύσεις τους.