

Από τὴν uiνηον τῶν Ἰδεῶν

ΤΟ ΕΝ ΒΕΡΝΗ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΕΩΣ

‘Υπό κ. Β. ΜΠΑΖΑ

Αύτὸν ἡταν τὸ θέμα τοῦ 17ου Διεθνοῦ Συνεδρίου ψυχικῆς ‘Υγείας, ποὺ ἔλαβε χώραν ἀπὸ τὶς 3 ἔως τὶς 7 Αύγουστου 1964 στὴ Βέρνη τῆς Ἐλβετίας καὶ ὡργανώθηκε ἀπὸ τὴν Παγκόσμιο Ὄμοσπονδία Ψυχικῆς ‘Υγείας. Ὁ γράφων εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ παρακολουθήσῃ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Συνδέσμου ‘Ἐλλήνων Βιομηχάνων καὶ τῆς Ἐταιρείας μας καὶ ἡσθάνθη ἔξαιρετικὴ ἴκανοποίηση ἀφ’ ἐνὸς μὲν διότι πρόεδρος τῆς Ὄμοσπονδίας διὰ τὸ ἔτος 1963–64 ἦταν ὁ Ἑγκριτος Καθηγητὴς κ. Γερ. Ἀλιβιζᾶτος, ἀφ’ ἑτέρου δέ, διότι καὶ ὁ ἕδιος ἦτο μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν καὶ ἀνεκοίνωσε τὰ ἀποτελέστατα ἐρεύνης, ἡ διοία διεξήχθη ἐν ‘Ἐλλάδι μεταξὺ ἐργατῶν δώδεκα βιομηχανιῶν.

Σκοπὸς τῆς ἐρεύνης ἦτο νὰ διαπιστωθῇ τὸ ποσοστὸν τῶν νευρώσεων μεταξὺ τῶν ‘Ἐλλήνων ἐργατῶν βιομηχανίας, καθὼς καὶ τὰ κυριώτερα αἰτια προκλήσεώς των.

Τὰ ἀποτελέσματά της θὰ δημοσιευθοῦν εἰς τὸ εἰδικὸν τεῦχος, τὸ ὅποιον θὰ ἔκδοθῇ προσεχῶς ἀπὸ τὴν Ὄμοσπονδία. Καὶ στὴ χώρα μας, ὅπως ἀπεδείχθη, καθὼς καὶ σὲ ἄλλες χώρες, ὑπάρχουν νευρώσεις σὲ ὀρκετὴ ἀναλογία ἐπὶ τῶν ἐργαζομένων. Ἀπὸ ἀπόψεως αἰτίων πρῶτα ἔρχονται τὰ οἰκογενειακά, ἐνῶ τὰ ὀφειλόμενα εἰς τὴν ἐργασίαν καταλαμβάνουν τὴν δευτέραν θέσιν. Ἀπὸ ἀπόψεως δὲ οἰκογενειακῆς καταστάσεως καὶ φύλου, ὑπερισχύουν αἱ ἀγαμοὶ γυναῖκες καὶ ἔγγαμοι ἀνδρες.

Ἡ ἐκλογὴ πρὸς μελέτην ὑπὸ τοῦ Συνεδρίου τοῦ θέματος «ἐκβιομηχάνισις καὶ ψυχικὴ ὑγεία», δείχνει τὴ μεγάλη σημασία, ἡ διοία ἀποδίδεται σήμερα διεθνῶς στὴν ἐκβιομηχάνιση, ὡς ἐπηρεάζουσα τὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν ἐργαζομένων. ‘Οσο καὶ ὃν ἀμφιβάλῃ κανεὶς περὶ αὐτοῦ, εὔκολα θὰ πεισθῇ ὃν ἀσχοληθῇ λίγο καὶ ἀναλύσῃ μερικὰ γεγονότα σχετιζόμενα μὲ τὴν ἐκβιομηχάνιση, δηλ. τὴν διάδοση τῆς ἐφαρμογῆς τῆς μηχανῆς σὲ παντὸς εἴδους ἐργασία καὶ μεταποίηση πρώτων ὑλῶν, μὲ σκοπὸ τὴν μεγαλύτερη παραγωγὴ καὶ φθηνότερο κόστος καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς, ίδιως τῶν ἐξ ἀγροτικῶν περιοχῶν προερχομένων ἐργατῶν. Διότι, ἐνῶ ἡ ἔξλιξις τῆς ἐκβιομηχανίσεως εἰναι ἀλματώδης, ἡ κοινωνικὴ πρόνοια δὲν ἔχει ἔξειλιχθῇ ἀναλόγως, ὡστε νὰ βιοθήσῃ τοὺς ἀνθρώπους νὰ προσαρμοσθοῦν εἰς τὸν νέον τρόπον ζωῆς τῶν πολυπλόκων κοινωνιῶν. Βεβαίως, μὲ τὸ φθηνὸν κόστος ὅλος ὁ κόσμος καὶ ὁ ἐργάτης ἐπίσης, θὰ μπορῇ νὰ ἀγοράσῃ τὰ φθηνὰ βιομηχανικὰ προϊόντα ἀλλὰ καὶ τὰ ἀγροτικά, τὰ ὅποια ηὕξθησαν μὲ τὴν χρησιμοποίηση τῆς μηχανῆς. Ο σκοπὸς εἰναι Ἱερός, τὰ μέσα ὅμως δὲν εἰναι ἀπολύτως ἀβλαβῆ, ὅπως προσ-

φάτως είπε άμερικανὸς ψυχίατρος, καὶ ὁ σημερινὸς ἀνθρωπὸς ζῇ ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς μηχανῆς καὶ δὲν ἔχει ἄδικο. Παντοῦ ἀντιμετωπίζει κανεὶς τὴν μηχανήν, στὸ σπίτι, στὸ δρόμο, στὴν ἐργασία, στὸν ἀέρα, στὴν θάλασσαν καὶ νοιῶθει τὴν εὐεργετική της ἀλλὰ καὶ τὴν βλαβερή της ἐπίδραση.

Συγκεκριμένα στὴ βιομηχανία, ὁ διαρκῶς αὐξανόμενος αὐτοματισμὸς καὶ ἡ μονοτονία τῆς ἐργασίας ἐπηρεάζουν τὴν ψυχικὴν ύγειαν τοῦ ἐργαζομένου. Ὁ ἐργάτης ἔτσι κουράζεται περισσότερο διανοητικὰ καὶ ψυχικὰ ἀπὸ τὴν προσεκτικὴν παρακολούθηση τῆς αὐτομάτου μηχανῆς. "Ἔχει ὅμως τὸ κέρδος ὅτι κουράζεται σωματικὰ λιγώτερο, διότι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς μυϊκῆς ἐργασίας ἐκτελεῖται ἀπὸ τὴν μηχανήν. Ἡ συνεχὴς ἐργασία τῶν μηχανῶν δόλοκληρο τὸ 24ωρο ἔχει κι' αὐτὴ ἔμμεσα τὴν ἐπίδρασή της, γιατὶ ἡ ἀλλαγὴ βάρδιας κάθε ἐβδομάδα ἀνατρέπει τὶς συνήθειες καὶ συνθῆκες ζωῆς τοῦ ἐργάτου καὶ τοῦ στερεοῦ ὠρισμένες κοινωνικὲς δραστηριότητες. Αὐτὸς ὅμως γίνεται γιὰ νὰ αὐξηθῇ ἡ παραγωγὴ καὶ νὰ μειωθῇ τὸ παραγωγικὸ κόστος, ὥστε νὰ βελτιωθῇ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο. Ἡ ἐργασία τῆς γυναικὸς στὴ βιομηχανία, ἴδιως τῆς μητέρας, ποὺ θηλάζει ἢ ἔχει νήπιο, τῆς δημιουργεῖ ἄγχος ὅταν ἀναγκάζεται νὰ τὸ ἐμπιστευθῇ στὸ μεγαλύτερο παιδί της ἢ στὴ γειτόνισσα. Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις μέσα στὸ ἐργοστάσιο, ποὺ ἔκαρτῶνται τόσο ἀπὸ τὶς κοινωνικοοικονομικὲς συνθῆκες ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν χαρακτῆρα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐργάζονται στὴν ἴδια ὁμάδα, παίζουν σπουδαῖο ρόλο στὴ διατήρηση τῆς ψυχικῆς ύγειας. Στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸν κύριο μοχλὸ ἀποτελεῖ ὁ ἐργοδηγός, ὁ ὅποιος πρέπει νὰ εἰναι πεπειραμένος, νὰ εἰναι παραδεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐργάτες καὶ νὰ ξέρῃ νὰ συμπειριφέρεται ἀναλόγως. Βέβαια, ἡ διατήρηση καλῶν σχέσεων ἔξαρταί ἀπὸ δόλους, ἐργάτες καὶ προϊσταμένους. Σήμερα δὲ πιστεύεται ὅτι, δλοι ὅσοι ἐργαζόμαστε στὴν βιομηχανία ἔχουμε ἀνάγκη ἐκπαιδεύσεως στὸν τομέα τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Σκοπός μας πρέπει νὰ εἰναι νὰ διατηρηθῇ ὁ ἀνθρωπὸς ύγιεις. Καὶ ύγεια δὲν εἰναι ἡ ἔλλειψις ἀρρώστειας ἢ σωματικῆς ἀναπηρίας, ἀλλὰ καὶ ἡ πλήρης ψυχικὴ εὐεξία. Γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἀρρώστεια σωματικὴ ποὺ νὰ μὴν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ψυχικὴν κατάσταση καὶ ἀντιστρόφως.

Τὸ Συνέδριο ποὺ ἀναφέραμε ἀπέβλεπε στὸ νὰ δοθῇ ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸν ἀνθρώπινο παράγοντα καὶ ὅχι μόνο στὶς μηχανές. Γιατὶ αὐτὸς εἰναι ποὺ θὰ κινήσῃ τὶς μηχανές καὶ θὰ ἐπιτύχῃ τὴν παραγωγή.

Τὸ πρόβλημα εἰναι τεράστιο καὶ γι' αὐτὸ συστηματικὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπ' ὅλα τὰ βιομηχανικὰ ἢ ὑπὸ ἀνάπτυξιν κράτη. Τὸ ἀντιμετωπίζει καὶ ἡ Ἑλλάς, ποὺ ἀλματωδῶς ἔξελισσεται στὴ βιομηχανία. "Ισως ὡς τώρα νὰ ἔδωσε μεγαλυτέρα ἔμφαση στὸν μηχανικὸ ἔξοπλισμὸ καὶ στὰ συστήματα ἐργασίας εἰς βάρος τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος. Εχουμε ὅμως ἐνθαρρυντικὰ σημεῖα ὅτι ἡδη ἄρχισε ἡ φροντὶς καὶ γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ. Αὐτὸς δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ τὰ περιμένη κανεὶς ὅλα ἀπὸ τοὺς ἀλλούς. "Ολοὶ μαζὶ καὶ ὁ καθένας χωριστά, ἀνάλογα μὲ τὴ δυνατότητά του, πρέπει νὰ ἐνεργήσῃ καταλλήλως καὶ νὰ συνεργασθῇ μὲ τοὺς ἄλλους διὰ τὴν δημιουργίαν ἐνὸς εὐχαρίστου περιβάλλοντος ἐργασίας, ὥστε νὰ προστατεύσῃ τὴν ψυχικήν του ύγειαν ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ἔξελισσομένης ἐκβιομηχανίσεως.