

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Υπό τοῦ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

Καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου Αθηνῶν

Σκοπός μου είναι νὰ ἐπισημάνω καὶ νὰ ἀναλύσω συνοπτικὰ ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια προβλήματα, ποὺ θέτει στὸ Κράτος, στὶς παραγωγικὲς τάξεις καὶ στὸν πνευματικὸ μας κόσμο ἡ προσπάθεια πρὸς βιομηχανικὴν ἀνάπτυξην, προσπάθεια ποὺ είναι ύποχρεωμένη νὰ καταβάλῃ ἡ Χώρα γιὰ νὰ σταθῇ μέσα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα, γιὰ νὰ ἀνυψώσῃ τὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ μας ἐπίπεδο, γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ: τὴν παιδεία ὡς ὑποδομὴ τῆς βιομηχανίας.

Οἱ σκέψεις, ποὺ ἀκολουθοῦν, δὲν ἔχουν βέβαια κανένα χαρακτῆρα πρωτοτυπίας. Πολλοί, ἵσως ἀρμοδιότεροι, ἔχουν ἀπὸ καὶ ἄλλο ἐπισημάνει καὶ ἀρχίσει νὰ μελετοῦν τὸ θέμα κατὰ τὸν ἔνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, μαζὲν μὲν ἄλλα προβλήματα, ποὺ ἀναφέρονται εἴτε μόνον στὴν παιδεία, εἴτε μόνον στὴν βιομηχανία, εἴτε στὴν οἰκονομία μας δλόκληρη, καὶ ἔχουν προτείνει λύσεις. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα είναι θεμελιῶδες καὶ, ὡς τώρα τουλάχιστον, ἡ δὲν ἔχει ἀντιμετωπισθῆ συνολικὰ ἢ οἱ λύσεις ποὺ δόθηκαν, δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ καλύψουν ποσοτικὰ ἢ καὶ ποιοτικὰ τὶς ἀνάγκες· οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς δικαιολογοῦν καὶ καθιστοῦν χρήσιμη τὴν ἐπανάληψη, ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἴδῃ τὸ θέμα ὅσο γίνεται γενικώτερα.

**

Είναι ἵσως περιττὸ γιὰ πολλοὺς νὰ τονισθῇ ὅτι τὴν ὑποδομὴ τῆς βιομηχανίας δὲν ἀποτελοῦν μόνον οἱ διαθέσιμοι φυσικοὶ πόροι, τὰ βασικὰ τεχνικὰ ἔργα (συγκοινωνιακά—ἐνεργειακά), τὸ ἐλαστικὸ πιστωτικὸ σύστημα καὶ ἡ εύρεια κεφαλαιαγορά, ἡ ὁρθὴ κρατικὴ πολιτική, οἱ κατάλληλοι φιλελεύθεροι θεσμοί, οἱ ἀπλοποιημένες διαδικασίες καὶ ἡ ἑνή συνεργασία καὶ βοήθεια στὸ τεχνικὸ καὶ στὸ ἐπιχειρηματικὸ ἐπίπεδο. 'Υποδομὴ—στήριγμα τῆς βιομηχανίας καὶ μάλιστα κεντρικό, είναι καὶ ὁ ἀνθρωπὸς· ὁ ἀνθρωπὸς χρηματοδότης, παραγωγός, ἔμπορος, καταναλωτής, καλύπτει κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν κλασσικὸ συντελεστὴ τῆς παραγωγῆς, τὴν «ἔργασία».

‘Ο ἀνθρώπινος συντελεστὴς είναι ἀναμφισβήτητα ὁ σπουδαιότερος, ὁ βασικώτερος γιὰ τὴν βιομηχανία, ἀφοῦ ἔχειν ἀπὸ τὸν προγραμματισμό, τὴν ὀργάνωση καὶ τὴν διοίκηση, σὲ ἔθνικὸ καὶ σὲ ἐπιχειρηματικὸ ἐπίπεδο, καὶ διαποτίζει ὅλο τὸ κύκλωμα παραγωγὴ—διανομὴ—χρηματοδότηση· είναι ἀκόμη ὁ συντελεστής, ποὺ σπανίζει περισσότερο στὸν τόπο μας σήμερα, ὅπως τὸ διαπιστώνει καθημερινὰ κάθε ὑπεύθυνος ποὺ χρειάζεται γύρω του ἐπιτελεῖς ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ ὡς τὸν ἐπιστήμονα καὶ τὸν ἐπιχειρηματία. Ἄξιζει νὰ θυμηθῇ κανεὶς πῶς ἀρχισε τὴν προσπάθεια του γιὰ τὴν ἴδρυση (1962) τοῦ νέου Πανεπιστημίου τοῦ York ὁ ὑπεύθυνος Chancellor: διάλεξε πρῶτα τὸ

ἐπιτελεῖο του καὶ μέσα σ' αὐτὸ τὸν βιβλιοθηκάριό του· καὶ ἀμέσως ἀρχίσε νὰ ὁ γανώνη τὴν βιβλιοθήκη, πρὶν κὰν πάρη δριστικὴν ἀπόφαση γιὰ τὶς ἐπιστημονικὲς περιοχὲς ποὺ θὰ καλλιεργήσῃ τὸ νέο Πανεπιστήμιο, πρὶν ἀκόμα ἀρχίση νὰ μελετᾶ τὶς ἐγκαταστάσεις του.

"Η προετοιμασία τοῦ ἀνθρώπου, μολονότι πολλὲς προσπάθειες ἔγιναν ἀπὸ πολλὲς πλευρές, δὲν ἔχει ἀκόμα προσεχθῆ καὶ ἀντιμετωπισθῆ μὲ τρόπο συστηματικό, πλήρη καὶ προσγειωμένο· ἵσως γιατὶ τὸ πρόβλημα προβάλλει λιγότερο καθαρὸ στὸν πρόχειρο παρατηρητὴ ἀπὸ τὰ ἄλλα· ἡ γιατὶ εἰναι δυσκολώτερο, ἀφοῦ ἡ συστηματικὴ μελέτη, ποὺ ἐπιβάλλει, στηρίζεται ὅχι μόνο στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀνθρώπινες· ἡ γιατὶ ἡ λύση του ἀπαιτεῖ μακρόπνοη προσπάθεια, ποὺ μᾶς φοβίζει ἡ ποὺ δὲν παρουσιάζει ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ τὸ ἀποτέλεσμά της θὰ ἀργήσῃ.

"Ἄς πάρωμε τὸ θέμα κατὰ γράμμα, στὴ σ' ενώτερη μορφή του, δηλαδὴ ἂς ἀγνοήσωμε σημεῖα, ποὺ ἀποτελοῦν μέρος τῆς παιδείας στὴν γενικώτερη της ἔννοια, ὅπως ἡ πληροφόρηση, ἡ καθοδήγηση καὶ ἡ τεχνικὴ βοήθεια πρὸς τὶς βιομηχανικὲς ἐπιχειρήσεις ἢ ἡ συστηματικὴ ἔρευνα καὶ μελέτη ὠρισμένων θεμάτων ζωτικῶν γιὰ τὴν βιομηχανία καὶ τὴν ἀνάπτυξή της.

Μὲ τὴν στενώτερη, ἀλλὰ καθαρώτερη, αὐτὴ μορφή, τὸ πρόβλημα μπορεῖ νὰ ἀναλυθῇ στὰ ἔξης δύο :

α) Πῶς θὰ διαμορφωθῇ κοινὴ γνώμη εύνοϊκή γιὰ τὴν βιομηχανικὴ ἀνάπτυξη,

β) πῶς θὰ βελτιωθῇ τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο ὅλων, ὅσοι ἐργάζονται στὴν βιομηχανία.

* * *

Τὸ πρῶτο πρόβλημα ἔχει βέβαια τὸ μεγαλύτερο πλάτος, δὲν ἀφορᾶ μόνον τὴν παραγωγὴ ἢ τὰ ἄλλα στάδια τῆς βιομηχανικῆς διαδικασίας, δὲν ἀναφέρεται μόνον στὴν βιομηχανικὴ ἐπιχείρηση, ἀλλὰ εἰς ὅλοκληρη τὴν ἐν ἀναπτύξει οἰκονομία καὶ πέρα ἀπὸ αὐτὴν στὴν κοινωνία, ὅπου θὰ ζήσῃ ἡ ἐπιχείρηση.

Εἰδικώτερα: γιὰ νὰ μεγαλώσῃ καὶ νὰ σταθῇ ἡ βιομηχανία, χρειάζεται εύνοϊκὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, χρειάζεται λαϊκὸ στήριγμα· τὸ στήριγμα αὐτὸ θὰ εἰναι τόσο πιὸ εύρυ καὶ πιὸ γερό, δοσο περισσότεροι εἰναι οἱ ἀνθρωποι που κατανοοῦν ἀρκετὰ καθαρὰ καὶ σὲ ἀρκετὸ βάθος καὶ πλάτος τὴν ἀνάγκη, τὴν σημασία, τὴν ὡφέλεια, ποὺ ἡ ὑγιὴς βιομηχανία καὶ οἱ φορεῖς της, οἱ ἐπιχειρηματίες, προσφέρουν στὸ σύνολο· οἱ ἀνθρωποι ποὺ βλέπουν ώς φυσικὸ καὶ νόμιμο τὸ κίνητρο τοῦ κέρδους μέσα στὴν κοινωνία, ὅπου ζοῦμε, καὶ σὰν κάτι ποὺ ὅχι μόνον συμβιβάζεται, ἀλλὰ καὶ συντελεῖ —ύπὸ δρους βέβαια— στὴν πρόοδο τῆς κοινωνίας αὐτῆς· οἱ ἀνθρωποι ποὺ ἔχουν ύπερνικήσει τὸ παλαιορωμαντικό, ἀντιπαραγωγικό καὶ ἀνασταλτικό σύμπλεγμα τοῦ μίσους κατὰ κάθε ἐπιτυχημένου συνανθρώπου.

Τὸ στήριγμα θὰ εἰναι τόσο στερεότερο, δοσο περισσότεροι εἰναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ἀληθινὰ ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ δργάνωση βοηθεῖ ἀποφασιστικὰ τὴν βιομηχανία νὰ ἀναπτυχθῇ ὁρθά, αὐξάνει τὴν ἀπόδοσή της, τονώνει τὴν συναγωνιστικότητά της, καὶ δίνει στὶς ἐπιχειρήσεις τὴν ἀντοχὴ νὰ ζήσουν

καὶ στοὺς δύσκολους καιροὺς τῶν κρίσεων ἔτσι καὶ οἱ δημόσιοι λειτουργοὶ — ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότεροι, λειτουργοί, ἀκόμα καὶ οἱ φαινομενικά λιγώτερο σχετικοὶ πρὸς τὴν βιομηχανία, ὅπως οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἢ οἱ δικασταὶ — θὰ μπορέσουν νὰ συντονισθοῦν πραγματικά καὶ νὰ κατανοήσουν καλύτερα τὴν βιομηχανία καὶ τὰ προβλήματά της (μὲ τὴ σκέψη ὅτι, ἂν οἱ ἕδοι βλέπουν ἀμεσώτερα τὴν ὡφέλεια τῆς ἑθνικῆς οἰκονομίας καὶ γενικώτερα τοῦ τόπου, οἱ ἐπιχειρηματίες κάνουν τὰ λιγώτερα λάθη, γιατὶ αὐτοὶ θὰ ζημιώσουν πρῶτοι).

Χρειάζεται τέλος — καὶ ἵσως αὐτὸν νὰ ἀποτελῇ σήμερα τὸ κεντρικώτερο σημεῖο τοῦ προβλήματος — τὸ μεγάλο πλῆθος τῶν ἐπιχειρηματιῶν νὰ ἀποκτήσῃ αὐτὴ τὴν νοοτροπία, δηλαδὴ τὴν συνείδηση τοῦ βιοτέχνου καὶ τοῦ βιομηχανοῦ, ποὺ θὰ δείξῃ, ιδίως στὶς μικρότερες ἐπιχειρήσεις, τὸν δρόμο πρὸς τεχνικὴν ἀνανέωση καὶ τὴν ἀνάγκη συνεργασίας μεταξύ τῶν εἰς ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερους τομεῖς (προμήθειες, ἔρευνα, τεχνικὲς μέθοδοι, διάθεση κλπ., κλπ.) καὶ, ἀκόμα, θὰ δόηγήσῃ σὲ σύμφωνα παραγωγικότητος μὲ τοὺς ἔργατες, ὅπως τὰ παραδείγματα, ποὺ ἔχουμε ἐδῶ καὶ χρόνια ἀπὸ τὶς δυτικὲς χῶρες.

Μιὰ τέτοια ψυχολογία, ἀν ἀναπτυχθῆ ἔστω σιγὰ — σιγὰ ἀλλὰ σταθερά, θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσῃ νὰ δημιουργηθῇ καὶ στὸν τόπο μας τὸ τόσο ἀπαραίτητο κλῖμα συστηματικῆς, διαρκοῦς καὶ ὄσο γίνεται στειχῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στοὺς πνευματικούς καὶ ἐπιστημονικούς μας κύκλους, στὸν πολιτικό μας κόσμο, στὶς κρατικές ὑπηρεσίες, στοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ στοὺς ἔργατες.

Ἐπειτα (τὸ ξεχνοῦν συχνὰ αὐτὸ ἀκόμα κι' ἐκεῖνοι, ποὺ πρῶτοι θὰ εἰχαν συμφέρον νὰ τὸ θυμοῦνται), μιὰ κοινωνία κατατοπισμένη, φωτισμένη καὶ στὰ οἰκονομικά θέματα, ἀποτελεῖ τὸ κυριώτερο στήριγμα μιᾶς τάξεως πραγμάτων σὲ μιὰ δημοκρατία ἀποτελεῖ στερεὴ ἔγγυηση συνεχείας στὴν προπάθεια τῆς ἀναπτύξεως καὶ τεῖχος—φόβητρο γιὰ τὰ μέλη της, ποὺ τείνουν νὰ παραβοῦν τοὺς κανόνες τοῦ παιγνιδιοῦ, ἢ ποὺ πιστεύουν (μιὰ πίστη ποὺ δυστυχῶς συχνὰ δικαιώνεται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) δτὶ ὅποιος φωνάζει περισσότερο, ἔχει καὶ τὸ περισσότερο δίκιο.

Γιὰ νὰ δημιουργηθῇ τέτοια κοινὴ γνώμη, τέτοια κοινὴ συνείδηση, χρειάζεται βέβαια μακρόπνιη μορφωτική προσπάθεια, καθὼς καὶ τὸ «ἐκ τῶν ἄνω» παραδειγμα, ποὺ θὰ δημιουργήσῃ κάποιο κλῖμα ἐμπιστοσύνης· τὰ πράγματα εἶναι πιὸ δύσκολα στὸν τόπο μας, ποὺ πέρασε στὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ πολλὲς ἀνωμαλίες, πολιτικές καὶ πνευματικές, ἀπὸ πολλὲς ἀπογοητεύσεις στὶς ἐλπίδες του· ἀλλο σημαντικὸ ἐμπόδιο συνιστᾶ τὸ γεγονός δτὶ ὅλο τὸ ἐκπαιδευτικό μας σύστημα τὸ ἔχει σφραγίσει βαθειά, μὲ τὶς καλές καὶ τὶς κακές του συνέπειες, ἔνας ἄκρατος — καὶ συχνὰ ἀλλωστε παρεξηγημένος — ούμανισμός.

Βέβαια, ἡ σωστὴ γραμμὴ θὰ πρέπει νὰ χαραχθῇ καὶ ἡ προσπάθεια νὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὸ σχολεῖο: ἔτσι τὸ παιδὶ θὰ ποτισθῇ μὲ τὶς βασικὲς οἰκονομικὲς καὶ τεχνικὲς ἔννοιες καὶ εἰδικώτερα μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν τὴν βιομηχανία. ἔτσι ὁ αὔριανὸς ἀνθρωπός θὰ μπορεῖ ἀνετώτερα νὰ τοποθετήσῃ τὸν ἐαυτὸν

του στερεά μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ νὰ προχωρήσῃ μὲ γερά βήματα πρὸς πνεύματικώτερους δγῶνες.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅμως, πολλὰ μποροῦν νὰ γίνουν καὶ ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ ἀπὸ τὰ ἰδρύματα μὲ τὰ σημειωνὰ τεχνικά μέσα. "Οτι εἰναι δυνατὸν σὲ λίγα —σχετικῶς— χρόνια νὰ προσεγγίσουμε ἀρκετὰ τέτοιους στόχους, ἢ τουλάχιστον νὰ ξεκαθαρίσουμε στὸν τόπο μας μερικὰ βασικὰ πράγματα, δεῖχνει καθαρὰ ἔνα παράδειγμα, ποὺ μοῦ εἰναι πλησιέστερα: ἡ ἐμπειρία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Παραγωγικότητος στὰ δέκα χρόνια τῆς ζωῆς του· σιγὰ - σιγὰ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἑκδόσεις του, τὶς ἐκλαϊκευτικὲς καὶ τὶς ἐπιστημονικῶτερες (5 περιοδικὲς καὶ περὶ τὰ 100 χωριστὰ βιβλία ἢ τεύχη, σὲ 1,5 ἑκατομ. ἀντίτυπα περίπου), γιὰ τὰ βοηθήματά του, γιὰ τὴν βιβλιοθήκη του (5.000 τόμοι περίπου), γιὰ τὰ σεμινάρια του, γιὰ τὶς πληροφορίες καὶ γενικώτερα τὴν τεχνικὴ καὶ ὄργανωτικὴ βοήθεια ποὺ μπορεῖ νὰ δώσῃ, αὐξάνεται μὲ δλοένα ταχύτερο ρυθμό. σιγὰ - σιγὰ, ἀλλὰ καθαρά, φαίνεται τὸ κλίμα νὰ δημιουργῆται καὶ νὰ βελτιώνεται.

* * *

Ἐξετάζοντας τὸ δεύτερο πρόβλημα, θὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀκόλουθη κοινότυπη διαπίστωση: εἰναι βέβαιο -χωρὶς νὰ εἰναι εὔκολο νὰ διατυπωθῇ μὲ ἀριθμοὺς - ὅτι γιὰ νὰ βελτιωθῇ, νὰ αὐξηθῇ καὶ νὰ ἀποκτήσῃ μικρότερο κόστος ἡ βιομηχανικὴ μας παραγωγὴ καὶ γιὰ νὰ μπορέσουν τὰ προϊόντα τῆς νὰ διατεθοῦν κατὰ δλοένα μεγαλύτερες ποσότητες στὶς ἑσωτερικὲς καὶ ἴδιας τὶς ἑσωτερικὲς ἀγορές, χρειάζεται νὰ ὑψωθῇ τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔργαζονται στὴν βιομηχανία μας, ἀπὸ τὸν ἔργοδότη καὶ τὸν διευθυντὴ ὡς τὸν τελευταῖο ἔργατη.

Τὸ πρόβλημα ἔδω, μπορεῖ νὰ ἀναλυθῇ σὲ δύο :

— "Ενα συμπτωματικό, ποὺ ἀφορᾶ τὴν βελτίωση τῆς σημειωνῆς καταστάσεως μὲ ἐπιμόρφωση τῶν ἥδη ἔργαζομένων, καὶ

— ἔνα συνεχές: τὴν κατάρτιση τοῦ καταλλήλου προσωπικοῦ, ποὺ θὰ ἵκωντοι συνεχῶς τὶς τρέχουσες ἀνάγκες τῆς βιομηχανίας.

Πρέπει λοιπὸν ἡ προσπάθεια νὰ στραφῇ καὶ πρὸς τὰ δύο μέτωπα: τὴν κανονικὴ ἔγκυκλιο μόρφωση καὶ τὴν ἐπιμόρφωση.

Γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τοῦ προσωπικοῦ, ποὺ ὑπηρετεῖ τώρα στὴν βιομηχανία, εἰναι γνωστὴ ἡ ἔργασία ποὺ γίνεται στὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο Παραγωγικότητος (ῶς τώρα περίπου 150 σεμινάρια στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς ἐπαρχίες γιὰ 8.000 στελέχη ἐπιχειρήσεων καὶ ὄργανισμῶν καὶ ἀλλα 200 σεμινάρια γιὰ 8.500 ἔργατικὰ στελέχη). παράλληλα στὸ 'Ινστιτοῦτο 'Ἐπιμορφώσεως εἰς τὴν Διοικητικὴν τῶν Ἐπιχειρήσεων τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ 'Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν, ποὺ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1961, ἔχουν φοιτήσει ὡς τώρα περὶ τὰ 300 στελέχη καὶ ἡ 'Ἐταιρεία Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων —ποὺ ἰδρύθηκε μὲ τὴν συμβολὴ τοῦ Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α.— ὡργάνωσε 19 σεμινάρια γιὰ 600 περίπου διευθυντὰς καὶ στελέχη ἐπιχειρήσεων. Ἀκόμα θὰ πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι μερικὲς ἐπιχειρήσεις —καὶ ὅχι πάντα οἱ μεγαλύτερες— ἀρχισαν νὰ ἐφαρμό-

ζουν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., ἢ καὶ μόνες τους ἐπιμορφωτικά προγράμματα.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸ τῆς ἐπιμορφώσεως τοῦ σημερινοῦ προσωπικοῦ τῆς βιομηχανίας μὲ ταχὺ ρυθμό, τὸ μελέτησε τὸν τελευταῖο καιρὸ —καθὼς ἔχει ἀνακοινωθῆ καὶ στὸν Τύπο —μιὰ ἐπιτροπή, ποὺ κατήρτισε τὸ ‘Υπουργεῖο Βιομηχανίας.’ Ἡ ἐπιτροπὴ ἄφησε κατὰ μέρος τὴν βασικὴ ἐκπαίδευση τεχνιῶν, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἴναι ταχύρρυθμη καὶ ποὺ γίνεται ἀπὸ τὶς τεχνικὲς —ἐπαγγελματικὲς σχολὲς τοῦ ‘Υπουργείου Παιδείας καὶ ἀπὸ τὶς σχολὲς μαθητείας τοῦ ‘Υπουργείου Εργασίας’ ἀσχολήθηκε μὲ τὶς ὑπόλοιπες κατηγορίες στελέχων τῆς βιομηχανίας: εἰδικευμένους ἐργάτες, ἐργοδηγούς, τεχνικὰ στελέχη παραγωγῆς, οἰκονομικὰ καὶ ἐμπορικά, καθὼς καὶ διευθύνοντα στελέχη.

‘Η ἐπιτροπὴ ὑπολογίζει ὅτι σήμερα ἐργάζονται στὴν βιομηχανία καὶ θὰ χρειασθοῦν ἐπιμόρφωση οἱ ἔξης: 3.500 ἐργοδηγοί, 3.000 τεχνικὰ στελέχη παραγωγῆς, 3.000 οἰκονομικά καὶ ἐμπορικά στελέχη καὶ 1.000 διευθύνοντα στελέχη· ἔκτιμα ἐπίσης ὅτι ἡ βιομηχανία μας θὰ χρειασθῇ γιὰ τὰ προσεχῆ χρόνια 20.000 εἰδικευμένους ἐργάτες ἐτησίως.

Σημειώνονται ἀκόμα τὰ ἔξης:

— ‘Η ἐπιμόρφωση (τῶν τεσσάρων αὐτῶν κατηγοριῶν) θὰ πρέπει νὰ καλύψῃ, ὅχι μόνον τὰ εἰδικὰ κατὰ κλάδον θέματα, ἀλλὰ καὶ θέματα ὀργανωτικὰ καὶ διοικητικά,

— τὰ μέσα, ποὺ ὑπάρχουν σήμερα, εἶναι πολὺ περιωρισμένα,

— ἡ ἐπιμόρφωση εἶναι ἀνάγκη ὅχι μόνον νὰ γίνη ἐφ’ ἀπᾶξ, ἀλλὰ νὰ ἐπεκταθῇ καὶ σὲ συνεχῆ ἐνημέρωση καὶ μετεκπαίδευση, ποὺν ἐπιβάλλει ἡ ταχύτης, μὲ τὴν δόποια ἔξελίσσονται σήμερα ἡ τεχνικὴ καὶ οἱ μέθοδοι ὀργανώσεως καὶ διοικήσεως.

“Ἐνα τέτοιο πρόγραμμα θὰ ἀπαιτήσῃ ἀρκετὸ χρόνο καὶ χρῆμα· ἡ ἐπιτροπὴ ἔκτιμα ὡς συνολικὲς δαπάνες (ἔλαχιστα μᾶλλον):

— Γιὰ τὴν Ἰδρυση τῶν κέντρων ἐπιμορφώσεως: δρχ. 200 ἑκατομμύρια.

— γιὰ τὴν λειτουργία των: δρχ. 160 ἑκατομμύρια ἐτησίως.

Τὸ πρόβλημα εἶναι σχετικὰ εύκολο νὰ ἀντιμετωπισθῇ, φθάνει νὰ δοθοῦν τὰ ἀναγκαῖα μέσα, γιατὶ ἡ λύση του θὰ στηριχθῇ στὴν σοβαρὴ ἐμπειρία ποὺν ὑπάρχει.

* * *

Τὸ δεύτερο πρόβλημα, δηλαδὴ ἡ κανονικὴ παραγωγὴ στελέχῶν τῆς βιομηχανίας εἰς δλεις τὶς βαθμίδες, θὰ μποροῦσε νὰ χωρισθῇ σὲ τρία πεδία ποὺ συνδέονται στενὰ μεταξύ των: τὴν οἰκονομική, τὴν ὀργανωτική καὶ τὴν τεχνικὴ μόρφωση.

“Ἄσ ἀφήσουμε γιὰ τὴν ὥρα κατὰ μέρος τὰ δύο πρῶτα πεδία καὶ γενικώτερα τὴν Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευση, ποὺ ἔχει τὰ δικά της προβλήματα, μὲ τὴ σημείωση ὅτι σήμερα ἀναπτύσσονται παράλληλες προσπάθειες καὶ στὸ ‘Εθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καὶ στὴν Α.Σ.Ο.Ε.Ε. καὶ στὴν Ἀνωτάτη Βιομηχανικὴ Σχολή, ποὺ θὰ ἥταν ὡφέλιμο νὰ συσχετισθοῦν καὶ μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι ἡ

Διοίκησις Ἐπιχειρήσεων καὶ οἱ διάφορες μέθοδοι ὁργανώσεως θὰ ἔπειτε νὰ διδάσκωνται καὶ εἰς μέσον ἐπίπεδον ἐκπαιδεύσεως.

‘Απομένει, σὰν τρίτη περιοχὴ, ἡ καθαρὰ τεχνικὴ ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση, ποὺ ἀποτελεῖ σημαντικότατο μέρος τοῦ προβλήματος· τὸ θέμα τὸ μελετᾶ τώρα τὸ ‘Υπουργεῖο Παιδείας, εἶναι καὶ ἀπὸ τὴ φύση του δύσκολο, καὶ δὲν ἔχει γίνει στὴν ἀναγκαῖα ἔκταση καὶ βάθος ὅλη ἡ ἀπαραίτητη συνθετικὴ προεργασία (ἄν ἔξαιρέστη κανεὶς μερικὲς μεμονωμένες προσπάθειες), ἐπὶ πλέον τὰ τελευταῖα χρόνια, γύρω αὐτὸς τὶς σωστὲς λογικὲς λύσεις, δημιουργήθηκε μιὰ ἀτμόσφαιρα θολωμένη ἀπὸ ἐπαγγελματικές διεκδικήσεις, ποὺ ἐκδηλώνονται ἔντονα (μὲ βάση τὴν ἀποψη, ποὺ σημείωσα πιὸ πάνω, ὅτι ὁ θορυβωδέστερος δικαιώνεται), καὶ ὑπάρχει ἀμεσος κίνδυνος νὰ γίνουν βιαστικὲς προσπάθειες γιὰ τὴν κατοχύρωση ἐπαγγελματικῶν δικαιωμάτων, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμποδίσουν σὲ σοβαρὸ βαθμὸ τὴν γενικὴ ὄρθολογικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος.

‘Η ἀντιμετώπιση θὰ γίνη ἵσως εὐκολώτερη, ἀν ἰκανοποιηθοῦν ὡς ἔνα λογικὸ σημεῖο τὰ ἐπαγγελματικὰ αἰτήματα τῶν σημερινῶν τεχνικῶν ἐφαρμογῆς, καθὼς καὶ ἔκείνων, ποὺ φοιτοῦν σήμερα στὶς ἀντίστοιχες σχολές· ἔτσι θὰ καθάριζε σημαντικὰ ἡ ἀτμόσφαιρα.

Θὰ διατυπώσω τὴν εὐχὴν καὶ τὴν ἐπίδια, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς τεχνικῆς ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως θὰ ἔξετασθῇ ὅλόκληρο μὲ δόσο τὸ δυνατὸν εὔρυτερα κριτήρια, ἀπὸ ὅλες του τὶς πλευρές: τὴν εὐρυτέρα μορφωτικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἀποψη θὰ λάβῃ ὑπ’ ὅψιν τῆς ὅτι ὁ τόπος θὰ χρειάζεται ὀλοένα περισσότερο πρακτικούς τεχνικούς ἀνθρώπους, μὲ πληρέστερη τεχνικὴ κατάρτιση καὶ μὲ εὐρύτερη –εὐρωπαϊκή– ἀντίληψη, ἰκανούς –μὲ μετεκπαίδευση– νὰ προσαρμοσθοῦν πρὸς τὶς ταχύτατα μεταβαλλόμενες ἀπαιτήσεις, ὅχι πτυχιούχους θεσιθῆρες τὴν οἰκονομικὴ πλευρά, ποὺ νὰ λαμβάνῃ ὑπ’ ὅψιν τὶς ποσοτικὲς καὶ τὶς ποιοτικὲς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας, καθὼς ἀναπτύσσεται, τώρα καὶ στὸ μέλλον καὶ σ’ ὅλη τους τὴν ἔκταση: πλαίσια, μορφὲς σχολῶν καὶ κέντρων μορφώσεως, διάρθρωση, προγράμματα, γέφυρες πρὸς τὴν γενικὴ καὶ πρὸς τὴν ἀνώτερη ἐκπαιδευση, ἐκπαιδευτικὸ προσωπικό, μέσα, καὶ –ἀνάλογα μὲ αὐτὰ– δικαιώματα καὶ ἀρμοδιότητες τῶν ἀποφοίτων. ‘Ας ἐλπίσουμε ἀκόμα, ὅτι ὁ προγραμματισμός, ποὺ θὰ γίνη, θὰ είναι δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ δόσον τὸ δυνατὸν συντομώτερα μὲ τὰ διαθέσιμα κεφάλαια· δὲν πρέπει, σχετικά, νὰ λησμονηθῇ ὅτι ἡ ἴδρυσις καὶ ἡ λειτουργία μιᾶς τεχνικῆς σχολῆς, ποὺ νὰ ἀξίζῃ τὸ ὄνομά της, ἀπαιτοῦν σήμερα πολλὰ χρήματα· καὶ ὅτι ἵσως οἱ σχολές μαθητείας –μὲ πρακτικὴ ἐκπαιδευση στὰ ἐργοστάσια– θὰ πρέπει νὰ ἀποτελέσουν τὸν ἐπικρατέστερο κανόνα.

Γιὰ τὴν ὡρα, εὐχάριστα σημεῖα ἀποτελοῦν τὰ βιβλία τοῦ ‘Ιδρυματος Εὐγενίδη γιὰ τὶς ἐπαγγελματικὲς τεχνικὲς σχολές, ποὺ ἔχουν πιὰ ἐπιβληθῆ, καθὼς καὶ ἡ ἐργασία, ποὺ γίνεται στὸ ‘Υπουργεῖο Παιδείας καὶ στὸ ‘Ιδρυμα Κρατικῶν ‘Υποτροφιῶν, μὲ σκοπὸ νὰ καταρτισθῇ τὸ δυνατὸν γρηγορώτερα τὸ ἀναγκαῖο κατάλληλο ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ γιὰ τὶς σχολές ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως, ποὺ τόσο ἔλειψε ὡς σήμερα.