

Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

‘Υπό τοῦ κ. André MIRAMBEL

‘Εντεταλμένου Καθηγητοῦ εἰς τὴν Σορβόννην

Αἱ «Σπουδαι» εἰνε εὔτυχεῖς παρουσιάζουσαι εἰς τὸ κοινόν των τὸν λαμπρὸν νεοελληνιστῶν καὶ φίλων τῆς Ἑλλάδος κ. André Mirambel, καθηγητὴν τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν, ἐντεταλμένον εἰς τὴν Σορβόννην. Τὸ ἔλληνικὸν κείμενον τοῦ ἄρθρου δίδεται ὡς ἐγράφη ὑπὸ τοῦ κ. Mirambel. Τὸ εἰσαγωγικὸν κατατοπιστικὸν σημείωμα διφεύλεται εἰς τὸν Ἑλληνα Καθηγητὴν τῶν Μαθηματικῶν κ. Νικόλαον Σωτηρόπανην.

A

‘Ο André Mirambel γεννήθηκε στὸ Παρίσι τὸ 1900. Στὰ φοιτητικά του χρόνια, παράλληλα μὲ τὶς λαμπρές πανεπιστημιακές σπουδές, παρακολουθεῖ στὴ Σχολὴ Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν τὰ μαθήματα τῆς νεοελληνικῆς καὶ γίνεται δὲ ἐκλεκτὸς μαθητὴς τοῦ Ψυχάρη. Στὸ 1924, πετυχαίνει μαζὶ μὲ τὴν agrégation* τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Sorbonne καὶ τὸ «δίπλωμα» τῆς νεοελληνικῆς, τῆς Σχολῆς Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν. Διορίζεται ἀμέσως καθηγητὴς στὸ Λύκειο τῆς Reims, ἐνώ σύγχρονα ζητεῖ νὰ μετατεθεῖ στὸ Γαλλικὸν Ἰνστιτούτο τῶν Ἀθηνῶν. Πραγματικά, ἀμέσως τὸν ἐπόμενο χρόνο, πετυχαίνει τὸ διορισμό του στὴν Ἀθήνα, διόπει τρία συνέχεια χρόνια πλαταίνει καὶ βαθαίνει τὶς γνώσεις του στὰ νεοελληνικὰ καὶ μελετᾷ γλωσσολογικὰ τὶς διαλέκτους τῆς Μάνης. ‘Απὸ τὸ 1929 διαδέχεται τὸν Ψυχάρη στὴν Ἰστορικὴ ἔδρα τῆς νεοελληνικῆς στὴ Σχολὴ Α. Γ. Στὰ 1930 ὑποστηρίζει στὴ Sorbonne διδακτορικὴ διατριβὴ γιὰ τὶς διαλέκτους τῆς Μάνης καὶ τιμᾶται μὲ τὸν ἐπίζηλο χαραχτηρισμὸν «très honorable». ‘Απὸ δῶ καὶ πέρα ἡ ἐπιστημονικὴ καριέρα του ἀνοίγεται πλατιὰ καὶ γόνιμη. Στὰ 1931 ἐκλέγεται διοικητὴς τῆς Γλωσσολογικῆς Ἐταιρίας τῆς Γαλλίας καὶ διατρέπει τὴν τιμητικότατη αὐτὴ θέση ὥς τὰ 1953. ‘Απὸ τὸ 1938 τοῦ ἀνατίθεται καὶ ἡ διδασκαλία τῆς νέας ἔλληνικῆς καθὼς καὶ ἡ διεύθυνση τοῦ Νεοελληνικοῦ Ἰνστιτούτου στὴ Sorbonne (ἔδρα ποὺ ὡς τότε κατείχε δὲ Pernot). ‘Η ἀκαταπόνητη καὶ γόνιμη ἐργατικότητὰ του ἐκτιμᾶται παντοῦ καὶ οἱ τιμητικὲς διακρίσεις διαδέχονται ἡ μιὰ τὴν ἄλλη. ‘Ετοι, ἀπὸ τὸ 1948, ἡ Σχολὴ Α. Γ. τοῦ ἀναθέτει τὰ καθήκοντα τοῦ Βοηθοῦ - Διοικητοῦ.

Τὸ Γαλλικὸν Ἰνστιτούτο Ἀθηνῶν χαραχτηρίζει σ’ ἔνα βιογραφικὸ σημείωμα κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπῳ τὸν κ. Mirambel :

«Ἐλληνιστὴς ποὺ σ’ αὐτὸν στηρίζονται οἱ νεοελληνικές σπουδές στὴ Γαλλία, δ Ἀndré Mirambel ἔδειξε πολλὲς φορές, μάλιστα κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο, τὰ αισθήματα τῆς πολὺ βαθιᾶς προσήλωσής του στὴν Ἑλλάδα. Καὶ οἱ παλαιοὶ ἔλληνες μαθητές του, ποὺ παρουσίασαν στὴ Sorbonne τὴ διδακτορικὴ θέση τους μπροστὰ σὲ ἐπιτροπὴ ποὺ συμμετεῖχε κι ἐκεῖνος, γνωρίζουν καλὰ τὶ εἰναι ἵκανός νὰ δώσει ἔνας Δάσκαλος ποὺ δὲ διαχωρίζει ποτὲ τὴ συνείδηση ἀπὸ τὴν Ἐπιστήμην.»

«Οταν λέμε διδασκαλία τῆς νεοελληνικῆς στὴ Σχολὴ Α. Γ. καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Sorbonne δὲν πρέπει νὰ νομίζεται πῶς πρόκειται γιὰ στεγνὴ σπουδὴ τοῦ λεξιλογίου καὶ τῆς γραμματικῆς τῆς γλώσσας μας. Γιὰ τὸν κ. Mirambel, ἡ

* Agrégation : Διαγωνισμὸς ποὺ ἐπιστέψει τὶς πανεπιστημιακές σπουδές μὲ ἐνσωμάτωση στὸ καθηγητικὸ προσωπικὸ τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης.

νέα έλληνική – πού ταυτίζεται μὲ τὴ δημοτικὴ – δέ ζει καὶ δὲ διαμορφώνεται μόνο μέσα στις καθαρὲς διαλέκτους τῶν ἐπαρχιῶν καὶ στοὺς γλωσσικοὺς κυκεδώνες τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων ἀλλὰ προπάντων στὸ λογοτεχνικὸ ἔργο τῶν νεοελλήνων πεζογράφων καὶ ποιητῶν. Γί' αὐτό, πλάι στὶς καθαρὰ γλωσσολογί-κες ἕρευνές του πάνω σὲ ζωντανές διαλέκτους, ὅπως τῆς Μάνης, δόθηκε μὲ ἀγάπη καὶ ζῆλο στὴ μελέτη καὶ τῆς νεώτερης λογοτεχνίας μας καὶ προβάλλει πάντα τὰ ἔργα τῶν πεζογράφων μας καὶ τῶν ποιητῶν μας στοὺς Γάλλους καὶ ἄλλους ξένους μαθητές του, ὅχι ἀπλῶς σάν κείμενα γιὰ γλωσσικὴ ἑξάσκηση ἀλλὰ προπάντων σᾶς λογοτεχνικὰ δημιουργήματα μὲ ἐσωτερικὴ ἀξία. Προκι-σμένος μὲ πλούσια καλλιτεχνικὰ δῶρα (εἰναι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα, λαμπρὸς δεξιο-τέχνης τοῦ βιολιοῦ) ἐπιδιώκει σὲ κάθε εὔκαιρια καὶ μὲ κάθε μέσο πού τοῦ πα-ρέχει ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ φιλολογικὴ δραστηριότητά του νὰ κάνει γνωστὸ στὴ Γαλλία καὶ στὴν Εὐρώπη τὸν νεοελληνικὸ πνευματικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ πολιτισμό. Σὲ σειρὰ ἀπὸ ἄρθρα του καὶ σὲ βιβλία ἔχει ἀσχοληθεῖ εἰδικὰ καὶ ὑπεύθυνο μὲ τὴ λογοτεχνία μας καὶ, πρόσφατα, χάρισε στὸ εὐρωπαϊκὸ ἀναγνωστικὸ κοινό, σὲ γαλλικὴ μετάφραση ἔνα δόλκηρο τόμο μὲ διηγήματα τοῦ Θράσου Καστανάκη * ποὺ ἀπὸ πολλὰ χρόνια συνεργάτης του στὴ Σχολὴ Α.Γ., δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ δουλεύει καὶ νὰ πλουτίζει – ἀξίος κι ἀκούραστος ὀμιλευτῆς τοῦ λόγου – τὴ νεοελ-ληνικὴ πεζογραφία μὲ νουβέλες καὶ μυθιστορήματα, ὅπου ἀνάγλυφη ζωντανεύε-ται ἡ νεοελληνικὴ ζωὴ στὰ μεγάλα κυρίως ἀστικὰ κέντρα. Μὲ τὸν πρόλογο τῆς δωραίας αὐτῆς ἔκδοσης δίνεται ἡ εὐκαιρία στὸν κ. Mirambel νὰ κάνει ἔνα σύν-τομο σκίτσο καὶ μιὰ στοχαστικὴ τοποθεση καὶ προβολὴ τῆς νεοελληνικῆς πεζο-γραφίας καὶ ποίησης μέσα στὴ σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ λογοτεχνία: «Ἐνιαὶ, λέει. σωστὸ νὰ μάθουμε καὶ μεῖς, μὲ τὴ σειρά μας, νὰ ἀναγνωρίζουμε καὶ νὰ ἔκτι-μασε τὴν προσφορὰ τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας στὴν παγκόσμια τέχνη ἔξικειωνό-μενοι μὲ τὴ λογοτεχνία της». Χωρὶς ἄλλο, δ. κ. Mirambel, μὲ τὸν δόλκηρωμένη προσωπικότητά του, τοῦ ἐπιστήμονα καὶ καλλιτέχνη, εἰναι ὁ ἀξιότερος πνευματι-κὸς πρεσβευτὴς τῆς χώρας μας στὴν πρωτεύουσα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης πού λέγεται Παρίσι.

Τὸ κείμενο πού ἀκολουθεῖ είναι διάλεξη τοῦ κ. Mirambel στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτούτο τῆς Ἀθήνας στὶς 21 - 10 - 55. Ἡ μετάφραση ἔχει γίνει ἀπὸ τὸν Ἰδιο, εἰδικὰ γιὰ τὶς «Σπουδές».

ΝΙΚ. Σωτηράκης

Στὰ 1948, τὸ Ἑθνικὸ Τυπογραφεῖο τῆς Γαλλίας δημοσίεψε ἔναν τόμο μὲ τίτλο *'Εκατονπενήνταχρονα τῆς Σχολῆς τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν*, ποὺ ἦταν μιὰ ἐκθεση τῆς ἱστορίας, τῆς διοργάνωσης καὶ τῆς διδασκαλίας τούτης τῆς Σχολῆς. Ὁ τόμος, πού τὸν εἶχε προηγηθεῖ στὰ 1895 ἔνα ἄλλο ἀιδίλιο μὲ τίτλο *'Εκατόχρονα*, ἀνάφερε τὴ γένεση καὶ τὸ ἔργο ἐνὸς ἀπὸ τὰ μεγάλα ἐπιστημονικὰ ἰδρύματα τοῦ Παρισιοῦ (ὅπως τὸ Κολλέγιο τῆς Γαλλίας, ἡ Σχολὴ τῶν Ἀγάτερων Σπουδῶν, ι.π.), πού, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο, διέπονται κατευθεῖαν ἀπὸ τὸ *'Χπουργεῖο* τῆς Παιδείας. Πράγματι, ὁ νόμος τῆς 30ης Μαρτίου 1795 (ἐκριθῶς τοῦ 10ης τοῦ Ζερμιγάλ, τρίτη χρονιά, κατὰ τὸ ἐπαναστατικὸ ἥμερολόγιο), ἰδρυσε «μιὰ δημοσια σχολὴ γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν ζωντανῶν ἀνατολικῶν γλωσσῶν, ποὺ είναι χρήσιμες γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ τὸ ἐμπόριο». Αὐτὴ ἡ ἰδρυση, ποὺ τὴν ἀπε φάσισε ἡ Συμβατικὴ Συγέλευση, μετὰ τὴν ἐκθεση τοῦ Λακανάλ, προέδρου τῆς

* Thrasso Castanakis: «Tasso Tassoulo» et autres Nouvelles. Traduites du grec moderne et présentées par André Mirambel. (Société d'édition «Les belles lettres» Paris 1955 (σελίδες 324).

Ἐπιτροπῆς τῆς Δημόσιας Παιδείας, ηταν τὸ ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν τοῦ Λαγκλές.

^α Απόστρατος ἀξιωματικός, ποὺ τὸν τραβοῦσε ἡ λατρεία τῆς Ἀνατολῆς, είχε ἀπειθύνει στὰ 1790 στὴν Σινέλευση ἔγα διόρμυμα γιὰ «τὴ σημασίᾳ τῶν ἀνατολικῶν γλωσσῶν γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ ἐμπορίου καὶ τὴν πρόσδο τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Ἐπιστημῶν». Τὰ πρῶτα μαθήματα ἔγιναν τὸν Ἰούνιο τοῦ 1796. Ἐγκατατημένη, στὴν ἀρχή, μέσα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, διόπου ἔμεινε ὡς τὰ 1873, ή «Ἐλδικὴ Σχολὴ τῶν ζωντανῶν ἀνατολικῶν γλωσσῶν» («Ἐθνικὴ» ἀπὸ τὰ 1914), μεταφέρθηκε σ' ἔνα κτίριο τοῦ Ναυτικοῦ Μηχανικοῦ, 2, δδὸς ντὲ Λιλ. Ἐκεῖ βρίσκεται ἀκόμη σήμερα· στὸ παλαιὸ κτίριο προστέθηκε τὸ γειτονικὸ (ἀρ. 4) ἔδυ καὶ εἶναι χρόνια περίπου.

Ἡ ἰδρυση μιᾶς Σχολῆς τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν ηταν περίεργο γεγονός στὴ γενικὴ ἴστορία τῆς γαλλικῆς παιδείας, ποὺ ἀπὸ αἰδνες διασιζότανε στὴν παράδοση τοῦ κλασικοῦ ἀνθρωπισμοῦ (κυρίως τῆς λατινικῆς καὶ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς). Ἡταν ἔμως ἡ ἐπανάληψη, μὲ πιὸ συστηματικὴ μορφή, τῶν ἀνατολιστικῶν διδασκαλιῶν πού, κατὰ τὴν παλαιὰ μοναρχία, γνώρισαν μιὰ λίγο πολὺ ἐφήμερη ὑπαρξη στὴ Γαλλία. Π. χ. τὸ «Κολλέγιο τῆς Πόλης», ποὺ λειτούργησε στὸ Παρίσι κατὰ τὸ διάστημα τοῦ 13ου αἰώνα, ἀργότερα ή «Σχολὴ τῶν Νέων Γλωσσομαθῶν», ἰδρυμένη στὰ 1669 ἀπὸ τὸν Κολμπέρ, μαζὶ μὲ τὸ «Ἀρμενικὸ Κολλέγιο τῶν Μεγάλου Λουδοβίκου», ποὺ λειτούργησε ὡς τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα. Ο σκοπός τους ηταν νὰ μορφωθοῦν διερμηνεῖς εἴτε γιὰ τὶς ἐμπορικὲς σχέσεις μὲ τὶς χώρες τῆς Ἐγγύδες Ἀνατολῆς, εἴτε γιὰ τὸ γυρισμὸ τῶν δρθοδόξων στὸν καθολικισμό. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἀποψή, ἀν καὶ δχι παραμελημένη, ἔμεινε πίσω ἀπὸ τὶς πρακτικὲς ἀνάγκες. Ἐπρεπε νὰ δηγεῖ ἡ δάσταξη τῆς 30 Μαρτίου 1795 γιὰ νὰ προστεθεῖ στὴν ὑποχρέωση τῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν νὰ «γγωρίζουν στοὺς μαθητὲς τὶς πολιτικὲς καὶ ἐμπορικὲς σχέσεις ποὺ ἔχουν μὲ τὴ Γαλλικὴ Δημοκρατία οἱ λαοὶ ποὺ μιλοῦν τὶς γλώσσες ποὺ διδάσκουν» (ἄρθρο 3), τὸ χρέος νὰ «συντάσσουν γαλλικὰ τὴ γραμματικὴ αὐτῶν τῶν γλωσσῶν» (ἄρθρο 4ο). Μικρὴ Σχολὴ στὴν ἀρχὴ — ἐπιειδὴ τρεῖς ἔδρες μόγις πρωτοδημιουργήθη· παν (τῆς ἀραβικῆς, τῆς τουρκικῆς, τῆς περσικῆς) κατὰ τὸ πρόγραμμα τῶν μαθημάτων, στὸ πρῶτο ποικιοκόλλημα τῆς Σχολῆς — δὲν ἔπαψε νὰ παίρνει ἔκταση· στὰ 1812 ἰδρύθηκε ἡ ἔδρα τῆς ἀρμενικῆς, στὰ 1819 ἡ ἔδρα τῆς νεοελληνικῆς. Ἐπειτα μπήκαν οἱ ἵνδικες γλώσσες (1830), οἱ γλώσσες τῆς Ἀπωλετικῆς (κινέζικα 1843, μαλαϊκὰ 1844, ιαπωνικὰ καὶ ἀγγαριτικὰ 1868 - 9, σιαμαϊκὰ 1899) οἱ σλαβικὲς γλώσσες (ἢ ρωσικὴ στὰ 1876) η ρουμανικὴ (1888) οἱ ἀφρικανικὲς γλώσσες (1921) οἱ φιλανδούγγρικὲς (1931) κλπ. Λοιπόν, σήμερα, ἀν ἔχει κανεὶς ὑπόψη του, δχι μόνο τὶς τακτικὲς ἔδρες ἀλλὰ καὶ τὰ συμπληρωματικὰ μαθήματα, διαπιστώνει δτὶ στὴ Σχολὴ διδάσκονται σαράντα - δύο γλώσσες. Κατ., ἀν ρεῖσι μιὰ ματιά στὸ γλωσσολογικὸ - χάρτη τῆς γήινης σφαίρας, θὰ δεῖ δτὶ, ἀπὸ τὶς διάφορες γλωσσικὲς οἰκογένειες ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὸν κόσμο, πολὺ λίγες δὲν ἀντιπροσωπεύονται ἀγάμεσσα στὶς γλώσσες ποὺ διδάσκονται στὴ Σχολή. Πράγματι, αὐτὲς οἱ γλώσσες ἀγήκουν στὰ ἱδροευρωπαϊκά, στὰ σημιτικά, στὰ οὐραλο-ἀλταικά, στὰ ἀφρικανικά, στὰ ἱνδονησιακά, στὰ «Ἀπωλετικά», καὶ στὰ ἴδιωματα τῆς Ὡκεανίας.

Πρόσκειται ἔδω, λοιπόν, γιὰ ἔνα πολὺ πλατύ πεδίο ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται μόνο σὲ πραχτικὲς ἀνάγκες (δηλαδὴ σχέσεις τῆς Γαλλίας μὲ τὶς ἀποικίες τῆς ἢ μὲ ἄλλα κράτη τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας), ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπιστημονικὴ περιέργεια. Ὑπάρχει, δημαρχία, κάποια ἀνισότητα δσον ἀφορᾶ τὴν διανομὴ τῶν ἔδρων, εἴτε γιὰ κάθε γλωσσικὴ ὁμάδα, εἴτε γιὰ κάθε γλώσσα, κάποτε.

Ἐτοι, ὑπάρχουν τρεῖς ἔδρες γιὰ τὰ ἀραβικὰ (κλασικά, ἀνατολικὰ καὶ μαροκινὰ) δπου διαπρεπεῖς ἐπιστημονες διαδέχηταιν δὲ ἔνας τὸν ἄλλο (σήμερα ἀκόμη, οἱ ἀραβικὲς σπουδὲς χρωστοῦν τὰ πιὸ σπουδαῖα τους ἀποτελέσματα στους Γάλλους εἰδικούς). Ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν φοιτηῶν τοῦ ρωσικοῦ μαθήματος ἔκανε ἀναγκαῖα τὴν ἔδρυση μιᾶς δεύτερης ἔδρας. Τὸ ἔναντιον, γιὰ τὶς γλώσσες τῆς Ἰνδίας, τῆς μαύρης Ἀφρικῆς, γιὰ τὰ φιλλανδοσυγγρικὰ δὲν ὑπάρχουν παρὰ τρεῖς ἔδρες, ἐνώ θὰ ἐπρεπε νὰ πολλαπλασιάζονται οἱ διδασκαλίες. Π. χ., στὶς Ἰνδίες συνυπάρχουν ἴνδοευρωπαϊκὲς καὶ μὴ ἴνδοευρωπαϊκὲς γλώσσες, καὶ αὐτὸ θὰ δικαιολογοῦται τὴν ἔδρυση τουλάχιστο δύο ἔδρων παραπάνω. Τὸ ἵδιο γιὰ τὸ μεγάλο καὶ ποικίλο ἐπίπεδο τὸν ἀφρικανικὸν γλωσσῶν. Ἡ δνομασία τῆς Σχολῆς μάλιστα (τῶν «Ζωντανῶν ἀνατολικῶν γλωσσῶν») δὲν εἶναι καὶ τόσο κατάλληλη, μὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ποικιλία τῶν μαθημάτων. Εἶναι ἀλλήθεια δι τὸ δρός «Ζωντανὲς γλώσσες» εἶναι σωστός, ἀν καὶ, σὲ μερικὲς ἔδρες, ἡ ἴστορία τῆς γλώσσας ἔχει τὴ θέση τῆς (ἀρχαῖα τουρκικά, ἀρχαῖα δουλγαρικά, κλπ.). Ἄλλὰ πόσο σχετικὸς εἶναι δ δρός «ἀνατολικὲς γλώσσες»! Ἐπειδὴ δὲν καθορίζονται οἱ «ἀνατολικὲς» γλώσσες κατὰ μιὰν ἰδιαιτερη κι ἐνιαία σύσταση, μόνο μιὰ γεωγραφικὴ διανομὴ δικαιολογεῖ — φαίνεται — τὴν δνομασία τους. Τότε, μήπως μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ δι τὸ «ἀνατολικὲς γλώσσες» εἶναι τὰ δερβερικά, τὰ ἀραβικὰ τοῦ Μαρόκου, τὰ τσεχικά, τὰ οδγγρικά, τὰ φιλλανδικά, κτλ.; Μιὰ φορὰ μάλιστα (ἐπό τὰ 1930 ὥς τὰ 1933), διδάχηται στὴ Σχολή τῶν Ἀγατολικῶν Γλωσσῶν τὰ δλλανδικὰ καὶ τὰ ἀγγλικά! Πρέπει νὰ ποῦμε δι τὸ πρόσκειτο τότε μόνο γιὰ διογθητικὰ μαθήματα ποὺ ἐπρεπε νὰ διευκολύνουν τὴν ἀνάγνωση πολλῶν ἔργων σχετικῶν μὲ τὴν Ἰνδία ἢ τὴν Ἰνδονησία, καὶ γραμμένων ἀπὸ Ἀγγλους ἢ Ολλανδούς. Ἐμεινε δηλαδὴ ἡ παλαιὰ δνομασία τῆς Σχολῆς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ δπου δὲν είχε παρὰ τρεῖς ἔδρες γιὰ τὶς γλώσσες τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, καὶ ἀντίθεση μὲ τὶς δυτικὲς γλώσσες. Σήμερα, δ τίτλος τῆς Σχολῆς σημαίνει τὸ μὴ «κλασικό» (κατὰ τὶς γαλλικὲς ἀντιλήψεις) καὶ ἀναφερόμενο στὸν «ἀνατολικό», πελώριο ἐπίπεδο καὶ λίγο ἀσριστο, ἀφοῦ περιέχει τὴν ἴστορία, τὴν ἀρχαιολογία, τὴν ἐπιγραφική, τὴν ἴστορία τῆς τέχνης καὶ τῶν θρησκειῶν, τὴ φιλοσοφία, τὴ λογοτεχνία καὶ τὴ γλωσσολογία, δηλαδὴ πολυάριθμους καὶ διαφορετικοὺς κλάδους, πού, ἔξαλλου, ξαναδρίσκονται καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς σπουδές. Δύσκολο νὰ πεῖ κανεὶς ποιὰ εἶναι ἡ δροθετικὴ γραμμὴ μεταξὺ Δύσης καὶ Ἀγατολής: ἀπόδειξῃ δ ἀραβικὸς κόσμος. Ἀν μιὰ μέρα ἴδρυθει μιὰ ἔδρα τῶν γλωσσῶν ποὺ μιλοῦν οἱ θιαγενεῖς τῆς Ἀμερικῆς, δὲν εἶναι ἀπίθανο πῶς θὰ βρεῖ τὴ θέση τῆς ἀνάμεσα στὶς ἔδρες τῆς Σχολῆς τῶν Ἀγατολικῶν Γλωσσῶν!

Αὐτὴ ἡ Σχολὴ εἶναι συγάμα ἔνα διδασκαλικὸ Κέντρο καὶ ἔνα ἐρευνητικό, τουλάχιστο μιὰ προπαρασκευὴ στὴν ἐπιστημονικὴ ἐρευνα. Ποιά εἶναι ἡ φύση τῆς διδασκαλίας τῆς, ποιὰ ἡ μέθοδος; — Πῶς γίνεται ἡ προπαρασκευὴ στὴν ἐρευνα, καὶ ποιά τὰ ἀποτελέσματα; — Σῳχτὲς τὶς ἐρωτήσεις θὰ προσπαθήσω γὰ ἀπαντή-

σω, ώστε νὰ είναι δ ἀναγνώστης σὲ θέση νὰ καταλάβει ποιός είναι δ ρόλος τῆς Σχολῆς μέσα στή γαλλική ἀνώτερη παιδεία, καὶ ποιά ἡ σημασία τῶν ἀνατολι- στικῶν επουδῶν μέσα στή γαλλική ἐπιστήμη.

B

Ἡ φοίτηση, στή Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν, θέλει τρία χρόνια, καὶ ἡ διδασκαλία είναι θεωρητική καὶ πραχτική, γιατί, κοντά στὰ μαθήματα τοῦ καθηγητῆ, γίνονται ἀσκήσεις ποὺ τὶς διευθύνει ἔνας ὑφηγητής ξένος. Μὲ τὴν πελ- ρα ποὺ ἔχει τῆς γλώσσας του καὶ τῆς χώρας του, βοηθεῖ τὸν καθηγητή. Ἐτοι, διατηρεῖται, στὴν ἐκμάθηση τῆς γλώσσας, δ σύνδεσμος τοῦ «δπτικοῦ» καὶ τοῦ «ἀκουστικοῦ» πρὸς δρέλος τοῦ μαθητῆ ποὺ μαθαίνει νὰ μιλεῖ. Ἀπὸ τὸ δεύ- τερο χρόνο, οἱ ἀσκήσεις γίνονται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴν ἔνη γλώσσα. Σπα- νιώτατα χρησιμοποιεῖται ἡ γαλλική. Ὁ ἀριθμὸς τῶν φοιτητῶν—τώρα είναι πε- ρίπου 1 200 ταχικοὶ μαθητὲς καὶ 700 ὁς 800 ἀκροατὲς (ποὺ δὲν δίγουν ἔξετά- σεις)—πολὺ αὐξήθηκε ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια. Είναι τρεῖς φορὲς πιὸ μεγάλος ἀπὸ δι- τῶν στὰ 1939, δπου ἦδη οἱ φοιτητὲς ἦταν περισσότεροι παρὰ στὰ 1920, διαν- ἔληξε δ πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ὅστόσο, ἡ ἀναλογία τῶν μαθητῶν κατὰ τὶς γλώσσες μένει ἀπάνω κάτω ἡ ἴδια. Ὁ, τι χαραχτηρίζει τὶς διάφορες διδασκα- λίες τῆς Σχολῆς τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν είναι ἡ ἀριθμητικὴ ἀνισότητα τοῦ ἀκροατηρίου. Πότε μιὰ γλώσσα τραβᾶ πολλοὺς φοιτητές, γιὰ διάφορους λόγους, πότε ἀλληγλώσσα παρακολουθεῖται ἀπὸ λίγους. Πριν ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1939, τὰ ρωσικὰ είχαν τοὺς περισσότερους μαθητὲς (τότε, κάθε χρόνο, γράφονταν 30 ὁς 40 πρωτοετεῖς). Ἐπειτα ἔρχονταν τὰ κλασικὰ ἀραβικά, καὶ τὰ κινέζικα. Ὅστερα, τὰ περσικά, τὰ ἀνατολικὰ ἀραβικά, τὰ τουρκικά, τὰ νεοελληνικά, τὰ πολωνικά, κλπ., γιὰ νὰ καταταλάξουμε στὰ μαθήματα ποὺ τὰ παρακολουθοῦ- σαν μόνο δυὸ τρεῖς φοιτητές. Σήμερα, οἱ ἀναλογίες σχεδὸν δὲν ἀλλαζαν· πρωτα τὰ ρωσικὰ μὲ 300 πρωτοετεῖς, τὰ κλασικὰ ἀραβικά ἐπειτα μὲ 80, τὰ κινέζικα μὲ 60. Ὅσο γιὰ τὰ νεοελληνικά, ὁ ἀριθμὸς τῶν πρωτοετῶν ἀνέρχεται σὲ 30 ὁς 40 κάθε χρόνο.

“Οτι κι ἀν είναι ἡ γλώσσα, τὸ καταστατικὸ τῆς Σχολῆς, ποὺ κάγει ὑπο- χρεωτικὴ τὴ φοίτηση, ἐπιβάλλει κάθε χρόνο μιὰ γραπτὴ καὶ προφορικὴ ἔξεταση στοὺς μαθητές. Ὅστερα ἀπὸ τὰ τρία προβλεπόμενα χρόνια, ἡ ἐπιτυχία στὴν τε- λευταία ἔξεταση δίνει τὸ «Διπλωμα τῆς Σχολῆς τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν».

Οἱ διδασκόμενες γλώσσες στή Σχολὴ διαιροῦνται σὲ τρία τμῆματα (κατὰ τὰ προγράμματα ποὺ φέρνουν τὰ τοιχονολόγιματα): 1ο) Ἀνατολικὴ Εὐρώπη (δη- λαδὴ γλώσσες τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, τῆς Βαλκανικῆς, ρωσικὰ καὶ ἀρμενικά), 2ο) Ἐγγύς Ἀνατολὴ (δηλαδὴ οἱ μουσουλμανικὲς γλώσσες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, τὰ αἰθιοπικά, οἱ ἀφρικανικὲς γλώσσες), 3ο) Ἀπω Ἀνατολή, Ἰνδία καὶ Ὡκεανία. Πρόκειται γιὰ μιὰ βολικὴ διαιρεση, μισογεωγραφική, μισο- ιστορική, δηλαδὴ βασισμένη στὴ διανομὴ τῶν γλωσσῶν ἀπάνω στὴν οἰκουμένη ὡς καὶ στὴ γλωσσολογικὴ συγγένεια καὶ στοὺς τύπους πολιτισμῶν. Διαιρεση σχετική, ἵσως καὶ αὐθαίρετη, γιατί, π.χ., οἱ Ἰνδικὲς γλώσσες ἀναφέρονται σὲ τρεῖς γλωσ- σικὲς οἰκογένειες, τὴν Ἰνδοευρωπαϊκή, τὴ δραβιδιανική, τὴ μούντα. Ἀπὸ τὴ γεωγραφικὴ ἀποψη, ἡ διαιρεση είναι καθαρή· ἡ πρώτη δρισκεται στὰ βοριγὰ μέ-

ρη τῇ: Ἰγδιάς, ή δεύτερη (μὲ τὸ ταμούλ πρὸ πάντων) στὸ ἡπειρωτικὸ μέρος τοῦ Νησικάν, ή τρίτη περιορίζεται σὲ σκόρπια νησάκια κατὰ τὰ βορειαὶ σύνορα. Ἀλλά, δοσὶ τοὺς πολιτισμούς, μέσα στὸν ἴνδοευρωπαϊκὸ κλάδο, τὰ ἴνδοστανικὰ εἰναι τὸ ἴδιωμα τῶν ἴνδουστῶν, ἐνώ τὸ εὑρητὸ εἰναι τὸ ἴδιωμα τῶν μουσουλμάνων.

Οἱ κυρίως γλωσσολογικὲς διδασκαλίες τῆς Σχολῆς τῶν Ἀγατολικῶν Γλωσσῶν συμπληρώνονται μὲ μαθήματα γιὰ τὴ Γεωγραφία, τὴν Ἰστορία καὶ τὸν Θεσμοὺς τῶν Λαδῶν, κατὰ τὰ τρία γλωσσικὰ τμῆματα. Ετσι, ἡ μελέτη τῶν γλωσσῶν τοποθετεῖται μέσα στὴ μελέτη τοῦ περιβάλλοντος δπου μιλούνται οἱ γλωσσες. Γιὰ νὰ ἐπαναλάβουμε τὸν περίφημο νόμο ποὺ διατύπωσε διεγάλος γλωσσολόγος Φερδιγάνδος ντὲ Σωσσούρ, στὴ γλώσσα τὸ «σηματιγον» —δηλαδὴ τὰ σημεῖα ποὺ τὸ αὐγολό τους ἀποτελεῖ τὴ γλώσσα—εἴναι στενὰ καὶ διαρκῶς δεμένο μὲ τὸ «σηματιγόμενο» —δηλαδὴ τὸ ἀντικείμενο ποὺ πρόκειται νὰ καθορίζεται. Είναι φανερὸ πῶς ἡ γλώσσα καθαυτὸ δὲν ὑπάρχει. Δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπικοινωνήσει τὴ σκέψη του μὲ τὰ φωνητικά, μορφολογικά, λεξικολογικὰ καὶ φρασσολογικὰ μέσα. Ἡ γλώσσα δὲν εἴναι αἰτία, εἴναι συνέπεια. Περιέχει δυὸ λειτουργίες ἀχώριστες: τὴν ἔκφραση ἡ διατύπωση, τὴν ἐπικοινωνία ἡ ἀνταλλαγή. Ἡ διαρέξη τῆς γλώσσας προϋποθέτει ψυχολογικές καὶ κοινωνικές συνθῆκες, ποὺ διεγάλογος πρέπει νὰ τις ἔχει ὑπόψη του, καὶ ποὺ τις ἀνακαλύπτει πίσω ἀπὸ τὴ γλώσσα τὴν ἴδια.

Γ

Ἡ Σχολὴ τῶν Ἀγατολικῶν Γλωσσῶν ἔχει δυὸ σκοπούς, ποὺ ἀνταποκρίνονται στὴ φύση τῆς διδασκαλίας της: 1ο) μορφώνει διερμηνεῖς, 2ο) μορφώνει ἐπιστήμονες, εἰδικοὺς τῶν ἀνατολιστικῶν σπουδῶν. Πράγματι, ἡ διδαχτικὴ μέθοδος είναι ἡ ἴδια σὲ κάθε περίπτωση, —μόνο οἱ διαφορὲς προκύπτουν ἀπὸ τις σταδιοδρομίες ποὺ προτιμούν οἱ νέοι, μιὰ καὶ ἀποφεύγεται.

Ἡ διερμηνεία, ὡς ἐπάγγελμα, ἀπαιτεῖται πολλὲς φορὲς ἀπὸ τις ἀνάγκες τῆς ἴδιωτικῆς ἐνέργειας, ἡ, δπως λένε, τοῦ ἴδιωτικοῦ τομέα, δηλαδὴ τοῦ Ἐμπορίου, τῆς Βιομηχανίας, τῆς Τράπεζας, κλπ., στὶς συγαλλαγές μὲ τοὺς ἔνοντας (ἐξαγωγὴ, δισοδηλψία)—ἔπειτα ἀπαιτεῖται ἀπὸ τις ἀνάγκες τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν διοικήσεων τοῦ Γαλλικοῦ Κράτους (δηλαδὴ τῶν Ὑπουργείων τῶν Ἐσωτερικῶν, τῶν Ἐμπορικῶν, τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τῆς ὑπερπόντιας Γαλλίας, τῆς Παιδείας, τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τῆς Ὑγιεινῆς, τῆς Ἐργασίας) στὶς θέσεις συντακτῶν, στὰ διάφορα τμῆματα τῆς ἀποικιακῆς διοικήσεως στὴν Ἀφρική, στὴν Ἐθνικὴ Ραδιοφωνία, στὰ Γραφεῖα τοῦ Τύπου, στὶς δημόσιες Βιβλιοθήκες, στὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο, στὴ δημόσια διδασκαλία (ἴδιως γιὰ τὰ ἀραβικὰ καὶ τὰ ρωσικά, ποὺ μαθαίνονται τώρα στὰ γυμνάσια). Μά, πρὸ πάντων, ἡ διερμηνεία χρησιμοποιεῖται στὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν ποὺ διοργάνωσε (διατάξεις τῆς 11ης Ὁκτωβρίου 1946 καὶ 21ης Ιανουαρίου 1954) τὸ τμῆμα τῶν «Γραμματέων τῆς Ἀγατολῆς», ἀναγενόντας καὶ προσαρμόζοντας στὶς σημερινὲς συνθῆκες τὸ σῶμα τῶν παλαιῶν διερμηνέων. Οἱ ὑποψήφιοι, μορφωμένοι ἀποκλειστικὰ στὴ Σχολὴ τῶν Ἀγατολικῶν Γλωσσῶν, ἀποστέλλονται δόκιμοι ἔξω, καὶ, στὴν ἐπιστροφὴ τους, καταθέτουν μιὰ μελέτη ποὺ ἔξειδεται, καὶ ποὺ ἀναφέρεται σ' ἕνα θέμα

σχετικό μὲ μιὰ χώρα ποὺ ἀνήκει σ^ο ἔνα ἀπὸ τὰ τρία τμῆματα ποὺ διάλεξαν.

Ἡ μόρφωση ἐπιστημόνων είναι ἔξισου δ σκοπὸς τῆς Σχολῆς. Ἀπὸ τοὺς διάφορους κλάδους ποὺ περιέχουν οἱ ἀνατολιστικὲς σπουδές, ἡ γλωσσολογικὴ ἀποψῆ φαίνεται ἡ πιὸ σπουδαῖα. Ὁμως ἡ μύηση στοὺς ἄλλους κλάδους γίνεται στὴ Σχολή, καὶ, πολλὲς φορές, συνδυάζεται μὲ τὰ μαθήματα τοῦ Κολλεγίου τῆς Γαλλίας, τῆς Σορβόνης, τῆς Σχολῆς τῶν Ἀνωτέρων Σπουδῶν, τῆς Σχολῆς τοῦ Λούδρου (Ιστορία τῆς τέχνης καὶ ἀρχαιολογία) καὶ, ἐνδεχομένως, μὲ τὰ μαθήματα τῆς ιδιωτικῆς (δηλαδὴ δχι κρατικῆς) ἀνώτερης παιδείας,—ὅπως είναι τὸ Καθολικὸ Ιγντιτοῦτο, τὸ Ιγντιτοῦτο Ὅρθροδοξῆς Θεολογίας, ἡ Σχολὴ τῆς Διαμαρτυρόμενης Θεολογίας, ἡ Ιστοριλιτικὴ Σχολὴ τῆς Γαλλίας, δπου οἱ σπουδές θρησκευτικῆς ἔξηγησης βασίζονται στὴν ἀνατολικὴ φιλολογία. Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὴ Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν, ἡ ἐπιστημονικὴ ἐργασία (μόρφωση καὶ ἔρευνα) ἐκδηλώνεται μὲ: 1ο) τὴ διδασκαλία καὶ τὶς μεθόδους τῆς, 2ο) τὰ ἀναγνώσματα καὶ τὶς συμβουλεύσεις στὴ διελιθήνη τῆς Σχολῆς, 3ο) τὰ δημοσιεύματα τῆς Σχολῆς, 4ο) τὶς πρακτικὲς ἐργασίες (δηλαδὴ ἐργαστηριακὲς ἀσκήσεις, κέντρα εἰδικῶν σπουδῶν, διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές, κλπ.) Πρόκειται λοιπὸν γιὰ μιὰ Ἀνώτερη Σχολὴ Ἀνατολιστικῶν Σπουδῶν, ποὺ ἡ δράση τῆς ξαπλώνεται διολένα ἀλλὰ ποὺ ἡ γλωσσολογικὴ ἐπιστήμη τῆς δίνει ἔνδινητα.

1ο) Στὴν ἔκμαθηση τῶν ξένων γλωσσῶν, ὑπάρχουν πολλὲς μέθοδοι: στὴ μέση παιδεία, π.χ., δὲν είναι οἱ δύεις μὲ τὴ Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν, πού, ἐξάλλου, δὲ μεταχειρίζεται τὴ μέθοδος τῆς ἀμετάβλητης. Ἐπειδὴ στηρίζεται στὴ γλωσσολογία —μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ νέες ἐπιστῆμες, ποὺ ἀνανεώνεται κάθε τόσο— παίρνει ὑπόψη τῆς τὰ ἀπότελέσματα τῶν ἔρευνῶν καὶ τὶς διάφορες ἀπόψεις τῆς γλώσσας ποὺ ἀνακαλύπτονται. «Γλωσσολογικὴ Σχολὴ», εἰπε, γιὰ νὰ χαραχτηρίσει τὴ Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν ἔνας παλαιὸς διευθυντής τῆς. Μ' δλη τὴ σημασία ποὺ πήραν τὰ μαθήματα πολιτισμοῦ, ἡ δυναμασία ἔχει πάντα τὴν ἀξία τῆς. Τὸ ἀπόδειχνει ἡ δημιουργία, ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια, μιᾶς «Γλωσσολογικῆς Προπαιδευτικῆς», χάρη στὴν πρωτοβουλία μερικῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς. Μὲ τὸν τίτλο «Μαθήματα τῶν τοπικῶν γλωσσῶν», γίνονται μαθήματα γιὰ νὰ γνωρίσουν τὶς γλωσσολογικὲς μεθόδους πρῶτα νέοι ἀκροατές, θιαγενεῖς ἀπὸ τὴν Ἀφρική, ποὺ ἔρχονται στὸ Παρίσι γιὰ σπουδές, καὶ είναι μορφωμένοι ώστε νὰ μπορέσουν νὰ ἔρευνήσουν τὰ δικὰ τους ίδιωματα, δμα θὰ ἐπιστρέψουν στὸν τόπο τους. Ἐπειτα ἀπευθύνονται τὰ μαθήματα στοὺς φοιτητὲς τῆς Σχολῆς, ἀπὸ τὴν πρώτη χρονιά, δηλαδὴ δταν, μετὰ τὸ Γυμνάσιο, ἔρχονται σ^ο ἐπαφὴ μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἀνώτερης Παιδείας. Ὁ σκοπὸς τῶν μαθημάτων είναι ἡ ἔξηγηση τῆς γλωσσολογικῆς μεθοδολογίας, καὶ ἡ ἔκθεση τῆς ἔξελιξης καὶ τῶν ἀπότελεσμάτων τῆς σημερινῆς γλωσσολογίας κατὰ τοὺς κυριότερους κλάδους τῆς, δηλαδὴ Γενικὴ Γλωσσολογία, Ιστορικὴ Γλωσσολογία, Φωνητική, Φωνολογία, Διαλεκτολογία, Λεξικολογία. Ἡ ἀπόχτηση τῶν οὖσαστικῶν γνωρισμάτων, τῶν δασικῶν φαινομένων, είναι ἀναγκαῖα, δποια κι ἀν είναι ἡ γλώσσα ποὺ μαθαίνεις.

Πρωτότυπη είναι, ἀλήθεια, ἡ διδασκαλία στὴ Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν, γιατί, ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἡ δράση τῆς είναι ἐπιστημονική. Τὰ γραμματικὰ φαινόμενα δὲν ἔκθετονται κατὰ κανόνες ἀλλὰ κατὰ τὴν ιστορικὴ πραγματικότητα, ποὺ καταστάλαξε στὴ σημερινή κατάσταση. Πρόκειται γιὰ μιὰ «γλωσσολογι-

κή παιδαγωγία», σχεδόν μοναδική στη γαλλική παιδεία, δύος ή έκμαθηση των γλωσσών, πολλές φορές, έπηρεςάσται από τὴν παλαιὰ σχολαστικὴ γραμματική.¹ Εδώ θὰ θυμίσω δτὶς στὴν Ἑλλάδα δ. κ. Τριανταφυλλίδης κατάβαλε προσπάθειες γιὰ νὰ βασίσει τὴν ἐκμάθηση τῆς μητρικῆς γλώσσας, στὰ σχολεῖα καὶ στὰ γυμνά-σια, ἀπάνω στὴ γλωσσολογικὴ μέθοδο. Νὰ μελετᾶ κανεὶς τὴ γλώσσα ξεκινώντας ἀπὸ τὸν καταρτισμὸν τῆς, γιὰ νὰ τὴν ἀνάγει στὴν ἴστορ.κή τῆς πηγή, αὐτὴ εἶγαι, φαίνεται, η ἀρχὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκμάθησης μιὰς γλώσσας. Στὴ Γαλλίᾳ, ἔγι-νε η προσαρμογή τῆς στὶς Ἀνατολικὲς Γλώσσες, ἀφοῦ οἱ ἀνατολιστικὲς σπουδὲς συγαντήθηκαν μὲ τὴ Γλωσσολογία ποὺ προσδιόρισε, κατὰ μεγάλο μέρος, τὴν ἔξ-λιξή τους.

Κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἰδρυσής της, η Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσ-σῶν περιεῖχε πρὸ πάντων φιλολόγους καὶ ὅχι γλωσσολόγους, η πολὺ λίγους. Ἔτοι, δ. Δαγκλές, δ. πρῶτος καθηγητὴς τῆς περιστικῆς καὶ οἱ διάδοχοι του: οἱ Κα-τρεμέρ καὶ δ. Σεφέρ, δ. Ντὲ Σασύ, καθηγητὴς τῆς ἀραβικῆς, δ. Ντ^ο "Ανς ντὲ Βιλ-λούαζόν, δ. Χάζ, δ. Μπρυνὲ ντὲ Πρέλ καὶ δ. Μιλλέρ, καθηγητὲς τῆς νεοελληνικῆς, εἶναι γνωστοὶ διὰ φιλόλογοι μὲ τὶς πολλές τους ἐκδόσεις καιμένων. Η Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν ἔγινε «γλωσσολογική» μὲ τὴν ἐπίδραση δύο καθηγητῶν: τοῦ Μεγιέ, ποὺ διδαξε τὰ ἀρμενικὰ ἀπὸ τὰ 1902 ὡς τὰ 1906, καὶ τοῦ Μπουα-γιέ, ποὺ διδαξε τὰ ρωσικὰ καὶ διεύθυνε τὴ Σχολὴ ἀπὸ τὰ 1908 ὡς τὰ 1937. Ο πρῶτος εἶγαι διὰ πιὸ λαμπρὸς ἀγνιτορός περισσωπο, τῆς συγκριτικῆς γραμματικῆς καὶ τῆς γλωσσολογίας, ποὺ εἰσήγαγε τὶς μεθόδους τῆς στὴ διδασκαλία τῆς Σχολῆς. Ο δεύτερος προσάρμοσε στὴ μελέτη τῶν σλαβικῶν γλωσσῶν, ίδιωτερα τῆς ρωσικῆς, τὴν ἀκριβολογία τῶν νόμων ποὺ οἱ γλωσσολόγοι ἀνακάλυψαν σὲ ἄλλους κλάδους. Ἀν δημως, ἀπὸ τότε, γενικεύτηκε στὴ Σχολὴ η ἀρχὴ τῆς μελέτης κατὰ τὴ γλωσσολογικὴ μέθοδο, δὲν καταστάλαξε σ' ἔγαν αὐτοματισμὸν στὴν ἐκμάθηση κάθε γλώσσας. Πρῶτα, η φύση τῆς γλώσσας καθορίζει καὶ ἐπιβάλλει τὴ μέθοδο. Π.χ., ὑπάρχουν διαφορὲς μεταξὺ τῶν γλωσσῶν πολιτισμοῦ (δημως εἶναι η ρωσι-κή, η ρουμανική, η οὐγγρική, η περσική, η ἐλληνική, κλπ., ποὺ ἔχουν μιὰ λογο-τεχνία), καὶ τῶν ίδιωματικῶν γλωσσῶν, δημως εἶγαι οἱ ἀφρικανικές, τὰ βερβερικά, τὰ ὥκεανικά, κλπ., ποὺ ἀξίζουν πολὺ ἀπὸ τὴν καθαυτὸ γλωσσολογικὴ ἀποφή, μὰ πού, διο γιὰ τὰ δημητουργήματα τοῦ πνεύματος, περιορίζονται στὴ λαογραφία. Μπορεῖ κανεὶς νὰ μελετήσει μιὰ κοινὴ γλώσσα (π.χ. ἐλληνικά, ρουμανικά, κλπ.) κοντὰ στὰ ίδιωματά τῆς (εἴτε χωρίζει τὴ μιὰ μελέτη ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἴτε συγκρί-νει τὴν κοινὴ γλώσσα μὲ τὰ ίδιωματα), ἀλλά, διο γιὰ τὰ βερβερικά, εἶγαι ἀνάγ-κη, ἐλλειψει μιὰς κοινῆς γλώσσας, νὰ διαλέξει κανεὶς ἀνάμεσα στὶς ίδιωματικὲς διμάδες ποὺ θέλει νὰ περιγράψει. Ἐπίσης, τὰ κλασικὰ ἀραβικὰ (λογοτεχνικὴ γλώσσα), ποὺ κάνουν τὴ μουσουλμανικὴ ἔνστητα, δὲ διδάσκονται δημως τὰ ίδιωμα-τικὰ ἀραβικὰ (τοῦ Μαρόκου, τῆς Αιγύπτου, τῆς Συρίας, κλπ.). Τὰ κλασικὰ ἀρμενικὰ παρουσιάζουν μιὰν ἔνστητα ποὺ ἀνήκει στὴν περαομένη ἐποχή, μὰ ποὺ σήμερα καταστράφηκε ἀπὸ τὸ σχηματισμὸ δύο ίδιωματικῶν διμάδων, τῆς δυτικῆς καὶ τῆς ἀνατολικῆς. Τέλος, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ διδάσκει μὲ τὸν ίδιο τρόπο μιὰ γλώσσα ποὺ παρουσιάζει κάποιαν ἔνστητα (τὰ πολωνικά, τὰ τσεχικά, τὰ ρουμα-νικά) καὶ μιὰ γλώσσα δημως τὰ ἐλληνικά, δημως τὸ «γλωσσικό ζήτημα» ἔγαντινει τὴν καθαρεύουσα στὴ δημοτική, ωτε, μ^ο δλεις τὶς σχέσεις καὶ τὶς ἐπαφές,

νά έχουμε δυσδ γλωσσες, πού διαφέρουν κατά τό γ καταρτισμό τους.

Έξω από τη φύση τής γλώσσας, πού έπιφέρει ποικιλία στή διδαχτική μέθοδο, οι τάσεις τοῦ καθηγητῆ συντελοῦν γὰ ἐπιφέρουν κι αὐτές ἀλλογ ποικιλία. Οι γάλλοι γλωσσολόγοι ἀντιπροσωπεύουν δι καθένας, κατά τίς προτιμήσεις του και τίς ἔρευνές του, τὰ διάφορα ρεύματα πού παρατηροῦνται στήν τωρινή γλωσσολογία καὶ, πού ἔδιναν ἀφορμή σὲ σπουδαῖα δημοσιεύματα. Τίς παλαιές ἀντιλήψεις (ἰστορική, συγκριτική, κλπ.), πού, γεννημένες ἀπό τίς ἰδέες τοῦ 19ου αιώνα, ἀγαγνώριζαν γιὰ γενικὸ νόμο τῶν φαινομένων τὴν ἔξτιλεή τους μέσα στὸ χρόνο, τίς διαδέχτηκαν τώρα ἀλλες, δπως, π. χ., ἡ «φωνολογία», ἡ «τρούκτουραλισμός», ἡ «συνταγματισμός», ἡ «ὑφολογία». «Φωνολογία» λέγεται ἡ μελέτη τῶν φθόγγων δισ έχουν ἔνα λειτουργικὸ ρόλο στή γλώσσα, γιατὶ διαφοροποιοῦν τίς λέξεις. Σύσταση και χαραχτηριστικὰ τῶν φθόγγων, συστηματική τους συγκρότηση, οὐσία τῶν ἐναντιώσεων τους, διανομὴ και θέση τους στίς λέξεις, συχνότητά τους κι ἀπόδοση ἡ χρησιμοποίησή τους, αὐτὰ εἶναι τὰ κυριότερα προβλήματα πού δέξει και προσπαθεῖ νὰ λύσει ἡ φωνολογία. «Στρουκτουραλισμό» θὰ πούμε τὸ σύνολο τῶν θεωριῶν πού ἔχεται τὸν καταρτισμὸ τῆς γλώσσας ξῶ ἀπό κάθε ἴστορική ἀποψη. Τὸν ἀντιπροσωπεύουν διάφορες σχολές στήν Ἀμερική, στή Σκανδιναβία (κυρίως στή Δανία) και στή Γαλλία. «Καταρτισμός» ἡ «σύσταση» λέγεται τὸ σύνολο ἢ ἡ συναρμολόγηση τῶν στοιχείων σ' ἔνα σύστημα. Γενικά, ἡ γαλλική ἀντίληψη συνδέει τὸ γλωσσικὸ σύστημα μὲ τὴ σκέψη και τὸ περιβάλλον (ἡ γλώσσα εἶναι συνάμα ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία), ἐνώ οἱ Δανοὶ θεωροῦν τὴ γλωσσολογική μορφὴ ἀνεξάρτητα ἀπό τὴν οὐσία διου ἐκδηλώνεται και μόνο ἀπό τὴν ἀποψη τῆς λειτουργίας. Ἡ ἀμερικανική σχολὴ δὲν παίρνει ὑπόψη της τὴ γλωσσολογική λειτουργία παρὰ έξω ἀπό κάθε φωνητική ἡ σημασιολογία. «Συνταγματισμός» εἶναι ἡ μελέτη τῶν διάφορων σχέσεων πού ἀποτελοῦν τὴν πρόταση ἢ τὴ φράση. Φτάνει νὰ υπάρχει μιὰ σχέση ἀνάμεσα σὲ δυσδ δροῦς μὲ λειτουργική ἀξία γιὰ νὰ εἶναι «συνταγματική», δηλαδὴ ἵκανη νὰ ἐκφράσει, τουλάχιστο, μιὰ ἀπό τίς συνθήκες τοῦ λόγου (ὑποκείμενο και ἀντικείμενο, χαραχτηριστικὸ και χαραχτηριζόμενο, περιστάσεις ἢ τροποποιήσεις τῆς πράξης, κλπ.). Τέλος, ἡ «ὑφολογία», ἀλλοτε παραμερισμένη ἡ χωρισμένη ἀπό τὴ γλωσσολογία, τώρα γίνεται παράρτημά της, και προσπαθεῖ νὰ ἀνακαλύπτει τοὺς νόμους τῆς λογοτεχνικῆς ἐκφρασης, τὴν τυπολογία τῶν μέσων, τῶν συνδυασμῶν τους. «Ἔτσι βλέπει κανεὶς πόσο ἡ διδασκαλία τῶν ἀνατολικῶν γλωσσῶν μπορεῖ νὰ πλουταῖει. Σεις γραμματικὲς περιγραφὲς προσθέτονται καινούριες βλέψεις γιὰ τὸν καταρτισμὸ τῆς φράσης, γιὰ τὴ φωνητικὴ ποικιλία και τοὺς έκαστοὺς φθόγγους, γιὰ τὴν αισθητικὴ τῆς γλώσσας, κλπ.

Ο μεγάλος ἀριθμὸς τῶν γλωσσῶν πού διδάσκονται στή Σχολὴ ἐπιτρέπει μιὰ μεγαλύτερη προσαρμογὴ τῶν καινούριων θεωριῶν, πού ἡ ἀξία τους δοκιμάζεται διοσένα και περισσότερο, και μπορεῖ καμιὰ φορὰ νὰ ἀνακαλύψει ἀνυποψίατα φαινόμενα.

20) Πολὺ σπουδαῖα ἡ Βιβλιοθήκη, και μεγάλος δ ρόλος της στή ζωὴ τῆς Σχολῆς τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν και στή λειτουργία κάθε διδασκαλίας. Ὁταν ἐδρύθηκε ἡ Σχολή, καμιὰ βιβλιοθήκη δὲν προβλεπόταν, και δσα χρόνια εἶχε ἡ Σχολὴ τὴν έδρα της μέσα στήν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, οἱ διευθυντές της, ἀπό τὸν

Λαγκλές ώς τόν Ρεγώ, άνάλαβαν μαζί τη διεύθυνση του τμήματος των χειρογράφων. Μόνο στά 1867, δταν διεφέρει διορίστηκε διευθυντής, μιά ειδική βιβλιοθήκη έδρυθηκε, και αυτό έγινε γιατί, στά 1873, ζπρεπε να μεταφερθεί ή Σχολή στά κτίρια που κατέχει σήμερα.

Ο όριθμός των βιβλίων, πού στά 1867 περιοριζόταν στους 300 τόμους για τις δημερες άναγκες της διδασκαλίας, περγούσε τους 3 000 στά 1873, έποχη διπου έδρυθηκε ή πρώτη θέση διεύθυντης, πού την κατείχε δ Καρριέρ ώς τά 1881 δταν διορίστηκε καθηγητής της άρμενικής. Σήμερα, ή Βιβλιοθήκη των Ανατολικών Γλωσσών περιέχει τουλάχιστο 150 000 τόμους, 30 000 διάφορα έγγραφα, 1 000 περίπου χειρόγραφα, και 3 000 περιοδικά κι έπιθεωρήσεις.

Αποτελείται, δσο γιά τά διδιλία, από ακηροδοτήματα, δώρα, αποχήματα στή Γαλλία και ξώ, και, δσο γιά τά περιοδικά, από συνδρομές. Π. χ. στά 1874 ή Βιβλιοθήκη της Σχολής των νέων γλωσσομαθών προστέθηκε, με τους 600 τόμους της, στή Βιβλιοθήκη της Σχολής των Ανατολικών Γλωσσών. Στά 1875, δαν πέθανε ο Μπρυνέ ντε Πρέλ, καθηγητής της νεοελληνικής, άφησε στή Σχολή περιστερους από 1 600 τόμους, σπάνιους και μεγάλης άξιας. Όσον καιρό δέμεινε διευθυντής δ Σεφέρ αποτάνθηκε στις ξένες κυβερνήσεις· έτσι, στά 1872, οι κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και της Κίνας έστειλαν δημοσιεύματα, είτε γιά δώρο είτε γιά άνταλλαγή με γαλλικά έργα.

Ο ίδιος πήγε στή Βιβλινη, στή Ρωσσία, στό Κάιρο, γιά να αποχήμει άνατολικά βιβλία. Όταν πέθανε, στά 1898, ή Σχολή είχε 50 000 τόμους, με πλούσιες συλλογές γιά την άραβική γλώσσα, την περσική, την τουρκική, την ιαπωνική και την κινέζικη, στή διάθεση των λόγιων άναγνωστών. Ή πολύχρονη διεύθυνση του Μπουαγέ (1908 ώς 1937) πολύ ωφέλησε τή Βιβλιοθήκη· άγορά και έγκατάσταση κτιρίων, απόκτηση καινούριων διδιλίων (σλαβικών και ουγγρικών), έπειταργασία των καταλόγων, διορισμός ειδικού προσωπικού, είναι τά αποτελέσματα της δράσης του. Άπο τά 1930, προστέθηκε ένα Βυζαντινό Ινστιτούτο, πού δημιουργήθηκε από ένα σοφό Αμερικανό, τόν Οδιτμορ, πρώην έφορο του Μουσείου του Χάρρερτ. Τό διδιλία πού διαθέτει είναι 20 000, σχετικά με τήν έστορία της τέχνης και την άρχαιολογία της έγγυς Αγατολής. Τό Ινστιτούτο δημοσιεύει ένα Δελτίο, από τά 1946. Ή Βιβλιοθήκη της Σχολής των Ανατολικών Γλωσσών είναι, έτσι, πλούσια έφοδιασμένη, και έπετρεψε μερικές έπιστημονικές έργασίες — ίδιως στό έπιπεδο των σλαβικών σπουδών — πού τιμούν τή γαλλική έπιστημη.

30) Εξω από τή διδασκαλία, ή Σχολή έχει τό χρέος να δημοσιεύει γραμματικές κι έγχειριδια, λεξικά και φιλολογικά ή γλωσσολογικά έργα. Αύτό τό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε, συνολικά, άν και άνισα, γιατί οι προσπάθειες δεν ήταν πάντα συστηματικές. Ένας πρώτος κύκλος δημοσιεύμάτων άρχιζει στά πρώτα χρόνια της Σχολής και λήγει στά 1875. Τόν χαραχτηρίζει ή έκδοση διάφορων γραμματικών, σύμφωνα, τό είδαμε, με τήν έδρυταική διάταξη της Σχολής. Π. χ. είναι ή γραμματική της άραβικής από τόν Σασδ (1810), της άρμενικής από τόν Σιρμπιέ (1823), της τουρκικής από τόν Ζωμπέρ (1823), τά στοιχεῖα της ίνδοστανικής από τόν Γκαρασέν ντε Τασδ (1829), κλπ. Αργότερα, σύμφωνα με μιά διάταξη της 22 Μαΐου 1838, δημιουργήθηκε μιά συλλογή άνατολικών χρηστομα-

Θειών, πού δ πρώτος τόμος της είναι οι ἐκλεκτὲς σελίδες του μυθιστορήματος του Ἀντράδος ἀπό τὸν Κωστέαν γνὲ Περσεβάλλ (ἀραβικὸν κείμενο μὲ σχόλια). Ἡ συλλογὴ περιέχει 19 τόμους, καὶ τὴν συμπλήρωσε ἀλλή μιὰ σειρὰ μὲ 21 διδαχτικὰ ἔργα. Ἀπὸ τὰ 1875, τὰ δημοσιεύματα τῆς Σχολῆς συμμαζεύτηκαν σὲ ἔξι σειρὲς μεγάλου σχήματος καὶ ἐπιστημονικοῦ χαραχτήρα (20 τόμοι γιὰ τὶς δύο πρώτες, 21 γιὰ τὴν τρίτη, 23 γιὰ τὴν τέταρτη, 11 γιὰ τὴν πέμπτη, 6 γιὰ τὴν ἔχτη). Ἡ ἀνέδοτα κείμενα, μεταφράσεις, σχόλια, πρωτότυπες μελέτες, μαρτυρῶν τὴν δραστηριότητα τῶν σοφῶν ποὺ ἀδιάκοπα διαμοιράστηκαν μεταξὺ τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς παραγωγῆς. Σημειωτέον διτ., μέσα σ' αὐτὴ τῇ συλλογῇ, δημοσιεύτηκαν πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Λεγκράν, ποὺ δίδαξε τὰ νεοελληνικὰ ἀπὸ τὰ 1887 ὥς τὸ 1904, καὶ ποὺ εἶναι πολὺ γνωστὸς στοὺς νεοελληνιστὲς τῆς Εὐρώπης καὶ τοὺς Ἑλληνες ἐπιστήμονες.

Θὰ θυμίσω μόνο τὴν περίφημή του δίτομην Ἰόνια Βιβλιογραφία, δημοσιευμένη στὰ 1910, μετὰ τὸ θάνατό του. Στὰ 1903 δημιούργή θηκε στὴ Σχολὴ μιὰ καινούρια συλλογή, σχήματος 8ου, ποὺ περιέχει τώρα 14 τόμους : κείμενα, γραμματικές, ἑγχειρίδια, λεξικά, γλωσσολογικὲς μελέτες. Ἐδῶ βρίσκονται πολὺ ποικίλα διδιλλα δηποιαὶ : τὸ Ἐγχειρίδιο τοῦ Ταμούλη ἀπὸ τὸν Βενσόδη (1903), Ἡ γλώσσα τῶν Ουσολῶν ἀπὸ τὸν Ραμπώ (1903), οἱ Ἐκλεκτὲς σελίδες τῆς καθαρεύουσας του 19ου αἰώνα ἀπὸ τὸν Λεγιφάνη (1903), ἡ Γραμματικὴ τῆς τουρκικῆς ἀπὸ τὸν Ντενύ (1921), ἡ Σύνταξη τῶν σημερινῶν ἀραβικῶν ἰδιωμάτων τοῦ Διβάνου ἀπὸ τὸν Φεγκαλί (1928), τὸ Ἀλβανικὸν λεξικὸν τοῦ 1635 ἀπὸ τὸν Μάριο Ρόκη (1932), καὶ τὸ Τέλος, οἱ δύο τόμοι οἱ δημοσιευμένοι γιὰ τὰ Ἐπατοχόρονα καὶ τὰ Ἐπατονπενηντάχρονα τῆς Σχολῆς (1895 καὶ 1948), ποὺ ἀναφέραμε πιὸ πάνω, μὲ διαφορετικὴ ἀντίληψη γιὰ κάθε ἔργο, δεῖχνουν τὴ θέση καὶ τὸ ρόλο τῶν ἀνατολικικῶν σπουδῶν μέσα στὴ γαλλικὴ ἀγώτερη παιδείᾳ καὶ παρουσιάζουν τὰ ἀποτελέσματα ἔρευνῶν σὲ ἐπίπεδα λίγο γνωστά, καὶ δύσκολα προσιτά, κατὰ τὸ διάστημα ἐνάμισι αἰώνων. Εἶναι σωστὸ ἐδῶ νὰ θυμίσουμε δσα ἔγραψε γιὰ τὸ ρόλο καὶ τὴν ἐπίδραση τῆς Σχολῆς ἔνας διευθυντής τῆς : «Ἡ Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ ἵδρυματά μας ποὺ συντελοῦν... στὸ πνευματικὸν ἀκτινοβολῆμα τῆς Γαλλίας. Κάθε καθηγητὴς δοηθᾶ, μὲ τὰ μαθήματά του, τοὺς φοιτητὲς καὶ μὲ τὰ ἔργα του, τὸ κοινό, γὰ γνωρίσουν τὴ χώρα ποὺ διδάσκει τὴ γλώσσα της. Ἐπαναστρόφως, εἶναι σὰν δ πνευματικὸς ἀπόστολος τῆς Γαλλίας κοντὰ στὴν ἔνηγχρά». Θὰ προσθέσω, κατὰ τὴν πείρα ποὺ ἀπόκτησα τώρα ἐδῶ καὶ 27 χρόνια, διτ. δὲν μοῦ φαίνεται δυνατὸν γὰ ἐγδιαφέρεται κανεὶς γιὰ τὸν πολιτισμὸν ἐνδὲ λαοῦ, γὰ ἀφιερώνει μιὰ δλόκληρη ζωὴ στὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη τῆς γλώσσας του, καὶ γὰ μὴν ἀγαπᾷ τὸ μέρος δηποιαὶ γεννήθηκε αὐτὸς ὁ πολιτισμός, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔπλασε, τὰ δημιουργήματα ποὺ ἀφησε.

4ο) Πραχτικὲς ἔργασίες, μὲ διάφορες μορφές, συμπληρώνουν τὴν ἐπίσημη διδασκαλία τῆς Σχολῆς. Πρώτα πρῶτα, ἔνα ἔργαστήριο διοργανώνεται τώρα γιὰ τὴν πειραματικὴ μελέτη κάθε γλώσσας. Τρίτα μαγνητόφωνα ἀγοράστηκαν, καὶ γρηγοριοποιήθηκαν εἴτε γιὰ τὴν καταγραφὴ διμιλῶν εἴτε γιὰ πειραματικὲς ἔρευνες (π.χ. τοὺς τόνους στὰ ἀνναμιτικὰ καὶ στὶς ὀκεανικὲς γλώσσες, τὸ ρυθμὸν τῆς φράσης στὰ φυλανδικά, στὰ νεοελληνικά, οπλ.). Συλλογικὲς ἔρευνητικὲς ἔργασίες ἔτοιμέζονται ἥ καὶ γίνονται. Μέσα στὸ κτίριο τῆς Σχολῆς ὑπάρχει ἔνα Κέντρο γιὰ τὶς

τουρκικές σπουδές, πού ἔξαρτάται ἀπό τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Παρισιοῦ, καὶ ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ διαλέξεις γιὰ γλωσσολογικά, ἐθνολογικά, ἴστορικά, φιλολογικά θέματα. ὸδιαίτερα, διοργανώθηκε ἔνα κέντρο θερετικῆς διαλεκτολογίας χάρη στὴν πρωτοβουλία τοῦ εἰδικοῦ καθηγητῆ. Λεξικολογικές ἀποδελτώσεις, ἀμφισσεις ἔρευνες, είναι τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν ἑργασιῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴν τῶν φοιτητῶν, ποὺ τοὺς καθοδηγοῦν οἱ καθηγητές. Πολλὲς φορές, ἐπίσης, διαλέξεις γίνονται ἀπό τοὺς καθηγητές τῆς Σχολῆς ἢ ἀπόφοιτους ἢ ξένους ἐπιστήμονες, μὲ προβολές ἢ πλάκες, κατὰ τὸ θέμα. Ἔτοις ἔγιναν ἐκδηλώσεις Ἑλληνικῆς λαογραφικῆς μουσικῆς καὶ χορῶν. Στὴ Σχολὴ δίνονται εἰς τέσσερεις ἑτήσιες διαλέξεις τῆς Ἐταιρίας «Γαλλία - Ἑλλάδα». Τέλος, οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς διοργανώνουν συνεδριάζεις καλλιτεχνικοῦ χαραχτήρα, ποὺ σκοπός τους είναι ἡ ἐκλαϊκευση τῆς ἀνατολιστικῆς ἐπιστήμης.

Ὕπηρξε μιὰ ἐποχὴ δπου τὸ προσωπικὸ τῆς Σχολῆς ἦταν πολὺ λίγο «πανεπιστημιακό». Πέρασε αὐτὴ ἡ ἐποχὴ Σήμερα — κι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια — οἱ καθηγητές τῆς Σχολῆς ἔχουν μιὰ πανεπιστημιακὴ μόρφωση, καὶ οἱ ἀνατολιστικὲς σπουδές ὅδηγοῦν καὶ στὴ διδασκαλικὴ σταδιοδρομία. Οἱ φοιτητὲς οἱ ἵδιοι παρακληθοῦν, πολλὲς φορές, τὰ μαθήματα τοῦ Πανεπιστημίου (εἰτε στὴ Νομικὴ Σχολὴ, εἰτε στὴ Φιλοσοφική), καὶ παίρνουν τοὺς βαθμούς τους ἐνῷ μαθαίνουν μιὰ ἢ δυο ἀνατολικὲς γλώσσες. Μερικοὶ ἀπό τοὺς καθηγητές τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν Ἀθηγάνων ἔμαθαν τὰ νεοελληνικὰ στὴ Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν καὶ πήραν τὸ διπλωμα.

Ἀπὸ τὴν Σχολὴν, τέλος, βγῆκαν νέοι ἐπιστήμονες ποὺ διορίστηκαν στὴ Γαλλικὴ Σχολὴ τῆς Ἀπωλεῖας, στὸ Ἰνστιτούτο τοῦ Καΐρου, στὸ Ἰνστιτούτο τῶν Ἀνώτερων Σπουδῶν τοῦ Μαρόκου. Πολλὲς ἔδρες τοῦ Κολλεγίου τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Σορβόνης (τῆς Σινολογίας, τοῦ Ἰνδιανισμοῦ, τῶν Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν, τῶν Σλαβικῶν, π. χ.) τίς κατέκουν ἐπιστήμονες ποὺ μορφώθηκαν ἢ καὶ δίδαξαν στὴ Σχολὴ τῶν Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν.

IV

Ἐδῶ πρέπει νὰ μνημονεύσουμε ἰδιαίτερα τὰ νεοελληνικὰ ἀνάμεσα στὶς ἀνατολιστικὲς σπουδές. Πέντε χρόνια ὕστερον ἀπὸ τὴν ἔδρυση τῆς Σχολῆς, αὐτὴ ἡ γλώσσα παίρνει τὴ θέση τῆς στὸ πρόγραμμα (στὰ 1800) μὲ τὴν δύνομοσια «δημοτικὴ νεοελληνική», καὶ ὁ πρῶτος καθηγητὴς είναι ὁ ντ "Ανς ντὲ Βιλλούαζόν. Στὸ θάνατό του, στὰ 1805, διακόπτεται τὸ μάθημα, ἀλλὰ ξαναρχίζει στὰ 1815 μὲ τὸν Χάζ, ποὺ γίνεται ταχικὸς καθηγητὴς στὰ 1819. Διάδοχοι του στάθηκαν στὰ 1864 ὁ Μπρυγὲ ντὲ Πρέλ, στὰ 1875 ὁ Μιλλέρ, στὰ 1887 ὁ Λεγκράν, στὰ 1904 ὁ Ψυχάρης, ποὺ ἔμεινε ὡς τὰ 1928. "Ολοὶ αὐτοὶ οἱ δάσκαλοι είναι γνωστοὶ ἀπὸ τὶς πολλὲς ἑργασίες τους στὸ ἐπίπεδο τῆς φιλολογίας ἢ τῆς γλωσσολογίας. Πάντως, είναι σπουδαία ἡ δράση τους, γιατὶ ἐπέκτειναν τὸν ἐλληνισμὸ πέρα ἀπὸ τὰ αἰθαίρετα δρια ποὺ τοῦ ἀπόδιδε ἔνας ἀπαρχαιωμένος ἀνθρωπισμός. "Εδειξαν τὴ θαυμάσια συνέχεια αὐτοῦ τοῦ ἐλληνισμοῦ ποὺ τόσο ἐπηρέασε, μάλιστα καὶ ἐπλασε, τὸν πολετισμὸ τῆς Ευρώπης. Βέναια ἀξιέσει ἡ νεοελληνικὴ γιὰ τὸν ἑαυτὸ τῆς καὶ γιὰ τὴ γνώση τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας ποὺ μᾶς ἀνοίγει. Μά, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ μεσαιωνικὴ γλώσσα καὶ τὸ Βυζάντιο, τῆς ἐιδιοτικῆς Ἑλληνικῆς καὶ