

ΚΑΡΛ ΓΙΑΣΠΕΡΣ

ΤΟῦ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Χ. ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

Στὶς 23 Φεβρουαρίου 1969 δ. Κάρλ Γιάσπερς συμπλήρωσε τὰ 86 χρόνια του. Καὶ στὶς 26 πέθανε. Εἶναι τόσος πολὺς ὁ θόρυβος ποὺ γίνεται γύρω ἀπὸ τὶς πολιτικὲς προσωπικότητες τοῦ καιροῦ μας, ὥστε ἔχενάμες πὼς ἀνάμεσά μας βρίσκονται καὶ πνευματικὲς προσωπικότητες ὑψηλῆς, ὅπως αὐτὴ τοῦ Γιάσπερς. Καὶ ἔτσι, ὅταν χαθοῦν, δὲν ἀντιλαμβανόμαστε ὅσο πρέπει τὸ μέγεθος τῆς ἀπώλειας.

Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου σήμερα εἶναι καὶ ἔξοχὴν πνευματικό. Γι' αὐτὸν καὶ οἱ πραγματικοὶ ἡγέτες του εἶναι οἱ ἀνθρωποι τοῦ πνεύματος. Ἐπερίσσευσε ἡ δργάνωση καὶ ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ σχεδιοποίηση. Ἐκεῖνο ποὺ ἀπελπιστικὰ λείπει εἶναι ἡ πνευματικὴ ἀγωγὴ, ἡ συνείδηση τοῦ ὑπάρχειν.

* * *

‘Ο Γιάσπερς ἔξεκίνησε ὡς ψυχίατρος. Κατόπιν ἔγινε ὑφηγητὴς τῆς ψυχολογίας (1913) στὸ πανεπιστήμιο τῆς Χοῦδελβέργης καὶ ὑστερα καθηγητὴς τῆς φιλοσοφίας (1921). Τὴν ἔδια πορεία ἀκολούθουν καὶ ἡ συγγραφὴ τῶν ἔργων του. ‘Η «Γενικὴ Ψυχοπαθολογία» (1913) εἶναι ἔργο καθαρὰ ψυχιατρικό. Μὲ τὴν «Ψυχολογία τῶν κοσμοαντιλήψεων» (1919) γεφυρώνει τὴν ψυχολογία μὲ τὴν φιλοσοφία, καθὼς περιγράφει τὶς ψυχολογικῶς δυνατὲς κοσμοαντιλήψεις. Κοί τε ἡγία τρίτομη «Φιλοσοφία» (1932) ἀναπτύσσει πλέον τὴ δική του «κοσμοαντιλήψη». Μὲ αὐτὸν τὸ ἔργο καθιερώνεται στοὺς διεθνεῖς κύκλους ὡς φιλόσοφος πρώτης γραμμῆς.

Τὸ ἐπόμενο μεγάλο ὅσο καὶ διγκῶδες φιλοσοφικὸ ἔργο του εἶναι τὸ «Περὶ τῆς Ἀληθείας» (1947). ‘Ο Γιάσπερς ἔγραψε καὶ πολλὰ ἄλλα βιβλία, ὅπου ἄλλοτε κυριαρχεῖ ἡ κοινωνιολογικὴ σκέψη (ὅπως π.χ. ‘Η πνευματικὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας», 1931), ἄλλοτε ἡ ἴστορικὴ («Γιὰ τὴν πηγὴν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἴστορίας», 1949), («Οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι», 1957) κλπ. καὶ ἄλλοτε ἡ πολιτικὴ («Ἡ ἀτομικὴ βόμβα καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου», 1958 κλπ.). ‘Ολα τὰ βιβλία του συνθέτουν τὴ φιλοσοφικὴ θέση καὶ τὴν ἡμικὴ στάση τοῦ ἀνθρώπου.

* * *

‘Ο Κάρλ Γιάσπερς ἔργάσθηκε σ' ὅλη τὴν μακρὰ ζωὴ του, γιὰ νὰ ἀποσαφηνίσῃ τοὺς πνευματικοὺς δρίζοντες τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, οἱ ὅποιοι ἔχουν ζοφωθῆ ἀπὸ μιὰ χωρὶς προηγούμενο σύγχυση. Στὶς ὑψηλὲς κορυφώσεις του τὸ

πνεῦμα δὲν ξεχωρίζει ἀπὸ τὸ ἥθος του. Τέτοιος ἦταν ὁ Γιάσπερς: Πνεῦμα καὶ ἥθος. "Αν εἶναι νὰ τὸν συνοψίσωμε σὲ μιὰ φράση του, ἵσως εἶναι αὐτή: «Ἡ γνήσια φιλοσοφία εἶναι προφητικὴ φιλοσοφία». Ἡ συνείδησή του ἀντιστάθηκε στὸ νὰ βιάσῃ τὸ ἰστορικὸ φαινόμενο καὶ νὰ τὸ ὑποτάξῃ κατώ ἀπὸ δλιγάριθμες θεωρητικὲς ἀρχές. Παραδέχθηκε τὶς αἰνιγματικὲς καὶ θεωρητικὰ ἀποσδιόριστες πηγὲς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἰστορίας. Γι' αὐτὸ ἐσεβάσθη καὶ ἀφῆσε ἀνοιχτὰ τὰ μεταφυσικὰ μονοπάτια ποὺ διώδευσε ὁ ἀνθρωπός κατὰ τὸ παρελθόν.

* * *

Ο Γιάσπερς εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς θεμελιωτὲς τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποστάσεως (ὑπαρξισμός). Κατ' αὐτὸν, ἔργο τῆς φιλοσοφίας εἶναι ὁ φωτισμὸς τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. "Υπόσταση εἶναι ὁ πιὸ αὐθεντικὸς ἔαντὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ δόπιος δὲν ἀντικειμενοποιεῖται, ἀλλὰ διανοίγει τὶς δυνατότητές του ἐν ἐλευθερίᾳ. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν δρίζεται ἐννοιολογικά. 'Αποκτοῦμε μόνο τὴν «ἐμπειρία» τῆς ὑποστάσεως. Εἶναι μία ἐμπειρία ὁρίων καὶ ἀνυπόθετης ἐλευθερίας. Δηλαδή, γνωρίζομε μόνο τὰ δριαὶ τῆς, ὅπως ταῦτα ἐβιώθησαν ἀπὸ τὰ μεγάλα πνεύματα τῆς ἰστορίας καὶ δύως τὰ βιώνει ὁ κάλυψη ἀνθρωπὸς στὶς προνομιακὲς καὶ αὐθεντικὲς στιγμὲς τῶν «δριακῶν καταστάσιων». Τέτοιες καταστάσεις εἶναι ὁ θάνατος, ἡ εὐθύνη, ἡ τυχαιότης, ὁ ἀγώνας, τὸ ὑποφέρειν. Εἶναι τὰ ἀμετάθετα δριαὶ τοῦ ἀνθρώπου. «Γινόμαστε οἱ ἔαντοι μας», λέγει ὁ Γιάσπερς, «ὅταν ἀντιμετωπίζωμε τὶς δριακὲς καταστάσεις μὲ ἀνοικτὰ μάτια. 'Η ἐμπειρία τῶν δριαῶν καταστάσεων καὶ τὸ ὑπάρχειν εἶναι ἔνα καὶ τὸ αὐτό.

Ἐτσι, λοιπόν, κεντρικὸ σημεῖο στὴ φιλοσοφία τοῦ Γιάσπερς εἶναι ἡ «ὑπόσταση», γύρω ἀπὸ τὴν δομούσα στρέφεται ὁ φιλοσοφικὸς λογισμός, γιὰ νὰ φωτίσῃ αὐτὴ τὴν ἵδια τὴ σκοτεινὴ ὑπόσταση. ἀλλά, ἐν συνεχείᾳ, καὶ ὅλο τὸ ὑπάρχειν καὶ τὸ πράττειν: Ἡθική, ἰστορία, θρησκεία, λογική, ὄντολογία κλπ. Δεδομένου, δημος, ὅτι ἡ ἵδια ἡ ὑπόσταση δὲν εἶναι κάτι τὸ «σαφὲς» (ὅπως ἥθελε ὁ Καρτέσιος τὸ «σκέπτομαι ἄφα ὑπάρχω»), διότι δὲν εἶναι παρὸ μιὰ δριακὴ ἐμβίωση, τὰ πάντα τὰ καλύπτει μιὰ ὄντολογιακῆς ὑφῆς «ἀβεβαιότητα». Γι' αὐτὸ ἡ φιλοσοφικὴ γνῶση εἶναι στὴν οὐσία τῆς τραγικῆς γεγονός ποὺ ἀντικατοπτρίζει τὴν τραγικὴ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο, ἀφοῦ σὲ κάθε κρίσιμη στιγμή του καλεῖται νὰ ἀποφασίσῃ μὲ ἀποκλειστικῶς προσωπική του εὐθύνη. Διότι ὁ ἀνθρωπός ζει μέσα σὲ ἔνα κόσμο, ὅπου δὲν ὑπάρχει κανένα ἀπόλυτο καὶ «ἀντικειμενικὸ» στήριγμα.

* * *

Τὸ Εἶναι δὲν εἶναι κάτι τὸ ἀντικειμενικό, ὅπως τὸ ὑποθέτει ὁ κοινὸς νοῦς καὶ ἡ ἐπιστήμη. Οἱ ὄντολογικοὶ τομεῖς ποὺ πέφτουν στὴν ἀντίληψή μας εἶναι ὁ κόσμος, ἡ ὑπέρβαση, ἡ ἐμπειρικὴ ὑπαρξή, ἡ συνείδηση ἐν γένει, τὸ πνεῦμα, ἡ ὑπόσταση, ὁ λόγος. "Ολα αὐτὰ ὡς «περιεχόμενα» προκύπτουν ἀπὸ ἔνα «περιέχον». Τὸν δρον αὐτὸν τὸν δανείζεται ὁ Γιάσπερς ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ σκέψη. Ο Πλάτων λέγει στὸν «Παραμενίδη» (138B): «Οὐκοῦν ἔτερον μὲν ἄν τι εἴτι αὐτὸ τὸ περιέχον, ἔτερον δὲ τὸ περιεχόμενον». Θὰ λέγαμε πὼς τὸ περιέχον εἶναι ὁ δριζόντας τῶν δριζόντων, μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι ἀπὸ αὐτὸν πηγάζουν δλοι οἱ δριζόντες, ὅπου ἔντος των ἀναφαίνονται τὰ δντα. Τὸ περιέχον δὲν παρουσιάζεται, ἀλλὰ

μόνον ἀναγγέλλεται· δὲν «συμβαίνει», ἀλλὰ μέσα του «συμβαίνουν» ὅλα τὰ δια, τὰ δύοια ἔξι αἰτίας του καθίστανται διαφανῆ. Γι' αὐτὸ τὰ δύντα δὲν είναι παρά σύμβολα, σήματα. Τοῦτο σημαίνει πώς ὁ κόσμος διαπεράται ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα· συνεπῶς ὡς τοιοῦτος είναι ἀνεξάντλητος καὶ ἄπειρος, μὲ τὴν ἔννοια, ὅτι βυθίζεται μέσα στὸ «ἐντελῶς ἄλο», στὸ περιέχον.

* * *

‘Ο Γιάσπερς διετύπωσε τὶς πιὸ διεισδυτικὲς παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὶς δυσοίωις ἔξελιξεις τῆς ἐποχῆς μας Οἱ δύο μεγάλοι κίνδυνοι είναι ὁ ἀτομικὸς ὕλεθρος καὶ ὁ δόλοκληρωτισμός, ἢ καταβύθιση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸ ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ μηδέν. «...Οἱ ἔξελιξεις, γράφει, συγκλίνουν πρὸς ἓνα μοναδικὸ ἀντικειμενικὸ σκοπό: Τὸ τέλος.. Τὰ φῶτα σβήνουν. Αἰσθανόμαστε τοὺς ἔμυτούς μας γὰ πέφτουν σὲ ἕνα ἀπύθμενο βάραθρο». ‘Ως μόνη σωτηρία δὲν βλέπει παρὰ τὴν ἀπόφωση τοῦ ἀνθρώπου νὰ λειτουργήσῃ ὡς ἔλλογο ὅν. Καὶ ἀν πράγματι ἐπέλθη τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπότητας, τοῦτο ἀπλῶς θὰ σημαίνη πώς «ὁ ἀνθρώπως παρέλειψε νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ καθῆκον του». Διότι τὸ δίλημμα παραμένει ἀκέραιο; ‘Ο ἀνθρώπως θὰ μεταμορφωθῇ ἢ θὰ καταστραφῇ. ’Αλλά, παρὰ ταῦτα, δὲν είναι αὐτὴ ἡ τελευταία λέξη τοῦ Γιάσπερς. Στὸ βιβλίο του τὸ ἀφιερωμένο στὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου καταλήγει μ' αὐτὰ τὰ λόγια: ‘Η ζωὴ μας, πέρα ἀπὸ τὴν λογική, ἔνοιωθε μιὰν ἐμπιστοσύνη στὸ μέλλον. Στὴν παρουσία τοῦ αἰώνιου ἐναποτίθεται ἡ ἐλπίδα, ἔστι ω κι' ἀν ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ἡ λογικὴ ἀποτύχουν.

‘Η ἀδιαφορία μὲ τὴν δύοια ἡ ἀνθρωπότητα ἔδεχθη τὴν εἰδηση τοῦ θανάτου του τοῦ μεγάλου αὐτοῦ τέκνου της, μᾶς κάνει νὰ φρικιοῦμε ἀπὸ λυγρὰ προαισθήματα. Βεβαίως, τὸ πνεῦμα ἡταν πάντοτε τὸ ἔσχατο στὸν κόσμο. ’Οχι δμως καὶ ἀτελέσφορο, δπως κατάνιησε τώρα.