

ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΙΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ;

Τοῦ κ. ΠΑΝΑΓΗ ΣΟΛΟΜΟΥ

Ἔχουμε ἕνα ἐλαφρυντικό γιὰ τὸ ὅτι τὰ οἰκονομικά μας φύλλα δημοσιεύουν πολὺ περισσότερα ἄρθρα γιὰ computers, ποὺ ἐνδιαφέρουν τοὺς λίγους, ἀπὸ ὅσα δημοσιεύουν γιὰ τὰ πάμπολλα ἄλλα τεχνολογικά βοηθήματα γιὰ τὴν καλύτερη διεξαγωγή τῆς ἐργασίας, ποὺ ἐνδιαφέρουν τοὺς πολλούς.

Τὸ ἐλαφρυντικό εἶναι ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος ἀπὸ τὰ δημοσιεύματά τους εἶναι μεταφράσεις ἢ διασκευές ἀπὸ τὰ ξένα ἀντίστοιχα περιοδικὰ ποὺ κι αὐτά, καλὰ ἢ κακὰ, κυριαρχοῦν ἀπὸ ὀργανωτικά θέματα σὲ συνδυασμὸ μὲ computers.

Καὶ ἴσως ἕνα ἀκόμη ἐλαφρυντικό εἶναι ὅτι τὰ οἰκονομικά φύλλα, τόσο τὰ δικά μας ὅσο καὶ τὰ ξένα, διαβάζονται μόνο ἀπὸ ἕνα πολὺ μικρὸ κλάσμα τῶν οἰκονομικῶν μονάδων.

Καὶ λέω «ἴσως» γιὰτι καὶ τὰ δικά μας καὶ τὰ ξένα οἰκονομικά φύλλα ἴσως θὰ πολλαπλασίαζαν τὴν κυκλοφορία τους ἂν δημοσίευαν σὲ κάθε φύλλο πληροφορίες γιὰ ἕνα ἢ περισσότερα τεχνολογικά βοηθήματα χρήσιμα γιὰ τοὺς πολλοὺς.

Εἶναι ἀλήθεια τόσο ἐντυπωσιακὰ αὐτὰ ποὺ κάνουν οἱ κομπιούτερς καὶ πολλὰ ἀπ' αὐτὰ εἶναι γραμμένα σὲ γλῶσσα τόσο ἀκατανόητα ἐπιστημονικῆ, ὥστε δύσκολα θὰ βρεθῆ ὁ τολμηρὸς ποὺ θὰ ἀμφισβητήσῃ τὴ σπουδαιότητά τους, κι αὐτὸ ὄχι ἐγγράφως.

Καὶ ὅταν λέμε ὅτι δύσκολα θὰ βρεθῆ ὁ τολμηρὸς, δὲν ἐννοοῦμε τὸν Ἕλληνα, ποὺ θὰ δίσταζε νὰ ἀμφισβητήσῃ τίποτε ποὺ νὰ τοῦ πρόσβαλλε τὸ φιλότιμο, ἀλλὰ τοὺς συμπατριῶτες αὐτῶν ποὺ τὰ γράφουν.

Ἐπειτα, δὲν μπορεῖ κανεὶς ν' ἀμφισβητήσῃ πὼς εἶναι πράγματι καταπληκτικοὶ αὐτοὶ οἱ computers ποὺ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀπομνημονεύουν κάθε γεγονὸς ἢ φαινόμενο καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν σὲ συνδυασμὸ μὲ κάθε νέο γεγονὸς ἢ φαινόμενο, καὶ κυριολεκτικῶς νὰ προλέγουν τὰ μέλλοντα. Καὶ ἀσφαλῶς ἐπεξεργάζονται γρηγορότερα καὶ καλύτερα τὴν μισθοδοσία 5.000 μισθοδοτουμένων ἀφ' ὅτι οἱ ταπεινὲς λογιστικὲς μηχανές ποὺ δὲν θέτουν σὲ δοκιμασία τὴν νοημοσύνη αὐτῶν ποὺ τὶς χρησιμοποιοῦν καὶ ποὺ ἐξυπηρετοῦν περίφημα τὶς οἰκονομικὲς μονάδες μὲ 100 ἢ 200 ἐργαζομένους (ὅσο κι ἂν τὸ ΙΚΑ καὶ οἱ ἄλλοι Ἀσφαλιστικοὶ Ὄργανισμοὶ κάθε μέρα προσπαθοῦν νὰ ἐπινοήσουν κάποιο νέο τρόπο γιὰ νὰ κάμουν δυσκολώτερη καὶ βασανιστικώτερη τὴ βουλειὰ τῆς μισθοδοσίας τῶν οἰκονομικῶν μονάδων).

Και έννοείται ότι οί computers έχουν θεαματικές δυνατότητες για τήν κοστολόγηση τής μεγάλης βιομηχανίας, τήν παρακολούθηση τής κινήσεως άποθηκών που έχουν χιλιάδες εισερχόμενα και έξερχόμενα είδη κάθε μέρα, και, σε συνδυασμο με άλλα μεγέθη και συντελεστές, βγάζουν κόστα και προβλέψεις.

Όπως έχουν θεαματικές ικανότητες για τήν έπεξεργασία στοιχείων του Δημοσίου Λογιστικού, του Έλεγκτικού Συνεδρίου, τής Φορολογίας και άλλων Κρατικών Ύπηρεσιών.

Άλλά πόσες είναι οί οικονομικές μονάδες που άπασχολούν 5.000 εργατοϋπαλλήλους στην Ελλάδα και έχουν τόση κίνηση άποθήκης, ώστε τα οικονομικά φύλλα να άφιερώνουν τόσες σελίδες για τα θαύματα που έπιτελούν οί computers; Οί μεγάλες αυτές οικονομικές μονάδες μετριοϋνται σε δεκάδες. Όπως άλλωστε μετριοϋνται σε δεκάδες και οί μεγάλες Δημόσιες Ύπηρεσίες.

Άντίθετα μετριοϋνται σε πολλές χιλιάδες οί οικονομικές μονάδες και οί Δημόσιες Ύπηρεσίες που χρειάζονται τή βοήθεια των οικονομικών φύλλων για να κάμουν καλύτερα τή δική τους δουλειά και όχι τή δουλειά που κάνουν οί έλάχιστες μεγάλες οικονομικές μονάδες.

Είναι δεκάδες χιλιάδες οί οικονομικές μονάδες και οί Δημόσιες Ύπηρεσίες (Σχολεία, Δήμοι, Κοινότητες) που δέν χρησιμοποιούν γραφομηχανή ή αριθμομηχανή, πράγμα που θα είχε άμεση ευνοϊκή επίδραση στη δουλειά τους, ή που δέν χρησιμοποιούν συστήματα όρατής ή κατακόρυφης ταξινομήσεως, για τó μόνο λόγο ότι κανείς δέν τους άνοιξε τα μάτια.

Και όταν τόσο υστερούν οί πολλές οικονομικές μονάδες και οί Δημόσιες Ύπηρεσίες σε όργάνωση που είναι σχετικά ευκολώτερη, τί ώφελεί να πληροφοροϋνται τί κάνουν σήμερα οί γιγαντιαίοι ήλεκτρονικοί διερευνηται για τους λίγους; Άυτοί οί λίγοι είναι ύποχρεωμένοι διαρκώς να δοκιμάζουν κάθε τι νέο, έστο κι αν δέν έχη δοκιμασθί από άλλους. Και βέβαια δέν περιμένουν να πληροφορηθουν από τα έλληνικά περιοδικά τó τι γίνεται.

Όυτε μπορεί να πη κανείς, ότι οί πληροφορίες που δίνονται για computers άξίας δεκάδων έκατομμυρίων θα χρησιμεύσουν μιá μέρα όταν οί σημερινοί μικροί μεγαλώσουν. Γιατί είναι γνωστό πώς από τó 1950 έως σήμερα οί ήλεκτρονικοί διερευνηται έχουν άντικατασταθί 4 τουλάχιστον φορές. Όταν οί μικρές έπιχειρήσεις φθάσουν ή πλησιάσουν σ' αυτό τó σημείον, τó μυστήριο που σήμερα περιβάλλει τους ήλεκτρονικούς διερευνητάς με τις στρατιές τής élite των «άναλυτών» και «προγραμματιστών» θα έχη διαλυθί.

Άσφαλώς είναι χρέος μας να πούμε στις δεκάδες χιλιάδες οικονομικές μονάδες και τις Δημόσιες Ύπηρεσίες που άπασχολούν σήμερα δεκάδες μόνον ύπαλλήλων και πώς θα όργανωθουν όταν άποκτήσουν χιλιάδες ύπαλλήλους. Πρώτα όμως πρέπει να τους πούμε πώς θα όργανωθουν σήμερα, ώστε από τους 10 ύπαλλήλους που έχουν σήμερα να έχουν 100 σε 10 χρόνια, χίλιους σε είκοσι, δέκα χιλιάδες σε 30, κ.ο.κ.

Η συχνή άναφορά στα καταπληκτικά έργα των computers έχει θέση στα «νέα και περίεργα» του ήμερησίου τύπου και στα είδικά περι τήν computeroλογίαν περιοδικά και όχι στα οικονομικά φύλλα στα όποια οί χιλιάδες μικρές οικονο-

μικές μονάδες άναζητούν θεωρία και πράξη που νά μπορή νά τους βοηθήση νά μεγαλώσουν τή δουλειά τους.

Οί μεγάλες διεθνείς Έταιρίες διαφημίζονται λέγοντας πώς κατορθώνουν τά ακατόρθωτα χάρις στους computers, αλλά είναι βέβαιο πώς λάθη τών καταπληκτικών αυτών μηχανών εκόστισαν και τή ζωή ανθρώπων άκόμη, γιά νά μη άναφέρουμε τά άκίνδυνα παθήματα αυτών που δέν βρήκαν θέση σέ άεροπλάνα ή σέ ξενοδοχείο.

Ή πρόδος έχει φυσικά τά θύματά της. Άλλά γιατί νά παραπλανούμε τους βιοπαλαιστές (έννοούμε εκείνους που διαβάζουν) με τά θαύματα ή και τις άδυναμίες τών computers και νά τους κάνουμε νά νομίζουν πώς μιά και δέν μπορούν νά έχουν ηλεκτρονικούς διερευνητές πρέπει νά χάσουν κάθε έλπίδα ότι μπορούν νά προκόψουν;

Τό βέβαιον είναι ότι τó ποσοστόν αυτών που διαβάζουν είναι άκόμα μικρό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

*Δεκαπενθήμερος επίθεώρησης τών οικονομικών εξελίξεων
Έκδότης - Διευθυντής*

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Συστηματική παρακολούθησις

τών εξελίξεων τής ελληνικής και τών ξένων οικονομιών.

Περιέχει άρθρα, μελέτας και στατιστικά στοιχεία.

Συνδρομαί έτησίαι

*Όργανώσεων, Όργανισμών, Δημοσίων Όπηρεσιών, Τραπεζών
Δρχ. 600. Άνωνύμων Έταιρειών: Δρχ. 300. Όδιωτών: Δρχ. 200*

Έξωτερικοῦ: \$ 20

Γ ρ α φ ε ί α

Όδός Δραγατσανίου 4 - Ζ' Όροφος - Άθήναι 122

Τηλέφωνον: 233.437