

Από τὴν υἱησιν τῶν Ἰδεῶν

ΤΑ ΕΚΑΤΟΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Τοῦ κ. ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΛΑΙΜΟΥ

“Η Ἐκκλησία μας, ἡ Μάννα καὶ Τροφὸς τοῦ Γένους μας καὶ ἡ Πολιτεία μας, δρθότατα ἐπρογραμμάτισαν γιὰ τὸν ἔθνικὸ φρονηματισμὸ τῶν νεωτέρων, πρὸ παντός, Γενεῶν τῶν κατὰ τὴν διάρκειαν δλου τοῦ ἔτους 1971 ἑορτασμὸν τῶν 150 χρόνων τοῦ ἑστικωμοῦ τοῦ Γένους κατὰ τὸ 1821 γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ δουλικοῦ ζυγοῦ καὶ τὴν ἀπόκτηση τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀνεξαρτησίας καὶ Ἐλευθερίας, τοῦ λυτρωμοῦ τοῦ Γένους μας ἀπὸ τὸν δεσμὸν τῆς Σκλαβιᾶς.

«Ἐορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγηρις πανηγύρεων» γιὰ μᾶς τοὺς Ἑλληνες ἡ ἐπέτειος τοῦ 1821. Ὁχι μόνο γιατὶ ἡ Ἐπανάσταση ἐκείνη χάρισε τῇ λευτεριᾳ στὸ Ἐθνος μας. Ἀλλὰ καὶ γιατὶ ὑψώθηκε μὲ τὰ κατοχθόματά της σὲ νέο θαῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ αἰώνια θὰ δείχνῃ στὸν ἄνθρωπο, ὅτι στὸ χέρι του εἶναι νὰ ζῆ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος, μιὰ καὶ ὅταν ὑψώνη γιὰ λάθαρο τῆς ζωῆς του τὸ «Λευτεριὰ ἢ θάνατος» καμιὰ δύναμη δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ ἐμπόδιο στὸ σκοπό του.

Τεσσάρων αἰώνων σκλαβιά, τεσσάρων αἰώνων κατατρεγμοί, ποὺ ἀποσκοποῦν τὸν ἀφελληνισμὸ τῆς Χώρας μας, ὅχι μόνο δὲν ἔξουσθένωσαν τὴν Ἐλληνικὴ Ψυχὴ, ἀλλὰ τὴν ἀτάλωσαν πιὸ πολὺ: Τὴ γιγάντωσαν καὶ ἔσπασε στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ ὁποία μὲ τοὺς Κανάρηδες καὶ τοὺς Μιαούληδες γέμισε τὶς θάλασσές μας μὲ νέες Σαλαμίνες, καὶ μὲ τοὺς Κολοκοτρώνηδες καὶ τοὺς Καραϊσκάηδες, τοὺς Διάκους καὶ τοὺς Παπαφλέσηδες ἔστιησε παντοῦ στὴ στεριά μας καινούργιους Μαραθῶνες καὶ Θεομοπύλες, ποὺ καταύγασε μὲ τὸ φῶς τῆς αὐτοθυσίας δ ὀδαυλὸς τοῦ Καφάλη ἀπὸ τὴν πόλη τῶν «Ἐλεύθερων Πολιορκημένων».

Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία, ὅτι τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς δυνάμεις αὐτὲς ἡ Ἐλληνικὴ Ψυχὴ τὶς ἔφερνε μαζί της, σὰν κληρονομιὰ τῆς ἴστορίας της. Ὁμως πῶς τὶς διατήρησε καὶ τὶς ἀνέθρεψε, γιγαντώνοντάς τες μάλιστα, κάτω ἀπὸ τέτοιες συνθῆκες σκλαβιᾶς ἐπὶ τετρακόσια χρόνια; Νά τὶ ἄλλο καταπληκτικὸ παρουσιάζεται στὸν ἔρευνητὴ τοῦ νεοελληνικοῦ αὐτοῦ θαύματος, ποὺ λέγεται Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

“Αν τὸ ἔρωτημα ὑποβληθῆ στοὺς σύγχρονους Ἐλληνες, νομίζω, ὅτι μονόστομη θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση, πῶς οἱ δυνάμεις αὐτὲς διατηρήθηκαν καὶ γιγαντώθηκαν ἐπάνω στὰ βουνά μας, ὅπου οἱ Κλέφτες δημιούργησαν ἀπειρες ἐστίες λευτεριᾶς ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας. Καὶ θὰ εἶναι γενικὴ

ἢ ἀπάντηση, γιατὶ ἔτσι διαλαμβάνει κι' αὐτὸ τονίζει πιὸ πολὺ ἡ ἴστορικὴ μόρφωση ποὺ δίνουν τὰ σχολεῖα μας.

Βέβαια, είναι σωστό, πώς κατά τὴν τουρκοκρατία στὰ βουνά μας ἡ Κλεφτονοιά ἐγκατέστησεν ἀπειρα στάδια ἀθλήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Λεβεντιᾶς, ποὺ δὲν ἀνεχόταν «τοιοὺς Τούρκους νὰ δουλεύη». Ὁμως, δὲν συνθέτει πλήρη ἀπάντηση στὸ ἐδρῶτημα, γιατὶ ἐξ τούτου μὲ τὰ βουνά μας ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχὴ χρησιμοποίησε καὶ τὴν θάλασσα γιὰ τὸν ἔδιο σκοπό, πρᾶγμα ποὺ δὲν τονίζεται ἐξίσου ἀπὸ τὴν ἴστορικὴ κουλτούρα μας. Στὴ συμπλήρωση τοῦ κενοῦ αὐτοῦ, ποὺ γιὰ μένα παρουσιάζεται σὰν ἀδικία πρὸς τὴν θάλασσα, ἀποσκοπεῖ, βασικὰ τὸ ἄρθρο μου τοῦτο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐφετεινῆς ἐπετείου τῆς Μεγάλης μας Ἐπαναστάσεως.

“Ομοια μὲ τὰ βουνά μας — ἄν δηλι καὶ καλύτερα — προσφέρονταν κατά τὴν τουρκοκρατία καὶ οἱ θάλασσές μας γιὰ τὴν διαιτήση καὶ τὴν ἀσκηση τῶν δυνάμεων τῆς Ἑλληνικῆς Ψυχῆς. Γιατὶ κι' αὐτὲς ἦταν δύσβατες γιὰ τοὺς Τούρκους, οἱ δποῖοι, μὴ διαθέτοντας θαλασσινὴ παραδόση, φοβούνταν τὰ κύματα. Τὴν δργανικὴ αὐτὴν ἀδυναμία τοῦ κατακτητοῦ τὴν μεγάλων περισσότερο καὶ ή ἀιάγκη του νὰ δημιουργήσῃ ναυτικὲς δυνάμεις — πολεμικὲς κι' ἐμπορικὲς — γιὰ νὰ στηρίξῃ τὴν αὐτοκρατορία του στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν θάλασσα. Γι' αὐτὸ καὶ γρήγορα ὑποχρεώθηκε νὰ παραχωρήσῃ εἰδικὰ προνόμια σὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς τότε ναυτούποντας μας.

”Ετσι, τὸ γδοῦπο ἀπὸ τὴν πεύση τῶν τοιχῶν τῆς Βασιλευούσας, τὰ ὅποια ἐπὶ χίλια τόσα χρόνια προστάτευαν ἀπὸ τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ μεσαιωνισμὸ δ.τι ὑψηλότερο εἰχε δημιουργήσει ὁ Ἑλληνοβυζαντινὸς πολιτισμός, δὲν τὸν πῆραν στὰ φτερά τους μόνον οἱ ἄνεμοι, γιὰ νὰ τὸν σκορπίσουν σ' ὅλη τὴν χώρα, καλώντας σὲ συναγερμὸ τὴν ψυχὴν τοῦ Γένους. Φόρτισαν μ' αὐτὸν τοὺς ἀφρούς τους καὶ τὰ κύματα τοῦ Βοσπόρου καὶ τὸν ἔφεραν στὸ σκλαβωμένο Αἴγατο καί, βροντώντας τὸν μὲ δύναμη στὰ βράχια τῶν ἀκτῶν μας, τὸν μετέτρεψαν σὲ σάλπισμα βουνοῦ, τὸν ἥχονσε κι' ἀντηχοῦσε τέτοια περίπου λόγια : « Ἐλληνες! Ο ἀγορῆκος καταποὺ ἥχονσε κι' ἀντηχοῦσε τὸν θάλασσα. Ταμπουνωθῆτε στὰ κύματά της κι' ἐτοιμάστε στὰ πεδία τῆς τίς δυνάμεις τῆς λευτεριᾶς σας! ». Ἔξ ἀλλου, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ποσειδώνας κυβερνοῦσε τὰ κύματα μὲ τὴν τρίαινά του, ἡ θάλασσα καθορίστηκε γιὰ Μοῖρα τοῦ Ἐθνους μας. Πῶς μποροῦσε τώρα, στὶς δύσκολες στιγμές του, νὰ μὴ τὸ προστατέψῃ :

“Η Πόλη ἔπεισε καὶ ἡ Ἑλλάδα ὑποδιυλωθῆκε στοὺς Γοργούς. Οὐκαὶ τοῦ
καὶ οἱ Ἑλλήνες, ἔνοιωθαν τὸ χρέος τῆς αἰληρονομίας τους. Αὐτοὶ κράτησαν ἀδού-
λωτες τὶς ψυχές τους: Οἱ καλλιεργητὲς τῆς σκλάβιας γῆς τσάπιζαν καὶ θέριζαν
μ” ἀγανακτημένη δομῇ, γιατ’ ἔτσι ἔνοιωθαν νὰ θεοιεύη μέσα τους κάθε μέρα καὶ πιὸ
πολὺ τὸ μῖσος τους γιὰ τὸν κατακτητὴ καὶ ν’ ἀνάβῃ ὁ πόθος τους γιὰ λευτεριά. Γιὰ
τοὺς ἔδιους λόγους οἱ χτίστες χιυποῦσαν ἀγανακτημένοι κι’ αὐτοὶ τὰ σφυριά τους,
οἱ πραματευτάδες διαλαλοῦσαν δυνατότερα τὶς πραμάπεις τους καὶ οἱ τσομπάνοι
φυσοῦσαν δρμητικότερα τὶς φλογέρες τους. ‘Ακόμα καὶ τὸ σκύψιμο τοῦ κεφαλιοῦ
κατὰ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὶς χαμηλότερες ἐκκλησίες — τέτοιες τὶς εἶχεν ἐπιβάλει ὁ
κατακτητὴς γιὰ νὰ κάμψη τὴν Ἑλληνικὴ Ψυχὴ — γινόταν μ’ ἀγανάκτηση, ποὺ

μέσα στὸν ναὸν καθὼς τὸ βλέμμα καρφωνότεν ψηλὰ στὸν Παντοκράτορα γιὰ προσευχὴ, μετουσιωνότεν σὲ πίστη πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Πατρίδα, φλογίζοντας τὸν πόθο γιὰ λευτεριά.

“Ολ” αὐτὰ δημιουργοῦσαν τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸ πύκνωμα τῶν μαχητῶν τῆς κλεφτουριᾶς στὰ βουνά μας, ποὺ τὸ Εἰκοσιένα τὰ βρῆκε μὲ «κάθε κορφὴ καὶ φλάμπουρο κάθε κλαρὶ καὶ κλέφτης».

Στὴν θάλασσα οἱ συνθῆκες ἡταν εὐνοϊκώτερες. “Οχι μόνο γιατί, δπως εἴπα καὶ παραπάνω, δ κατακτητῆς ἀπὸ τὴν μιὰ φρεσοῦνταν τὰ κύματά της κι’ ἀπὸ τὴν ἄλλη πιεζόνταν ἀπὸ ζωτικές του ἀνάγκες νὰ δημιουργήσῃ ναυτικές δυνάμεις, ποὺ ἡταν ὑποχρεωμένος ν’ ἀντλήσῃ ἀπὸ τοὺς οραγιάδες. Άλλα καὶ γιατὶ στοὺς κατοικημένους χώρους της — νησιὰ καὶ ἡπειρωτικὲς ἀκτὲς — ἐνδημεῖ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ἡ ναυτοσύνη, συνθέτοντας βασικὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων τους, οἱ δποῖοι, κι’ ὅταν δὲν δργώνουν βιοποριστικὰ τοὺς γαλανοὺς κάμπους τῆς θάλασσας, ἀπὸ μικρὰ παιδιά ἔξυπειώνονται μὲ τὰ κύματά της κι’ ἀθλοῦνται ταχικότατα στὶς ἀκρογιαλιές της μὲ τὸ κολύμπι καὶ τ’ ἄλλα θαλασσινὰ παιχνίδια.

“Ομως τὸ γύμνασμα τοῦ σώματος σημαίνει καὶ ταυτόχρονη ἀσκηση τῆς ψυχῆς. Αὐτὸ τὸ ἥξεραν πολὺ καλὰ οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοι μας. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν ἐκπαίδευσή τους τὴν πρώτη θέση κατεῖχαν τὰ γυμναστήρια («γυμνάσια»), ποὺ στάθηκαν φυτώρια Μαραθωνιμάχων, Θερμοπυλομάχων καὶ Σαλαμινομάχων, μαζὶ καὶ τῶν οἰκοδόμων τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ‘Ολυμπίας καὶ τῆς ‘Ακροπόλεως.

Στὴν θάλασσα, λοιπόν, οἱ οραγιάδες ἀσκοῦσαν μὲ περισσότερη ἀνεση τὴν κληρονομημένη ἀπὸ τοὺς προγόνους ναυτοσύνη, ποὺ τὸ περιεχόμενό της τὸ συνθέτουν: “Ερωτας γιὰ τὴν θάλασσα, γιατὶ μόνο μὲ τὴν μεγάλην ἀγάπην ἀποσπῶνται τὰ μυστικά της. ‘Υψηλὴ ἀγωνιστικότητα, γιατὶ τὰ κύματα μόνο μὲ ίκανον ἀγωνιστὲς συμφιλιώνονται. ‘Ανάπτυξη στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ τῆς ἀλληλεγγύης: καὶ τοῦ δμαδικοῦ πνεύματος μεταξὺ τῶν θαλασσαθλητῶν, γιατὶ τότε μόνο τὸ καράβι περνάει ἀκίνητα, σὰν εὴ μυθικὴ ‘Αργώ», δλες τὶς «Συμπληγάδες Πέτρες» σὲ θάλασσες καὶ ὁκεανούς. ‘Ατσάλωμα τῆς πίστεως στὸν ἑαυτό του, γιατὶ ἡ ἀδιάκοπη πάλη μὲ τὸ κύμα σὲ κάνει ν’ ἀψηφᾶς κι’ αὐτὸν τὸν θάνατο καὶ νὰ ἔτοιμαζεσαι νὰ παλέψης κάποτε καὶ μὲ τὸν ἵδιο τὸ Χάρο σὲ κάποιο «μαμαράνιο ἀλώνι». ”

“Οταν μιᾶς τέτοιας ναυτοσύνης γίνεσαι κοινωνός, νοιώθεις τὸν ἑαυτό σου ἔτοιμο πάντα ν’ ἀγωνισθῇ γιὰ κάποιο ὑψηλὸν ἴδανικό. Προπάντων γιὰ τὸ ἴδανικό τῆς λευτερᾶς, γιατὶ εἶναι καὶ ἴδανικὸ τῆς θάλασσας, ἐκφραζόμενο μὲ τὴν ἀπεραντοσύνη της, ποὺ ἀγκαλιάζει κι’ αὐτὸν τὸν οὐρανό, καθεφτίζοντάς τον μὲ δλο τὸ χάος του στὰ γαλανὰ νερά της.

“Απὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ἡ Ἑλληνικὴ ναυτοσύνη, συνεχίζοντας τὴν παραδόσον της, ποὺ ἔκινάει ἀπὸ τοὺς ‘Αργοναῦτες καὶ τὸν ‘Οδυσσέα, δὲν ἔπαψε οὔτε στιγμὴ νὰ γυμνάζῃ στὰ θαλασσινὰ στάδια τοῦ Αἰγαίου μας τὶς δυνάμεις τῆς ‘Εθνικῆς μας Ψυχῆς, πότε μὲ βάρκες, πότε μὲ καΐκια καὶ πότε μὲ πειρατικὰ καράβια. Καὶ γιὰ νὰ πετύχῃ καλύτερα στὸν ἐλευθερωτικὸ σκοπό της, προσάρμοζε κατάλληλα στὸ πνευματικὸ ἐποικοδόμημα τοῦ λαοῦ μας τὸ μύθο τῆς Γοργόνας, δίνοντάς του τὸ ‘λπιδοφόρο νόημα, διτὶ ἡ ‘Ελλάδα, χάρη στὴν προσω-

ποποιημένη σὲ Μέγα 'Αλέξανδρο ναυτοσύνη τῶν παιδιῶν της, ἐξακολουθεῖ νὰ ζῆ καὶ νὰ βασιλεύῃ.

Κι' ὅταν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνος, ὁ κατακτητὴς ὑποκύπτει στὴ ἀδή-
οιτη ἀνάγκη νὰ παραχωρήσῃ περισσότεροη ἐλευθερία ναυσιπλοῖας στοὺς ραγιάδες
θαλασσαθλητές, τὰ νησιά μας, μὲ πρῶτα τὴν "Υδρα, τὶς Σπέτσες καὶ τὰ Ψαρά,
γίνονται κέντρα ζυμώσεως τῆς "Εθνικῆς μας λευτεριᾶς; καὶ στρατόπεδα ἔτοιμασίας
ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

Δὲν νομίζω πῶς πρέπει νὰ ἀναφερθῶ στὸ τὸ πρόσφεραν οἱ ναυτότοποί μας
κατὰ τὴν μεγάλη μας "Ἐπανάσταση, γιατὶ εἶναι γνωστὸ σ' δλους. Τὸ τονίζουν οἱ
ἄδιες οἱ προσωπικότητες τῶν μπουρλοτιέρηδων καὶ τῶν ἄλλων ναυμάχων τοῦ
Εἰκοσιέτια, ποὺ ὑψώθηκαν σὲ σύμβολα τοῦ Νεοελληνισμοῦ καὶ ποὺ τὰ κατορθώ-
ματά τους διδάσκονται στὰ σχολεῖα μας, τραγουδιοῦνται ἀπὸ τὸ λαό μας, μορφο-
ποιοῦνται σὲ κιλλιτρχνήματα ἀπὸ τοὺς τεχνίτες τοῦ λόγου καὶ τοὺς ἄλλους καλλιτέ-
χνες μας, γιορτάζονται ἀπὸ τοὺς Πανέλληνες.

"Ε·εἶνο ποὺ θελω νὰ τονίσω τελεώνοντας, εἶναι ὅτι κατὰ τὸ 1821, ὅπως
τὶς δυνάμεις τῆς ἔηρᾶς τὶς προστοίμασε βασικὰ ἡ λεφτουριὰ στὰ βουνά μας, ἔτσι
καὶ τὶς δυνάμεις τῆς θάλασσας, ποὺ ἡ ἐμφάνισή τους στὸ Αἴγαο άνάγκασε τὸ
σουλτανικὸ στόλο νὰ κρυφτῇ στὰ Δαρδανέλλια, τὶς ἐτοίμασεν ἡ ναυτοσύνη μας,
γυμνάζοντάς τες στὶς θάλασσέ μας καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς τουρκοχρατίας.

"Η ναυτοσύνη μας, ἔκανε τὸ Γάλλο ναύροχο καὶ συγγραφέα Ζουφίεν νιὲ λὰ
Γκροβιέρ νὰ γράψῃ: «"Οσο γιὰ μένα, θαύμασα πολὺ τοὺς "Ἐλληνες ναυτικοὺς:
Γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πατούλας τους κατώρθωσαν πολὺ περισσότερα ἀπὸ
τὰ σώματα τῶν ἀρματολῶν καὶ κλεφτῶν. Σὰν ναύτης, είμαι συγκινημένος ἀκόμα
ἀπὸ τὰ ἀνδραγαθῆματα τῶν 'Ἐλλήνων καὶ γράφοντας αὐτὰ τὰ λόγια, ἀφήνω
φωνὴ θαυμασμοῦ γιὰ τὴν 'Ἐλλάδα».

"Η 'Ἐλληνικὴ ναυτοσύνη, ποὺ ἀπὸ τὰ προϊστορικὰ χρόνια στε-
κεται ἡ κυριώτερη δύναμη τοῦ "Εθνους μα; καὶ ποὺ ἐθνικοὶ λόγοι ἐπιβάλλουν
σήμερα νὰ γενικευτῇ σ' ὅλη τὴν Χώρα μας.