

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΛΙΚΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000

Toύ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Μάθησις άπό τού λίκνου μέχρι τού τάφου, είναι τὸ σύνθημα τῆς παιδείας τοῦ μέλλοντος καὶ ἡ Ἰλιγγιώδης προοπτική, ποὺ διαφαίνεται καθαρὰ πλέον ἀπὸ τὰς ἐρεύνας τῶν μελλοντολόγων ἐν εἰδεῖ ἀπαραιτήτου προϋποθέσεως διὰ νὰ ἡμπορῇ τὸ ἄτομον νὰ παρακολουθῇ τὴν ἀδιάκοπον καὶ ταχεῖαν ἔξελιξιν τῆς τεχνικῆς. Αὐτὴ είναι ἐπίσης ἡ κατευθυντήριος γραμμὴ τοῦ «προγράμματος Παιδεία», ἐνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων προγραμμάτων μελλοντολογικῆς ἐρεύνης τοῦ «Σχεδίου Εὐρώπη 2000 μ.Χ.» τὸ ὅποιον ἀνέλαβε νὰ ἐπεξεργασθῇ τὸ Εὐρωπαϊκὸν Ἰδρυμα Ἐκπολιτισμοῦ (Fondation Européenne de la Culture) μὴ κερδοσκοπικὸς ὁργανισμὸς ἰδιωτικοῦ δικαίου, ὁ ὅποιος ἔχει προικοδοτηθῇ διὰ συνεισφορῶν μὲ ποσὸν πέντε ἑκατομμυρίων δολλαρίων πρὸς πραγματοποίησιν τῶν σκοπῶν του. Τὰ τρία ἄλλα προγράμματα είναι : Κοινωνικὴ Ἐπιστῆμαι καὶ Βιομηχανία, Ὁργάνωσις Πόλεων καὶ Γεωργικὴ Οἰκονομία. Ἀλλὰ περισσότερον ἔχει προχωρήσει ἡ ἐπεξεργασία τοῦ «προγράμματος Παιδεία». Ἰδέαν τοῦ προγράμματος παρέχει τὸ συνέδριον, ποὺ συνῆλθεν προσφάτως εἰς τὰς Βρυξέλλας μὲ συμμετοχήν, μεταξὺ ἄλλων, ἀντιπροσώπων τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Οἰκονομικῶν Κοινοτήτων, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἰδρύματος Ἐκπολιτισμοῦ καὶ τῶν ἀρχισυντακτῶν τοῦ γυναικείου Τύπου τῶν ἔξ χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς. Ἰδοὺ κατωτέρω ἀπάνθισμα ἐκ τῶν ἐνδιαφερουσῶν εἰσηγήσεων τοῦ συνεδρίου.

«Ἡ γενικὴ ἔννοια τοῦ Προγράμματος Παιδεία ἀνεπτύχθη ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Ἀρρὶ Ζάν, προέδρου τοῦ Κολλεγίου Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐλευθέρου Πανεπιστημίου τῶν Βρυξελλῶν :

«Ἐις Εὐρώπην τελοῦσταν ἐν διαμορφώσει εἰς τὸ οἰκονομικὸν πεδίον καὶ συνεχῶς ἔξελισσομένην εἰς τὸ τεχνολογικόν, ἡ παιδεία πρέπει νὰ μελετηθῇ ὅχι ὡς μεμονωμένον σύστημα ἀλλὰ ὡς μέρος τοῦ συνόλου τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ παιδεία πρέπει νὰ ἐρευνᾶται ὅχι διὰ τὸ παρὸν ἡ μεσοπροθέσμως ἀλλὰ διὰ τὸ ἔτος 2.000. Τὸ ἐκπαιδευτικὸν σύστημα τῆς Εὐρώπης πρέπει νὰ μελετηθῇ ὡς σύστημα βιομηχανικῆς κοινωνίας καὶ διὰ παραλληλισμοῦ πρὸς τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ἄλλων κοινωνιῶν τοῦ αὐτοῦ τύπου ὡς ἡ ἀμερικανικὴ καὶ ἡ ιαπωνικὴ... Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ συνηθίσῃ τὴν ἰδέαν ὅτι ἡ ἀλ-

λαγή δὲν εἶναι τυχαῖον γεγονός καὶ ή σταθερότης κανών. Ὁδηγὸς δράσεως δὲν εἶναι πλέον τὸ παρὸν ἀλλὰ τὸ μέλλον. Ἡ προπαρασκευὴ διὰ τὸ μέλλον λαμβάνει τὴν μορφὴν «δημιουργικῆς προβλέψεως», καὶ εἶναι δυνατὴ μὲ πληρότητα καὶ διαύγειαν βαθμοῦ ἀγνώστου εἰς τὸ παρελθόν».

«Ἄλλοι διμιληταί, ἀν καὶ παραδεχθέντες τὰ ἀνωτέρω, ἐπεσήμαναν τὴν δυσχέρειαν, ποὺ προκύπτει ἐκ τοῦ γεγονότος, δτι εἰς πολλὰς χώρας ἔχουν τεθῇ ὑπὸ ἀμφισβήτησιν αὐταὶ αὗται αἱ βάσεις τοῦ κρατοῦντος ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος.

Τὸ διαστημόπλοιον Παιδεία

«Αἱ φοιτητικαὶ ἐκρήξεις ἡχρήστευσαν τοὺς μηχανισμοὺς διευθύνσεως τοῦ «διαστημόπλοιον Παιδεία,, ἀνέφερεν ἄλλος Γάλλος διμιλητής. Αἱ μεταρρυθμίσεις εἶναι προσπάθεια ἐπαναφορᾶς του εἰς τὴν Γῆν. Ἀνευ μεταρρυθμίσεων κινδυνεύει ἡ νὰ συντριβῇ εἰς τὴν Σελήνην ἢ νὰ διαλυθῇ εἰς τὸ Διάστημα». Τὸ πρόγραμμα Παιδεία, τὸ ὁποῖον θὰ τὸ ἐπαναφέρῃ εἰς τὴν Γῆν ἀποβλέπει εἰς τὸν καθορισμὸν πλαισίου, ἐντὸς τοῦ ὅποιου θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ προβλεφθοῦν ρεαλιστικαὶ λύσεις. Ὅπὸ τὴν προϋπόθεσιν, δτι ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη δὲν θὰ διέλθῃ οὕτε πολέμους, οὕτε οἰκονομικὰς καὶ κοινωνικὰς κρίσεις καὶ δτι θὰ ἔξελιχθῇ εἰς τὴν πλέον δημοκρατικὴν περιοχὴν τοῦ κόσμου, οἱ εἰδικοὶ τοῦ προγράμματος κινοῦνται πρὸς τέσσαρας κατευθύνσεις : Τὸ ἔτος 2.000 ἡ παιδεία θὰ εἶναι μόνιμος, δηλαδὴ ἀδιάκοπος. Δι’ ὅλους θὰ ὑπάρχουν ἵσαι δυνατότητες εἰσόδου εἰς τὴν παιδείαν. Δὲν θὰ ὑπάρχῃ πλέον ἀρνητικὴ ἐπιλογὴ ἀλλὰ θετικὸς προσανατολισμός. Μαθηταὶ καὶ φοιτηταὶ θὰ μετέχουν τῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν μεθόδων εἰς ὅλα τὰ κλιμάκια.

«Ο Μαρσέλ Ἰκτέρ γενικὸς διευθυντὴς τοῦ τμήματος Νεότητος καὶ Ψυχαγωγίας τοῦ βελγικοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐπέμεινεν ἐπὶ τῆς ἀνάγκης ἐπινοήσεως «γλώσσης τῶν μαζῶν» διὰ νὰ προπαρασκευασθοῦν αὗται εἰς τὰς προαναφερθείσας μεταβολάς.

«Ἀπαιτεῖται — εἶπεν — προπαρασκευὴ τοῦ ἀτόμου καὶ κατάλληλος διαμόρφωσις τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ μόνιμος παιδεία δὲν ἀποτελεῖ μορφὴν μετεκπαιδεύσεως, ἀλλὰ καθολικὸν τρόπον ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προβλήματος. Ἐξ ἄλλου, μόρφωσις δὲν σημαίνει γνῶσις ἀλλὰ περικλείει τὴν ἔννοιαν μιᾶς καθόλου συμπεριφορᾶς καὶ συνειδητοποιήσεως ὑπὸ τοῦ ἀτόμου τῆς ἀνάγκης νὰ κυριαρχήσῃ τῶν μέσων, τὰ ὅποια ὀδηγοῦν εἰς τὴν γνῶσιν. Ὅπὸ τὸ πνεῦμα τοῦτο, τίθεται τέρμα εἰς τὴν ἐποχὴν τῶν καθηγητῶν καὶ ἀρχίζει ἡ ἐποχὴ ἐκείνων, ποὺ θὰ δίδουν ζωὴν εἰς τὴν νέαν μορφὴν τῆς παιδείας. Τὸ σχολεῖον, οἶουδήποτε βαθμοῦ, παύει νὰ εἶναι ὁ προνομιοῦχος τόπος μεταδόσεως γνώσεων καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ θέσῃ ὡς κυρίαν ἀποστολὴν τὴν παροχὴν βοηθείας εἰς τοὺς μαθητάς του νὰ κρίνουν καὶ νὰ δργανώνουν, δτι ἐκμανθάνουν ἐκτὸς τοῦ σχολείου, νὰ ἀξιοποιοῦν τὸν χρόνον τῆς σχολῆς των καὶ νὰ ἀναπτύσσουν τὰς ὑπολανθανούσας πλευρὰς τῶν δημιουργικῶν ἴκανοτήτων των».

Τὸ αὐριανὸν κόστος τῆς Παιδείας

Τὸ συνέδριον ἡσχολήθη ὁσαύτως μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ κόστους τῆς παιδείας, τὸ δόποιον προβλέπεται, δτὶ περὶ τὸ ἔτος 2.000 θὰ ἔχῃ φθάσει εἰς τόσον ὑψηλὸν ἐπίπεδον, ὥστε, ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν δαπανῶν διὰ τὴν ὑγείαν, τὰ κράτη θὰ ἔχουν νὰ ἐκλέξουν μεταξὺ δαπανῶν «ἀπαραιτήτων» καὶ «περιττῶν», νὰ ὀρίζουν προτεραιότητας καὶ ἀσφαλῶς νὰ ἀναθεωρήσουν τὰς ἰδέας περὶ δημοσίας καὶ ἴδιωτικῆς χρηματοδοτήσεως.

Δύο Γερμανοὶ ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Μᾶξ Πλάνκ, οἱ κ.κ. Μπέρστεχερ καὶ Γένσεν διέγραψαν τὰς διαστάσεις τῆς ἀναγκαίας προσπαθείας. Ἐντὸς τριάντα ἑτῶν, τὸ δημοτικὸν σχολεῖον θὰ ἔχῃ «πραγματοποιηθῆ» κατὰ 100%. Τὰ 85% τῶν μαθητῶν του θὰ φοιτοῦν ἐν συνεχείᾳ εἰς μέσα σχολεῖα καὶ τὸ σπουδαστικὸν δυναμικὸν τῆς ἀνωτέρας παιδείας θὰ αὐξηθῇ κατὰ 30% ἀπὸ σήμερον. Ὁ ἀριθμὸς τῶν διδασκόντων ἐν σχέσει πρὸς τοὺς διδασκομένους θὰ εἶναι 1 : 14 εἰς τὴν δημοτικὴν καὶ μέσην ἐκπαίδευσιν καὶ 1:7 εἰς τὴν ἀνωτέραν. Πρόκειται περὶ ἀσφαλῶν προβλέψεων, ὅπως ἀσφαλεῖς ὑπῆρξαν καὶ αἱ προβλέψεις αἱ δόποιαι ὑπερεπραγματοποιήθησαν τὸ 1967. Δὲν πρέπει νὰ θεωρῆται ὑπερβολικὸν ἐὰν λεχθῇ δτὶ αἱ δαπάναι διὰ τὴν παιδείαν θὰ εἶναι τὸ 2.000 μ.Χ. δεκατετραπλάσιαι ἀπὸ τὰς σημερινάς. Μὲ ἑτήσιον ρυθμὸν οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως 4.5% αἱ δαπάναι διὰ τὴν παιδείαν δυνατὸν νὰ διπλασιασθοῦν ἐντὸς τριακονταετίας ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἀκαθάριστον ἔθνικὸν προϊόν. Ἡ Γαλλία π.χ. θὰ πρέπει νὰ διαθέτῃ εἰς τὴν παιδείαν τὰ 8.2% τοῦ ἀκαθαρίστου ἔθνικον προϊόντος τῆς εἰς ἀπολύτους ἀριθμοὺς καὶ ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ 1967 θὰ διφείλῃ νὰ δαπανᾷ εἰκοσιπενταπλάσια ποσὸν διὰ τὴν ἀνωτέραν καὶ δικταπλάσια διὰ τὴν μέσην καὶ κατωτέραν παιδείαν. Ἡ ἀνάγκη τόσον μεγάλων ἐπενδύσεων θὰ ὑποχρεώσῃ τὰς κυβερνήσεις νὰ ἐκλέξουν μεταξὺ πλειόνων λύσεων, πρᾶγμα τὸ δόποιον θὰ ἀποτελέσῃ δύσκολον πολιτικὸν πρόβλημα. Οἱ Γερμανοὶ ἐπιστήμονες προτείνουν τρία πρότυπα λύσεων :

1. Βελτίστων τοῦ σχολείου μὲ ἀφετηρίαν τὴν σημερινὴν συντηρητικὴν μορφήν του καὶ κατὰ τρόπον ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὰς ἀνάγκας τῆς συγχρόνου παραγωγῆς καὶ τῆς καταναλώσεως.

2. Σύστημα περισσότερον «κοινωνικοποιημένον» μὲ ἀριθμὸν ριζικῶν μεταβολῶν.

3. Ριζοσπαστικὴν ἢ «ἐπαναστατικὴν» ἀλλαγὴν, ἡ δόποια προϋποθέτει πλήρη ἀναθεωρησιν τῶν σημερινῶν ἀντιλήψεων περὶ παιδείας.

Οἱ μετέχοντες τοῦ συνέδριον ἀπέκρουσαν ὁμοφώνως τὸ πρῶτον πρότυπον, τὸ δόποιον κατὰ τὴν γνώμην των εἶναι ἡδη ἀρκετὰ ξεπερασμένον, ταυτοχρόνως δῆμος ἔξεφρασαν ἀνησυχίας διὰ τὰς πολιτικὰς ἐπιπτώσεις καὶ τοὺς κιδύνους αὐθαιρεσιῶν τοῦ τρίτου προτύπου. Αἱ προτιμήσεις συνεκεντρώθησαν εἰς ἐνδιάμεσον τύπον μεταξὺ τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου προτύπου. Ἐὰν ἡ «ἐπανάστασις» θὰ ἀποδειχθῇ ἀπαραίτητος προτιμᾶται «ἔλεγχομένη ἐπανάστασις», ἦν καὶ οὐδεὶς ἀπέκρυψε τοὺς φόβους του, δτὶ τοῦτο δυνατὸν νὰ ἀποδειχθῇ ἀκατόρθωτον εἰς τὴν πρᾶξιν.

Μόνιμος εύδαιμων ἀνησυχία

Ἄλλαι ἐνδιαφέρουσαι διαπιστώσεις τοῦ συνεδρίου : Ο ἐκ τῶν συμβούλων τοῦ γαλλικοῦ Ἐθνικοῦ Ἰνστιτούτου Δημογραφικῶν Ἐρευνῶν κ. Ἀλαίν Ζιμάρρ ὁμιλῶν ἐπὶ τῶν προοπτικῶν ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς Παιδείας, εἶπεν ὅτι ἀν καὶ ἀναμένωνται βελτιώσεις «δὲν θὰ εὑρισκώμεθα εἰς τὸ τέλος τοῦ δρόμου, ὅταν θὰ φθάσῃ τὸ ἔτος 2.000» λόγω τῶν ψυχολογικῶν, πολιτιστικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, αἱ ὅποιαι δὲν ἀναμένεται, ὅτι θὰ ἔχουν ἐκλείψει μέχρι τῆς ἐποχῆς ἑκείνης.

Ο Ὄλλανδος εἰδικὸς κ. Ντὲ Βρέες, ὁμίλησεν ἐπὶ τῶν νέων ὀπτικοακουστικῶν μέσων διδασκαλίας, τὰ ὅποια προσφέρονται ως ὅργανον τῆς μονίμου παιδείας ἵδιως κατὰ τὴν μετασχολικὴν ἡλικίαν. Ο κ. Ντὲ Βρέες «προσεγείωσε» τοὺς ἀκροατάς του, δηλώσας, ὅτι τὰ ὀπτικοακουστικὰ μέσα προσφέρονται εἰς μεγάλην διάδοσιν, εἰς τὸ πεδίον ὅμως τῆς ποιότητος τῆς διδασκαλίας δὲν ὑπόσχονται καλύτερα ἀποτελέσματα ἀπὸ ἕνα καλὸν βιβλίον.

Κλείων τὴν συζήτησιν, ὁ κ. Ριφλέ, διευθυντὴς προεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Οἰκονομικῶν Κοινοτήτων, περιέγραψεν ως ἔξῆς τὴν θέσιν τοῦ ἀτόμου ἔναντι τοῦ μέλλοντος τῆς παιδείας :

«Ἡ εὐτυχία στηρίζεται εἰς τὴν ἀσφάλειαν. Ἀλλὰ ἀσφάλεια εἶναι ἀδύνατος, ὅταν, ἡ κοινωνία ἐκβιομηχανιζομένη πληροῦται ἐστιῶν ἀναταραχῆς καὶ ἀνησυχίας. Μία λύσις εἶναι νὰ συνηθίση τὸ ἀτομον νὰ ζῇ εἰς τὴν ἀνησυχίαν : Ὅποτασσόμενον μοιρολατρικῶς ἢ πολὺ προτιμότερον, φανταζόμενον, ὅτι ἡ ἀνησυχία εἶναι εὐτυχῆς σύμπτωσις ἐπειδὴ «πλουτίζει», τὴν προσωπικότητα καὶ αὐξάνει τὰς δημιουργικὰς δυνατότητας τοῦ ἀτόμου ὅταν τοῦτο γνωρίζῃ νὰ τὴν μεταμορφώσῃ εἰς ἰδέας συγκεκριμένας καὶ ἐποικοδομητικὴν δρᾶσιν».